



Pastorale brief

Editie 2 - 1 april 2020

H. Norbertusparochie - H. Christoffelparochie - Parochie Thomas a Kempis

Toch een beetje Pasen!

Pastoor Ton Huitink

Lastige situatie

Door de begrijpelijke maar ingrijpende quarantaine maatregelen zijn de meeste parochianen aan huis gebonden. Openbare liturgische plechtigheden kunnen in geen van onze achttien kerken gehouden worden. Bijgevolg lukt het niet om op de gebruikelijke manier de Goede Week en Pasen te vieren.

Kan er dan helemaal niets?

Jawel, hoor. Als het linksom niet lukt, proberen wij gewoon rechtsom iets met elkaar te beleven. Vanuit het pastoraal team bieden wij twee alternatieven aan voor wat wij met Pasen gewend zijn. Het zal anders aanvoelen, zeker, maar het is te verkiezen boven niks doen. En wie weet, kan het ook iets van ons samen worden.

Online vieren

Het eerste alternatief staat ons sinds enige tijd ter beschikking. In de Zwolse O.L. Vrouw Basiliek kan het pastoraal team in besloten kring Eucharistie vieren en deze viering via het internet toegankelijk te maken voor iedereen die dat wil. Dat opent de mogelijkheid om de vieringen van de Goede Week en Pasen te laten plaatsvinden en ondanks de quarantaine maatregelen met vele mensen te delen. Het gaat om de volgende vieringen:

Palmzondag	5 april	10.00 uur
Witte Donderdag	9 april	19.00 uur
Goede Vrijdag	10 april	15.00 uur 19.00 uur
Paaswake	11 april	21.00 uur
Paasmorgen	12 april	10.00 uur

De vieringen worden rechtstreeks uitgezonden, maar kunnen ook op een later tijdstip teruggekeken worden. Door dit alternatieve aanbod hoopt het pastoraal team aan vele parochianen de mogelijkheid te bieden het belangrijke hoogfeest van Pasen goed te beleven.

Paassymbolen

Het tweede alternatief heeft te maken met het eerste. Onze katholieke eredienst is rijk aan symboliek en sommige van de met Pasen gebruikte symbolen vervullen in de loop van het jaar een functie in de kerkgemeenschap. Zo kent iedereen de gezegende palmtakjes die gelovigen op Palmzondag ontvangen en thuis een plek kunnen geven. En in de Paaswake is er de Paaskaars, die in onze kerken het Licht van Christus draagt. Beide tekenen vervullen in de rest van het jaar een rol in het liturgische leven. En daarom is het belangrijk om iedere kerkgemeenschap over deze tekenen te laten beschikken, nu maar ook als de Coronapandemie is gaan luwen. De palmtakjes worden op zondag 5 april a.s. gezegend tijdens de besloten Palmzondagviering (aanvang 10.00 uur). De Paaskaarsen worden op 11 april a.s. gezegend tijdens de besloten Paaswake (aanvang 21.00 uur). Beide vieringen vinden plaats in de O.L. Vrouw Basiliek te

Vieringen online Uitzendingen vanuit de O.L.V. Basiliek te Zwolle

Gedurende de periode zonder openbare vieringen in de kerken van onze parochies gaat de eredienst toch door. Het pastoraal team verzorgt iedere dag een Eucharistieviering die via het internet wordt uitgezonden. Op maandag om 18.30 uur, op andere weekdays om 19.00 uur en op zondag om 10.00 uur. De vieringen zijn te vinden op:

[Facebook.com](https://www.facebook.com/basiliek.olv zwolle.3/)

zoek op 'basiliek.olv zwolle.3'

[Youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UC...)

zoek op 'Eucharistievieringen OLV basiliek Zwolle'

Zwolle en worden rechtstreeks uitgezonden via het internet. De vrijwilligers in de gemeenschappen dragen zorg voor de aanlevering van de palmtakjes en de Paaskaarsen en brengen

de symbolen na afloop ook weer terug naar de eigen kerk.

Improviseren

Door de Coronaperikelen wordt er van ons allen enige improvisa-

tie gevraagd. Maar samen lukt het om van het komende Paasfeest toch iets te maken. Vanuit het pastoraal team wensen wij alle parochianen alvast een Zalig Paasfeest!



Zalig Pasen !

Zegen Urbi et Orbi

Uit de toespraak van paus Franciscus op vrijdag 27 maart 2020 op het Sint Pietersplein in Rome



Dierbare broeders en zusters, vanaf deze plek die vertelt van het rotsvaste vertrouwen van Petrus, wil ik u vanavond allen toevertrouwen aan de Heer, door tussenkomst van de heilige maagd, heil des volks, Sterre der zee in de storm. Moge vanaf deze zuilenrij die Rome en de wereld omarmt, Gods zegen als een troostende omarming over u dalen. Heer, zegen de wereld, geef de lichamen gezondheid en de harten troost. U vraagt ons om niet bang te zijn, maar ons geloof is zwak en we zijn bang. Heer, laat ons niet in de greep van de storm blijven. Zeg ons nog een keer: 'Wees niet bang.' En laat ons met Petrus zeggen: 'Wij schuiven alle zorgen op U af, want U hebt zorg voor ons.'

Geestelijke Communie

Jaap Scholten,
parochie-assistent

Nu alle vieringen met parochianen zijn opgeschort, vertellen wij u graag iets meer over de geestelijke Communie. Het pastoraal team hoopt van harte bij te kunnen dragen aan de verdieping en de ervaring dat de Heer ook tot ons komt wanneer

wij de eucharistie meevieren via televisie of internet.

Het mysterie van Christus' aanwezigheid

In onze Nederlandse kerkprovincie worden de consecratie en de Communie van oudsher gezien als de belangrijkste delen van de Mis. Bij de consecratie staat het offer van Christus centraal. Bij de Communie gaat het om de vereniging (eenwording) met Christus en het gevoed worden door Hem. Het Tweede Vati-

caans Concilie herinnert ons er echter aan dat er een Tafel van het Woord en een Tafel van de Eucharistie zijn. Het mysterie van Christus' aanwezigheid in de liturgische en de sacramentele tekenen loopt door heel de Eucharistieviering heen, vanaf de binnenkomst van de priester tot en met de zegen en zending.

Vereniging met Christus

Wanneer we spreken over de geestelijke Communie, is het dus goed om die niet alleen te be-

trekken op het moment van het ontvangen van de Communie, maar op de hele Eucharistieviering, inclusief de Dienst van het Woord en het eucharistisch gebed. De vereniging met Christus, de mystieke eenwording begint al met het ons openstellen voor zijn aanwezigheid en zijn Woord. De geestelijke Communie veronderstelt derhalve een diep innerlijk verlangen om met Christus verbonden te zijn, een verlangen dat vervulling vindt in de viering van de Eucharistie.

Oude papieren

Toen rond 1420 het boekje 'De Nafvolging van Christus' van Thomas a Kempis bekend werd, bestond de gedachte aan de geestelijke Communie al. Thomas schrijft erover:

'Maar als iemand wettig verhinderd is, zal hij altijd de goede wil en de vrome bedoeling hebben te communiceren en zo zal hem de vrucht van het heilig Sacrament niet ontgaan. Want iedere vrome gelovige kan op ieder uur van de dag in een geestelijke Communie tot Christus naderen en dat zonder enige weerhouding.'

In vergetelheid

De geestelijke Communie raakte halverwege de vorige eeuw in de vergetelheid. Destijds werd de aandacht verlegd naar samenkomsten rond het 'breken en delen', uitwerkend in naastenliefde door te delen met elkaar. Dat had gevolgen voor de devotie en de eerbied waarmee mensen te Communie gingen. En wanneer de verbondenheid met Christus weinig aandacht krijgt, verdwijnt ook de geestelijke Communie uit de aandacht.

Verlangen naar de Mis

De geestelijke Communie begint

al bij het lezen van het Evangelie, bij het innerlijk en stil gebed, bij het verlangen naar de Mis, bij de tafel van het Woord en bij de tafel van de Eucharistie. In de geestelijke Communie mogen we dus ook nu de Heer ontvangen, en uitzien naar het moment dat we weer 'gewoon' te Communie kunnen. Alles in het teken van onze verbondenheid met Christus.



Gebed voor het ontvangen van de geestelijke Communie:

Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. Amen.

Mooi initiatief in Steenwijk: Bidden van huis uit

André van Boven,
diaken

In de H. Clemensgemeenschap te Steenwijk is de gebedsgroep aldaar gestart met een dagelijks gebed tussen 18.30 en 19.00 uur. Iedereen doet dat gewoon thuis. Dat mag de Rozenkrans zijn of een kwartiertje mediteren of zelf in stilte bidden. Hoewel de deelnemers niet samen zijn, zijn zij toch door het gebed verbonden. De deelnemers blijven dit doen totdat de vieringen in de kerken weer hervat kunnen worden. Hier een aantal mogelijke intenties:

We bidden voor alle slachtoffers van de Coronacrisis en hun nabestaanden.

We bidden voor alle zieken, thuis of in het zieken- of verpleeghuis.

We bidden voor al die mensen die het nu bijzonder moeilijk hebben als gevolg van de gedwongen eenzaamheid.

We bidden voor de mensen in de zorg dat ze hun werk vol mogen houden.

Goede God, wij vragen u kracht om de gevolgen van deze crisis te kunnen dragen en laat ons genieten van al het mooie van uw schepping.

Heilige Maria, moeder van Altijdurende bijstand help ons in deze tijd.

Heilige Maria, onze Moeder, dank dat we altijd bij u terecht kunnen.

Maatregelen van pastoraal team parochiebesturen

Vieringen

Zolang de overheid en de bisschoppenconferentie de huidige stringente maatregelen handhaven, vervallen alle openbare vieringen in onze kerken. Dit geldt voor de weekendvieringen, de vieringen op weekdays, de doopvieringen, de kerkelijke huwelijksvieringen en de kerkelijke

uitvaarten. Het pastoraal team en de parochiebesturen willen parochianen (en zeker de kwetsbaren onder hen) op geen enkele manier aan risico's blootstellen. De enige uitzonderingen zijn:

- de besloten Eucharistievieringen door teamleden in de O.L. Vrouw Basiliek te Zwolle, welke via het internet worden uitgezonden;
- de betrokkenheid van de pastores bij een afscheidsritueel op de begraafplaats of in de aula van uitvaartcentra of crematoria (met in acht-neming van de nodige en

passende voorzorgsmaatregelen).

Overigens zijn op een aantal locaties de kerken gedurende een gedeelte van de dag geopend voor het individueel opsteken van een kaarsje en voor persoonlijk gebed.

Huisbezoek

Zolang de overheid en de bisschoppenconferentie de huidige stringente maatregelen handhaven, gaan de pastores niet op huisbezoek. Ook het thuis ontvangen van de H. Communie is in de huidige situatie niet mogelijk. De enige uitzonderingen (alleen in overleg met de huisarts en met het verplicht dragen van beschermende kleding, cf. de brief van de bisschop van 30 maart jl.) zijn:

- het toedienen van het sacrament van de H. Ziekenzalving, resp. de ziekenzegen;
- het ontvangen van het H. Viaticum (de Communie voor een stervende).

Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

Het uitbreken van de Coronacrisis heeft ertoe geleid, dat de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie en voor het Heilig Vormsel niet konden worden opgestart of niet konden worden afgemaakt. Het is op dit moment al zeker dat de geplande vieringen in april niet kunnen doorgaan. Naar het zich op dit moment laat aanzien, geldt voor mei en juni hetzelfde.

Om die redenen en om helderheid te verschaffen, heeft het pastoraal team besloten alle voorbereidingen en vieringen in het kader van Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel in 2020 te laten vervallen. De voorbereidingstrajecten en vieringen worden doorgeschoven



naar 2021. Er zullen dan twee jaargroepen aan deelnemen en dat is gelet op de aantallen geen bezwaar.

Parochiebladen

Het samenstellen en laten drukken van de parochiebladen is onder de huidige omstandigheden wel mogelijk. Nu de nieuwsvoorziening vanuit de lokale gemeenschappen is stilgevallen, bestaat de kans dat het parochieblad een andere omvang heeft dan u gewend bent. Ook is het mogelijk dat het parochieblad verschijnt op een ander moment dan gepland. Bovendien gebeurt de verspreiding van onze bladen veelal met de hulp van vrijwilligers in de gemeenschappen en wij begrijpen heel goed dat niet iedere vrijwilliger de bezorging wil uitvoeren in deze situatie. Waar dat het geval is, zal gezocht worden naar alternatieven voor de bezorging. U dient echter rekening te houden met mogelijke vertraging.

Help de projecten van Vastenactie

Fokke van Dalen,
diaken

Geen collectes

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.

Niet de dupe

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen, dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan

niet de dupe worden en dat de geplande projecten aldaar kunnen doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.

Verzoek

Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op:

bankrekeningnummer
NL21 INGB 0000 0058 50

t.n.v. Vastenactie

of online via website:

www.vastenactie.nl

Warm aanbevolen

De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den Hout, bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelings-samenwerking zegt daarover: "In deze bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd."



Vastenactie 2020