



Pastorale brief

Editie 11 - 24 september 2020

Parochies H. Norbertus, H. Christoffel en Thomas a Kempis

- Het is toegestaan dat anderen (lector, oudere misdienaar of koster) de priester, diaken of pastoraal werker assisteren bij het uitreiken van de H. Communie. Voor hen gelden daarbij dezelfde regels als voor de pastores.
- Bij meerdere vieringen in dezelfde kerkruimte op één dag dient er altijd 3 uur tijd te zitten tussen het einde van de ene viering en het begin van de andere viering.
- Bij vormselviering kan de pastoor of een andere priester met delegatie dit sacrament namens de aartsbisschop toedienen aan de vormelingen.

De genoemde verruiming zijn meteen van kracht geworden.

Niet veel verschil

In het pastoraal team hebben wij gesproken over de (eventuele) gevolgen van de verruiming in deze brief. Voor de huidige gang van zaken rond de vieringen maken die niet bijzonder veel verschil.

Laatste ontwikkelingen

André van Boven, diaken

Draai gevonden

In onze samenwerkende parochies hanteren wij sinds 1 juli jl. een zorgvuldig protocol voor de vieringen. Het is gebaseerd op de regelgeving van de rijksoverheid en op die van de aartsbisschop. Op alle locaties waar gevierd wordt, is het plaatselijke protocol goedgekeurd door het Interim Dagelijks Bestuur (IDB). Het protocol omvat onder meer de volgende zaken:

- Registratie van kerkbezoekers, ontsmetting en gezondheidscheck aan de deur.
- Zitplaatsen op 1,5 meter afstand en vaste looproutes door de kerk.
- Geen koor- of samenzang; alleen enkele cantores met begeleiding.
- Communie-uitreiking met hoestscherm en pincet.
- Alleen Eucharistievieringen en Woord- en Gebedsvieringen.

Inmiddels vinden de vieringen in onze kerken al bijna 3 maanden op deze manier plaats. Dankzij de grote inzet van vele vrijwilligers en de bereidwilligheid van de kerkgangers verloopt dat tot nu toe naar tevredenheid. Wij hebben onze draai weer een beetje gevonden.

Nieuw bericht

Afgelopen maandag 21 september heeft kardinaal Eijk een brief gestuurd aan alle priesters, diakens, pastoraal werkers en religieuzen. Daarin kondigt hij aan, dat de geldende maatregelen en regels op enkele punten worden verruimd. Het belangrijkste nieuws is:

- Diakens en pastoraal werkers met een zending van de bisschop kunnen Woord- en Communievieringen leiden. Dit geldt zowel voor de kerken als voor tehuizen en instellingen. Communie uitreiken doen zij op de zelfde wijze als bij de Eucharistievieringen (ontsmetten, hoestscherm en pincet).



Weliswaar worden Woord- en Communievieringen toegestaan, maar dat geldt alleen voor diakens en pastorale werkers met een zending. Dat zijn precies degenen die rechtstreeks onder verantwoordelijkheid van de bisschop vallen en derhalve door hem kunnen worden aangesproken. De bisschop geeft echter nog steeds geen toestemming aan vrijwilligers en aan pasto-

rale werkers zonder zending om een Woord- en Communieviering te leiden. Per saldo zou alleen een diaken zoals ikzelf op Woord- en Communievieringen kunnen overschakelen. Met mijn collega's heb ik afgesproken, dat ik dat in de weekenden niet zal doen. In plaats daarvan blijf ik de vrijwilligers toerusten voor en ondersteunen bij het leiden van Woord- en Gebedsvieringen. Door ons in de weekendvieringen te beperken tot Eucharistievieringen en Woord- en Gebedsvieringen blijft het voor de locaties overzichtelijk. Als ook vieringen in tehuizen en instellingen weer mogelijk zijn, zal ik van geval tot geval bekijken of een Woord- en Communieviering zinvol is en veilig genoeg kan plaatsvinden.

Het verlot tot assistentie bij het uitreiken van de H. Communie en de nauwkeurige tijdsbepaling tussen twee opeenvolgende vieringen in dezelfde kerk zijn door de bisschop vooral gekozen met het oog op de vieringen met Kerst. Deze versoepelingen hebben weinig effect op de huidige gang van zaken bij de weekendvieringen. Hetzelfde geldt voor het namens de bisschop voorgaan van de pastoor of een andere priester in vormselvieringen.

Vragen

Wie wil reageren of vragen heeft, kan altijd contact met mij of één van mijn collega's opnemen. Onze contactgegevens vindt u op de laatste pagina van deze brief.

In deze coronatijd besluit ik graag met de wens, dat wij in onze kerken op betekenisvolle en veilige wijze de vieringen kunnen blijven verzorgen.

De kinderen van Lesbos

Pastoor Ton Huitink

Petitie

In de vorige pastorale brief heb ik aandacht gevraagd voor de vluchtelingenkinderen op Lesbos. Aan de leden van het CDA en de ChristenUnie is een petitie gestuurd, welke is ondertekend door bijna 900 predikanten, pastores en andere werkers in de kerk. Inmiddels heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van deze twee partijen, mevrouw Van Toorenborg (CDA) en de heer Voordewind (CU), en de initiatiefnemers van de petitie. De kamerleden hebben aangegeven vertrouwen te hebben in de regeringsplannen. Enige tijd na het gesprek vond de brand op kamp Moria plaats en heeft de regering aangegeven dat 100 vluchtelingen naar Nederland mogen komen.



Oproep

Mijn conclusie is dat er vanuit de Nederlandse politiek vooral wordt ingezet op beperkte maatregelen in Griekenland, terwijl de opvang in ons land zeer beperkt is. Het is een pijnlijke conclusie realiseer ik me. Is dit nu alles wat we kunnen doen? Daarom roep ik u op om, met mij, de regeringspartijen te vragen meer te doen. Wilt u hen een bericht, tekening of gedicht sturen?

Voorbeeld

Een voorbeeldtekst voor een bericht is:

“Met verdriet heb ik kennisgenomen van de regeringsplannen voor de opvang van de vluchtelingen van Lesbos. Diverse instanties geven aan dat het niet reëel is om via 48 Griekse opvangplekken in 3 jaar tijd 500 kinderen te helpen. Het plan om na de brand 100 vluchtelingen in Nederland op te vangen doet geen recht aan de acute nood van 13.000 vluchtelingen. Ik vraag u om recht en barmhartigheid voor vluchtelingen en om meer te doen voor deze mensen. Ik bid voor hen, en voor u.”

U kunt uw bericht versturen naar:

CDA Tweede Kamerfractie
Postbus 30805
2500 GV Den Haag
mailadres: m.vtoorenborg@tweede-kamer.nl (Madeleine van Toorenborg)

Landelijk Bureau D'66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag
mailadres: m.groothuizen@tweede-kamer.nl (Maarten Groothuizen)

VVD Algemeen secretariaat
Mauritskade 21
2500 GV Den Haag
mailadres: laura.huisman@tweedekamer.nl (Laura Huisman, persvoorlichter Klaas Dijkhoff)

Tweede Kamerfractie ChristenUnie
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
mailadres: j.voordewind@tweedekamer.nl (Joël Voordewind)

Gebedsvieringen

Jeanne Gerretzen-Veldhuis

Waarom dit artikel?

Vanwege regelmatige vragen, zoals 'Waarom mag jij geen Communie meer uitreiken?' en de vele op- en aanmerkingen daarbij. Hier geef ik wat meer achtergrond en hopelijk ook verheldering.

Vanaf het moment, waarop we weer (beperkt) gingen vieren in onze kerken, zijn er in onze kerken ook Woord- en gebedsvieringen gehouden in de week-ends waarin geen Eucharistieviering mogelijk was. We hebben immers maar drie priesters en een veelvoud aan kerken in onze drie parochies. Vanuit het Bisdome is de richtlijn gekomen dat er voorlopig – in verband met de corona-crisis en de daarbij behorende hygiënemaatregelen – geen Woord- en Communievieringen mogen zijn.

Volwaardige viering

In het wetboek van onze Kerk staat over de zondagsplicht het volgende:

- Gelovigen worden geacht op zondag de Eucharistie bij te wonen.
- Indien dit niet mogelijk is, is men geëxcuseerd.
- Aanbevolen wordt om in dat geval een andersoortige viering bij te wonen.

Nu weet en begrijp ik heel goed, dat velen het ter Communie gaan zullen missen. Een Woord- en Gebedsviering kan ook niet een vervanging daarvan zijn. Toch biedt een dergelijke viering wél de mogelijkheid om op zondag (of zaterdagavond) samen te komen om ons geloof te vieren. Het is derhalve een volwaardige viering.

Andere orde van dienst

Geïnspireerd door een document van de Belgische bisschoppen zijn we als pastoraal team gekomen tot een eigen orde van dienst voor een Woord- en gebedsviering. Deze wijkt enigszins af van de volgorde die u gewend bent in de andere vieringen, juist om onderscheid te maken. Dat is wennen! Dat was het ook voor mij, als parochiemedewerkster die al 20 jaar

voorgaat in Woord- en Communievieringen met een vaste orde van dienst.

Persoonlijke ervaring

En toch moet ik u zeggen, dat ik me intussen heel goed voel bij deze vorm van vieren. Juist door de gewijzigde volgorde wordt de Communie (althans door mij) niet heel nadrukkelijk gemist en ervaar ik de viering inderdaad als volwaardig.

Natuurlijk mag ik me gelukkig prijzen omdat ik door de week met regelmaat de Eucharistie kan mee vieren in de Basiliek te Zwolle. Helaas is dat voor u op



dit moment door de week (nog) niet mogelijk. Deze vieringen inspireren mij en geven mij voeding om te kunnen voorgaan in de Woord- en Gebedsvieringen.

Deelname aan de Eucharistie

In de roosters proberen we de Eucharistievieringen zo goed mogelijk te verdelen over de locaties. Natuurlijk kunt u te allen tijde deelnemen aan de Eucharistieviering in een andere kerk, dan waar u dat doorgaans doet. Op de websites van de parochies en in de parochiebladen staan de roosters én de wijze van reserveren. Uiteindelijk geldt ook hier: 'Wie het eerst komt, het

eerst maalt'.

Toekomst....

Een mooi lied zegt: 'Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand'. Toepasselijk, want wij weten immers niet wat ons nog te wachten staat. Voorlopig blijven wij op de huidige voet doorgaan: zo veel en zo goed als mogelijk worden de Eucharistievieringen verdeeld over onze kerken. En er zijn Woord- en Gebedsvieringen, waarbij vanuit het pastoraal team diaken André van Boven en ikzelf (in de Thomas a Kempisparochie) voorgaan en tevens de andere, daartoe opgeleide vrijwilligers.

Laten we hopen en bidden dat het coronavirus snel wordt bedwongen en wij allen daar op verantwoorde wijze aan bijdragen, zodat het aantal slachtoffers beperkt blijft. En ja natuurlijk, mét velen van u hoop ik dat we dan in de toekomst ook weer mogen samenkomen in een Woord- en Communieviering!

Pastorale stage

Raymond ter Bogt

Van september 2020 tot juni 2021 zal Raymond ter Bogt zijn pastorale stage vervullen in onze parochies. Hij is student aan het Ariënsinstituut in Utrecht en bereid zich voor op de wijding tot permanent diaken. Diaken André van Boven zal hem begeleiden. Hier stelt Raymond zich aan u voor.

Even voorstellen

Mijn naam is Raymond ter Bogt. Ik ben getrouwd met Iris en we wonen en werken in Baarn, waar

onze kinderen Ramón en Isabél opgroeien en naar het gymnasium gaan. Wij wonen tegenover het Amsterdamse bos en vlakbij de rivier de Eem, de ideale plek om te fietsen en met de waterscouting actief te zijn.

Achtergrond

Ik ben in 1970 geboren in de Achterhoek en opgegroeid in Aalten, een dorp met diverse orthodoxe christelijke religieuze stromingen, die er ieder hun eigen “kerk” op na hielden. Ik ben



naar de Sint Jozefschool naast de Katholieke kerk gegaan. De middelbare school heb ik weer op een protestants-christelijke VWO gevolgd. De overbrugging van onderlinge verschillen en het vinden van gezamenlijke raakvlakken heeft mijn geloofsleven enorm verrijkt. Ik ben de eerste van de grote en warme RK-familie die naar de universiteit ging, in 1989. Ik heb daar Iris ontmoet, die op dat moment net een maand terug was van 11 jaar Curaçao, Nederlandse Antillen.

Goede raad

Op mijn vijftiende wist ik al voor mezelf dat ik God wilde dienen in mijn leven. Mijn vader, een gymnasiast en een bevlogen oud-seminarist, raadde me zeer

stellig aan eerst mijn leven op te bouwen langs de (sociaal betrokken) weg van studie en werk. Die raad heb ik opgevolgd en zo was de roeping er wel, maar heb ik 32 jaar later pas antwoord gegeven: “Hier ben ik”.

Eigen bron zoeken

In deze “tussenjaren” ben ik met de tijdsgeest mee gegaan en heb ik in mijn werk een bliksem-carrière mogen maken. Mijn geloofsleven was soms oppervlakkig en ik werd een “shopper”

in yoga en allerlei westerse en niet-westerse religie studies. Toen we in die jaren trouwden en kinderen kregen, was het thuis aanpoten met het jonge gezin. We ervoeren na een poosje dat we teveel “weg” waren van onze eigen bron, de gemeenschap waarin wij leefden, zorgden en gaven. Het maatschappelijke bestaan was toen vliegen, rijden en buitenlandreizen geworden, afgewisseld met een intens jong gezinsleven. Onze “footprint” werd groter en groter. We wilden een andere wereld voor onze kinderen, dus we zijn toen gaan pionieren en opbouwen op lokaal niveau.

Verdieping

In de vrije avonden en de weekenden deden we veel vrij-

willigerswerk en ook ons geloofsleven kreeg geleidelijk weer een steeds prominentere rol met als hoogtepunt in 2014 de “Our daily bread” conferentie met veel Nederlandse politici en de “groene” patriarch Bartholomeüs I van Constantinopel. De verdieping versnelde daarna. Ik werd actief in het parochiebestuur en daarna ook als diaken-cursist bij het Ariënsinstituut en op 18 januari ben ik kandidaat-diaken geworden. In dit pastorale werkjaar kom ik van september 2020 tot juni 2021 pionieren in jullie drie samenwerkende parochies.

Pionieren

Heel graag zal ik met jullie samen vieren en bidden. Ook hoop ik al pionierend het diaconaat te verkennen en misschien ook een stukje mee te dragen, zoals bij het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) in Lelystad dat daar door de samenwerkende kerken is opgericht. Jullie kunnen mij regelmatig vinden op mijn Facebookpagina, waar ik schrijf over mijn ervaring het diaconaat en geloof in de 21ste eeuw. Ik verheug me erop het komend jaar met jullie te mogen werken!

Landelijke pater Pio dag

Jaap Scholten, priester

De heilige

Pater Pio van Pietrelcina was een Capucijner monnik, die op 6 juni 2002 door paus Johannes Paulus de Tweede heilig is verklaard. Er zijn diverse wonderen aan hem toegeschreven. Maar zijn belangrijkste nalatenschap aan de Kerk is wellicht zijn ijver om de belangrijkste middelen uit

te dragen om vanuit het geloof te kunnen leven. En het gaat dan met name om het samen vieren van de Eucharistie met de aanbidding van het heilig sacrament, het sacrament van Boete en Verzoening en een tot gebed uitnodigende devotie tot Maria.

Gebedsgroep

Omdat ook het aardse leven van pater Pio eindig was, besloot hij om gebedsgroepen in het leven te roepen. Dit, om het werk dat hij begonnen was, na zijn heengaan uit deze wereld voort te



zetten. En zo'n gebedsgroep is er ook nu al weer ruim een jaar in IJsselmuiden. Door gebed en lezing uit de brieven van pater Pio doen we ons best om het gedachtengoed van pater Pio levend te houden en uit te dragen.

Landelijke traditie

Eenmaal per jaar wordt er een ontmoetingsdag georganiseerd, waar vertegenwoordigers van al die gebedsgroepen in Nederland bij elkaar komen. Om in de geest van pater Pio bijeen te bidden en te vieren; maar ook om met elkaar te delen hoe het de plaatselijke gebedsgroepen zoal vergaat. Dat gebeurt altijd in september, zo rond de dag waarop pater Pio herdacht wordt.

Deze keer online

Dit jaar kon deze ontmoeting niet plaatsvinden vanwege de Corona maatregelen. Om deze reden werd een online bijeenkomst georganiseerd. En wel vanuit de Lodewijkkerk aan de Steenshuur in Leiden, waar ik zelf ook jaren gekerkt heb, toen ik daar nog in de buurt woonde. Pastoor Jeroen Smith droeg eerst een votiefmis op ter ere van pater Pio. Vervolgens werd de Rozenkrans gebeden en de litanie van pater Pio. Eigenlijk volgens hetzelfde patroon, dat ook wij in IJsselmuiden maandelijks volgen tijdens onze bijeenkomsten.

Bemoedigend

Wat mij opviel tijdens deze pater Pio dag, was vooral het gebed om nieuwe katholieken. Zeker dit jaar, waarin we toch een grote teruggang moeten constateren in het aantal actieve katholieken die de Eucharistie vieringen bezoeken, is het van belang dat er ook nieuwe aanwas bij komt. Gelukkig kunnen we ook in onze parochies momenteel zien dat er een behoorlijk aantal mensen is, die bezig zijn om katholiek te worden. Dat is zeer bemoedigend en ik hoop dat de, door pater Pio in het leven geroepen gebedsgroepen, door hun gebeden, hier een positieve bijdrage aan kunnen blijven leveren.

Sint Jozef in Holthees

Fokke van Dalen, diaken

Verder op pad

In één van de eerdere nieuwsbrieven nam ik u al mee op onze wonderlijke tocht van het Pieterpad. Ik vertelde u toen over

“Onze Lieve Heer in de Wilg”. Inmiddels zijn we verder op ons pad en naderen we Venlo. Daar kwamen we door een klein dorpje, eerder een gehuchtje, genoemd Holthees. Zomaar een vlekje op de kaart, maar toch met een bijzondere plek.

Jozeph

We kwamen daar een kleine kapel tegen. Deze kapel staat in het teken van Sint Jozef en wordt, u raadt het al, de Sint Jozefkapel genoemd. De kapel is gesticht in het jaar 1699. Een hele tijd geleden al. Dat kwam omdat de baron van het nabij gelegen kasteel Macken de afstand naar de dichtstbijzijnde parochiekerk in Venray veel te ver vond. Hij riep daarop de pastoor-deken uit Venray bij zich. Na een aantal gesprekken werd een overeenkomst getekend, zodat de bouw van een



dichterbij gelegen kapel kon starten. De baron zelf schonk de kapel onder andere een kelk met randopschrift “*Sint Jozeph bid voor ons 1700*” met op de voet van de kelk de wapenschilden van de baron en barones.

Gelukkige levensstaat

In de navolgende eeuwen tot op de dag van vandaag is deze

kleine bedevaartplaats uitgegroeid tot een oord van gebed en verering van Sint Jozef. Vooral op 19 maart, de feestdag van Sint Jozef, trekken velen van heinde en ver naar de kapel. Jozef wordt daar vereerd als patroonheilige voor kunstenaars en, niet verwonderlijk, voor houtbewerkers, arbeiders, huisvaders en timmerlui. Tevens staat deze kapel bekend als de gebedsplaats voor een gelukkige levensstaat. Nergens in de wereld wordt Sint Jozef met die intentie vereerd. De website van de kapel leerde mij dat de kapel in 2009 nog zo'n 30.000 bezoekers op jaarbasis registreerde. Dat is best een aantal voor zo'n klein kappelletje.

Werk van de Schepper

Mijn heiligenboekje leert me, dat Jozef niet alleen op 19 maart maar ook op 1 mei, de dag van de arbeid, vereerd wordt. Paus Pius XII heeft hem ter gedachtenis als werkmansaan de kalender van heiligen toegevoegd. Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie is deze gedachte nogmaals bevestigd, omdat arbeiders het werk van

de Schepper voortzetten en zich nuttig maken voor hun broeders en zusters.

De naam

De naam Jozef komt uit het Hebreeuws en betekent "Hij voegt toe". Dat is niet geheel



vreemd voor een timmerman. Die creëert uit een boom uiteindelijk de gebinten van je huis of de mooie tafel die je thuis hebt staan. Maar het leert ons nog iets meer. We weten dat Jozef in de evangeliën niet zo vaak

wordt vermeld. Eigenlijk alleen maar in de kindertijd van Jezus. En ook daar voegt hij iets toe. Want ouders zijn belangrijk in de opvoeding van hun kinderen. Zij leggen de basis voor het leren leven in de samenleving en voor het geloof. Die plaats heeft Jozef als ouder voor Jezus ingenomen.

Voorspraak

Wij in onze parochies mogen ons gezegend voelen dat we een kerk in Zwolle-Zuid hebben die de naam Sint Jozef draagt. Ik was blij in Holthees een kapel te betreden en voor u allen een kaars op te steken. Daarbij kwam de volgende gedachte bij mij: "We voegen allemaal wat toe naar elkaar". Laten we dat, ook in deze lastige Coronatijd, in gedachten houden en ons sterken met een gebed om geloof, hoop en liefde. En moge dit gebed zijn op voorspraak van Sint Jozef.

Colofon

De pastorale brief is een tijdelijke uitgave van het pastoraal team in Coronatijd. De brief is gericht aan alle parochianen. De leden van het pastoraal team zijn als volgt te bereiken:

Ton Huitink:	06 - 20 57 06 69 a.huitink@pastoraalteam.com
Jaap Scholten:	06 - 31 17 93 54 j.scholten@pastoraalteam.com
Jeanne Gerretzen:	06 - 12 78 24 35 j.gerretzen@pastoraalteam.com
Theo van der Sman:	06 - 51 07 53 32 tllmvandersman@kpnmail.nl
André van Boven:	06 - 57 54 11 73 a.vanboven@pastoraalteam.com

Vieringen online Uitzendingen vanuit de O.L.V. Basiliek te Zwolle

Voor de parochianen die nog niet kunnen of durven deelnemen aan vieringen in de kerken gaat de eredienst toch door. Het pastoraal team verzorgt bijna dagelijks een Eucharistieviering die via het internet wordt uitgezonden. Alleen op zaterdag is er geen uitzending. Op maandag om 18.30 uur, op andere werkdagen om 19.00 uur en op zondag om 11.00 uur. De vieringen zijn te vinden op:

[Facebook.com](https://www.facebook.com/basiliek.olv zwolle.3/)
zoek op 'basiliek.olv zwolle.3'

[Youtube.com](https://www.youtube.com/channel/UC...)
zoek op 'OLV basiliek Zwolle'