

**Aanvullingen op het rooster van 24 november 2019 t/m 12 januari 2020.**

<b>Zondag 24 nov.</b> 10.00 uur	<b>Christus Koning</b> <b>Woord Communieviering</b> VEP, Lekenvoorganger, BO Voorg.: Paul Crijns en José Jacob Koster: Tinus Jacob Koor: Cantorij	<b>Dinsdag 24 dec.</b> 21.30 uur	<b>Kerstavond</b> <b>Woord Communieviering</b> Voorg.: Marian Plasschaert Anouk Donia en Ellen Pattiasina Koster: David v.d. Schans Koor: Alliance
<b>Vrijdag 29 nov.</b> 10.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Jaap Scholten Koster: Riet van Dam/Vincent Hindle	<b>Woensd. 25 dec.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Jaap Scholten Lector: Greet van 't Hul Koster: Tinus Jacob Koren: Kinderkoor en Cantorij
<b>Vrijdag 29 nov.</b> 19.00 uur	<b>Bijzondere Ontmoeting</b> <b>Film</b> Org./koster: David v.d. Schans	<b>Dond. 26 dec.</b>	<b>Tweede kerstdag</b> <b>GEEN VIERING</b>
<b>Zondag 1 dec.</b> 11.00 uur	<b>GEEN VIERING *</b> <b>Dronten: Eucharistieviering</b>	<b>Vrijdag 27 dec.</b>	<b>GEEN VIERING</b>
<b>Zondag 8 dec.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Jaap Scholten Lector: Marian Plasschaert Koster: Vincent Hindle Koor: Cantorij <b>Extra coll.: Bissch. Adventsactie</b>	<b>Zondag 29 dec.</b>	<b>GEEN VIERING</b>
<b>Zondag 15 dec.</b> 10.00 uur	<b>Woord Communieviering</b> Voorg.: Marian v.d. Berg Lector: Antoinette de Winter Koster: Tinus Jacob Koor: Cantorij	<b>Dinsdag 31 dec.</b> 19.00 uur	<b>Oudjaar</b> <b>Woord Communieviering</b> Voorg.: Marian v.d. Berg Lector: Mirjam Kemps Koster: Riet van Dam/ Tinus Jacob Koor: Cantorij <b>Extra coll.: Bloemengroep</b>
<b>17.00 uur</b>	<b>Oecumische volkskerstzang</b> Voorg.: PGS en VEP Koor: NVA	<b>Zondag 5 jan.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Ton Huitink Lector: Marian Plasschaert Koster: Tinus Jacob Koor: Cantorij
<b>Vrijdag 20 dec.</b> 10.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Jaap Scholten Koster: Vincent Hindle	<b>Zondag 12 jan.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Theo van der Sman Lector: Antoinette de Winter Koster: Vincent Hindle Koor: Cantorij
<b>Zondag 22 dec.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Theo van der Sman Lector: Marian de Munnik Koster: Dook Musters Koor: Cantorij		

\* Geen viering in onze kerk, maar U wordt van harte uitgenodigd voor de dienst bij onze PGS burenen. ([pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten](http://pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten))

*Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.*

**BEREIKBAARHEID DE HOEKSTEEN**

Om de planning van De Hoeksteen telefonisch te bereiken is een mobiel telefoonnummer beschikbaar.  
Dit nummer is: 06-550 512 78.  
Het vaste nummer in De Hoeksteen blijft: 0321-32 14 32.  
Het mailadres blijft: [kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl](mailto:kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl)

De Hoeksteencommissie.

## BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 17 t/m 29 nov.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.
- 8 t/m 15 dec.: Maria Vette
- 22 dec.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck
- 24 en 25 dec.: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters
- 31 dec.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck
- 5 en 12 jan.: Ria van der Wiel

## VIERING KERSTOCHTEND VOOR JONG EN OUD!

Op kerstochtend, 25 december, vieren we kerst met jong en oud. Voor iedereen die kerst volop wil vieren en behalve kerstavond ook de ochtend komt. Maar zeker ook voor iedereen die kerstavond te laat vindt, en graag op kerstochtend komt. Het belooft een viering te worden voor jong en oud met voorganger pastor Jaap Scholten.



Wie van muziek houdt, moet er zeker bij zijn. Want, naast de cantorij zorgt ook een kinderkoor uit onze eigen geloofsgemeenschap, o.l.v. Carina v.de Bosch, voor muzikale ondersteuning.

**Dus 25 december om 9.00 uur in De Hoeksteen.**

U en jullie zijn van harte welkom!



***Geef met uw hart  
Geef met je hart.....geef..... ruim***

Ook dit jaar willen wij weer een aantal bewoners van ons dorp verrassen met een kerstpakket. De werkgroepen Diaconie van de beide kerken zetten zich hier graag voor in.

Dit kan echter niet zonder uw hulp.

Daarom is er een extra collecte op de zondag 8 december en tijdens de kerstsamenzang.

Ook staan we op 7 december bij AH om geld in te zamelen.

Heeft u DE koffiepunten of bonnen van Tietema en wilt u deze doneren voor de actie dan kunt u ze inleveren bij de Lange Streek 37 en bij de Slikslede 7

U kunt nu al storten op;

**rek. NL72 RABO 0112 5020 75 van de Willibrord locatie o.v.v. Kerstactie**

hartelijk dank voor uw gave.  
Namens de werkgroep diaconie  
Nico van Wageningen, Mien Musters en Lidy van Noort

## THEATERVOORSTELLING OP 2 NOVEMBER J.L. IN DE HOEKSTEEN.

Op zaterdagmiddag speelde de theatergroep Bint de muzikale voorstelling over mantelzorg met de naam Overeind. Er waren 2 actrices en een muzikant/zanger die gevoelige liedjes zong en tijdens de scènes o.a. gitaar speelde.

Het verhaal was sterk en heel herkenbaar. Er werden tevens beelden gebruikt met personen die hun persoonlijke verhaal vertelden. Na afloop werd er in groepjes gediscussieerd en ervaringen uitgewisseld. Iets wat heel spontaan verliep.

Kortom net als de Alzheimer voorstelling van anderhalf jaar geleden een mooie voorstelling die mensen in contact met elkaar bracht met soms een emotioneel verhaal en mensen die anderen een hart onder de riem konden steken.

Ongeveer 40 mensen kwamen naar deze voorstelling en na afloop kregen we van verschillende bezoekers complimenten te horen over de inspirerende voorstelling.

Met dank aan Norbertus en de organiserende commissie.

Ina Hindle



## **Kerst-hobbymarkt in Swifterbant.**

Op 14 december van 10.00 tot 15.00 uur.

In de Hoeksteen

Er hebben zich inmiddels heel wat creatievelingen opgegeven dus de kerstmarkt **gaat door!** Er is die dag van alles te beleven. Kinderen kunnen zich laten schminken, u kunt oliebollen kopen waarvan de opbrengst is voor het Toon Hermans huis. Er is het rad van fortuin, heel veel mooie zelfgemaakte creaties, teveel om op te noemen. Rond lunchtijd is er erwtensoep of een lekker broodje.

**Kom dus vooral een kijkje nemen!!**

## TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG IN NIGER

De dorpen Tambale en Dogona in Niger zijn ver verwijderd van de dichtstbijzijnde gezondheidscentrum, waardoor veel mensen geen toegang hebben tot medische zorg. Ziekte legt grote economische druk op familiea en houdt daarmee armoede in stand. Daarom wil de katholieke ontwikkelingsorganisatie CADEV Niamey de bereikbaarheid van medische zorg verbeteren.



### **Wat is er aan de hand?**

Niger ligt in de Sahel regio en behoort tot de minst ontwikkelde landen ter wereld. De bevolking heeft te lijden onder een voedselcrisis, terugkerende hongersnoden. Sociale voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs ontbreken vaak. De politieke instabiliteit van de buurlanden, migratie en klimaatverandering vormen grote bedreigingen. Als gevolg van ondervoeding en ziekte is de kindersterfte de hoogste ter wereld. De gezondheidszorg is kwetsbaar en slecht toegankelijk. Dat geldt ook voor de inwoners van Tambale en Dogona. Zij moeten respectievelijk 35 en 50 kilometer reizen naar het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum in Boni. Slechts 1 op de 5 zwangere vrouwen krijgt regelmatig zorg voor en na de bevalling. Ziekte in een gezin betekent: ver reizen

voor zorg en medicijnen. Dat kost veel tijd, waarin geen geld verdiend kan worden. De kosten van gezondheidszorg dwingen mensen vaak om schulden te maken. Zo houdt ziekte de armoede in stand.



### Wat willen we bereiken?

Gezondheidszorg en medicijnen moeten toegankelijk en betaalbaar worden voor de inwoners van Boni, Tambole en Dogona. We willen de zorg rond zwangerschap en bevalling verbeteren om sterfte van moeder en kind te verminderen. Ook willen we meer doen aan ziektepreventie, bijvoorbeeld om de uitbraak van besmettelijke ziektes te voorkomen.



### Hoe doen we dat?

CADEV Niamey\* wil essentiële medicijnen gratis beschikbaar stellen. In Tambole en Dogona worden bevallingskamers ingericht met speciale bedden, instrumentarium en voorlichtingsmateriaal over gezondheid van moeder en kind. De zorgverleners krijgen de beschikking over de noodzakelijke apparatuur en ze krijgen managementondersteuning. Bij ziektepreventie speelt de gemeenschap een belangrijke rol. Daarom zet CAFOD lokale gezondheidswerkers in die dicht bij de mensen staan. Zij gaan op huisbezoek en organiseren groepsgesprekken. Met deze en andere middelen werken zij aan bewustwording en gedragsverandering. Ook adviseren ze over gezonde voeding, ze signaleren ziektes en zorgen dat daar actie op wordt genomen.

De MOV groepen van het Norbertusparochie vragen uw steun voor dit project. Tijdens de vieringen en bijeenkomsten kunt u uw bijdrage geven in de extra collectes. Verder kunt u doneren via bankrekening IBAN NL89INGB0653100000 of via bankrekeningen ggW *Swifterbant*: IBAN NL72 RABO 0112502075 t.a.v. adventsactie 2019.

*\*Caritas Development Niger (CADEV Niger) is opgericht door de bisschoppen van Niger als een samenwerking tussen Caritas Niger (opgericht in 1962) en het Development Liaison and Extension Bureau (BALD, opgericht in 1984). Deze herstructurering van de Caritas en Ontwikkelingsorganisaties van Niger moest leiden tot een verbetering van efficiency en harmonisatie. Dit om de zelfredzaamheid van de bevolking te verhogen. CADEV is vanaf 2005 officieel erkend als een NGO door de regering van Niger. CADEV Niger is internationaal erkend als een professionele en betrouwbare humanitaire organisatie.*

## Nieuwe herbronningsactiviteiten in de komende weken.

Er starten weer verschillende nieuwe Herbronningsactiviteiten. Uitvoerige informatie hierover vindt u in het gele boekje Herbronning, op de website. Ga u meteen opgeven anders vergeet u het misschien. Een korte samenvatting:

### Di 26/11 20.00 uur Jozefgenootschap; Jezus van Nazareth.

Aan de hand van zijn vierdelige serie volgen we documentairmaker Kefah Allush in zijn zoektocht naar Jezus. In hoeverre klopt het westerse beeld van Jezus? Hoe zag hij er uit, waar leefde hij, etc.? Kefah moest zijn beeld van Jezus bijstellen. Hoe zal dat ons vergaan? Wat betekent dat voor ons beeld van Hem en voor ons geloven? Petruskerk

Opgave: [jozef@parochienorbertus.nl](mailto:jozef@parochienorbertus.nl)

### 27/11 20.00 uur Impulsavond 'Niets op deze wereld laat ons onverschillig'

Er is een groeiende bezorgdheid om de natuur en de schepping vanwege de gevaren die hen bedreigen. In 2015 heeft paus Franciscus vanuit het katholieke sociale denken een vurig pleidooi gehouden voor bewustwording van de bedreigingen van onze planeet en voor gezamenlijke actie om er iets aan te doen. Zijn rondzendbrief Laudato Si is een oproep tot 'ecologische bekering' om de aarde (ons gemeenschappelijke huis) en onszelf een toekomst te geven. Diaken André van Boven zal ons laten kennismaken met de belangrijkste inzichten die de paus hierin aanreikt. Hij hield dit verhaal in mei voor de werkgroep volwassenencatechese. Een uitermate heldere en boeiende lezing die u beslist niet mag missen. Inloop vanaf 19.30 uur. Petruskerk.

Opgave: [secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl)



### Za 7/12 13.30 uur Kerst-workshop Mandalatekenen

Mandalatekenen is een goede manier om tot rust te komen, inspiratie op te doen en iets moois te creëren. Zelf een ontwerp opzetten en inkleuren, geïnspireerd op Kerst. Ludgeruskerk

Opgave: [familie@vanesterik.com](mailto:familie@vanesterik.com)

## Za 14/12 14.00 uur Psalmensymfonie in de Advent

Deze Psalmenmiddag (tot 15.30 uur) lezen en beluisteren we de psalmen van de psalmensymfonie "Om leven dat doorgaat" op teksten van Huub Oosterhuis en muziek van Antoine Oomen. Deze symfonie levert verrassende, ontroerende en inspirerende momenten van hoop en verwachting op. Petruskerk  
Opgave:dickcorporaal@outlook.com

## Ma 16/1 20.00 uur Mannen en spiritualiteit: Joke Litjens: Werkplaats van de ziel.

In dit boek staan twaalf intense interviews met mannen over heden en verleden, pijn en kwetsbaarheid, geloof en ongelooft. De mannen hebben een zeer diverse achtergrond o.a. rechter, kunstenaar, fotograaf, priester, etc. Een boek dat inspireert tot gedachten en gesprekken over bezieling en spiritualiteit. Petruskerk  
Opgave: bekhuis-kint2planet.nl

*Ben ten Hag Werkgroep Catechese voor volwassenen*

## ONS DAGELIJKS BROOD EN JOUW MISSIE, ONZE MISSIE

Je leert altijd wel wat, zelfs als je op vakantie gaat. Het is zonder meer interessant iets van het geloven in een ander land mee te ervaren. Je stapt dan maar eens de plaatselijke kerk binnen.

Zo stond in de viering in deze kerk een onderdeel van het Onze Vader centraal. Het ging om ons dagelijks leven en de zegeningen, die we ontvangen.

De vierde strofe van het Onze Vader (in deze kerk, bij ons de vijfde) is één van de kernen in dit gebed. De catechismus van deze kerk werd er bijgehaald en voorgelezen. Een tekst, die sinds de zestiende eeuw door een kerkvader\* werd opgesteld en nog steeds gangbaar is in deze kerk. Zo goed mogelijk vertaald staat er in de tekst van deze catechismus:

***"Geef ons heden ons dagelijks brood.***

*Wat houdt dit in?*

*God geeft het dagelijkse brood niet alleen aan alle goede mensen, maar ook aan alle slechte mensen zonder, dat wij daarom vragen of daar invloed op hebben;*

*We bidden in deze strofe van het Onze Vader, het gebed, dat hij ons overleverde, dat we dit dagelijks brood met een dankzegging mogen ontvangen.*

*Wat is dagelijks brood?*

*Alles wat nodig is voor het leven en het lichaam, zoals eten, drinken, kleding, schoenen, een onderdak, een hof (tuin), akkers, vee, geld, goederen, vrome echtgenoten, vrome kinderen, vrome partners, vrome en trouwe bazen, een goede regering, goed weer, vrede, gezondheid, het fokken van dieren, eer, goede vrienden, loyale burens en dergelijke."*

Daar deze tekst uit de zestiende eeuw stamt is het taalgebruik niet geheel van deze tijd. Zo werd tot nog niet zo lang geleden "vrome" gezien als "religieuze", meer in deze tijd kunnen we dit beter aanvoelen met "toegewijde". Ook andere punten in deze tekst zouden we nu door de altijd veranderende maatschappij anders vertalen, maar het gaat om de boodschap.

Deze gebedsstrofe past ook bij een sociale beweging, die in de jaren eind zeventig doordrong in Nederland met de leuze "Niet Bij Brood Alleen". Zo staat in het manifest van deze beweging, een tekst, die al dichterbij ons leven van nu ligt, o.a.:

- Betaalbare huisvesting voor iedereen
- Goed beheer van gronden en in het bijzonder van landbouwgronden en veestapel
- Een rechtvaardige verdeling van gelden en arbeid in elke klasse zonder aanzien des persoons in ras, religie, geslacht
- Recht en respect voor iedereen
- Religieuze, spirituele ontplooiing voor elk mens
- Onderwijs voor iedereen op aangepast peil
- Een rechtvaardig bestuur op elk niveau van regering tot in de gemeenten, dient dienstbaar te zijn aan de burger

Het is verder een politiek stuk, maar dat voert hier te ver. In een aantal teksten van de bijbel komt het begrip "Brood" naar voren. Een bekende tekst, die hier aangehaald wordt, is:

*"Dat is wat de Heer antwoordde toen de duivel Hem verzocht in de woestijn, hij vroeg Jezus om van stenen brood te maken, en daarop antwoordde de Heer, dat de mens niet alleen bij brood zal leven, maar bij alle woord, dat God spreekt."*

Ja, maar hoe vertaal je deze uitlating van Jezus over het "Brood" naar de dag van vandaag? Deze tekst wordt op vele manieren uitgelegd. Eén van deze kan in deze tijd de volgende zijn.

Wat is nu het brood als we het brood zien als *"Alles wat nodig is voor het leven en het lichaam"?*

Je wilt kunnen leven in een schoon milieu, niet in de vervuiling zitten. Je hebt goed en voldoende water nodig en kleding passend bij het klimaat.

Gezond en zuiver eten met wat variatie is ook een noodzaak. Daarnaast zijn nodig een dak boven je hoofd en bij ziekte geholpen worden door nabije gezondheidszorg.

Verder moet je de beschikking hebben over communicatie- en transportmiddelen. Hiervoor en voor je huis moet er voldoende energie zijn, liefst schone energie.



Je moet de kans krijgen goed gevormd en geschoold te worden, aan het werk te kunnen gaan en je dan kunnen inzetten met je talenten, dienstbaar aan de maatschappij.

Je wilt je in jouw cultuur mentaal, geestelijk, kunstzinnig en spiritueel in alle vrijheid kunnen ontplooiën.

Respect heb je nodig en respect dien je aan ieder te geven, waarbij vrijheid van denken voorop staat.

Op deze wijze kun je in rechtvaardigheid en in vrede leven.

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Echt respect, rechtvaardigheid, goed omgaan met het milieu en met elkaar, goed bestuur, goede gezondheidszorg, juiste scholing, werk, zuivere voedselproductie wordt met voeten getreden.

In je eigen gemeenschap, dorp of land tref je dit aan. In andere landen, meestal bij onze naaste veraf, onze missielanden, is het nog heftiger.

Het is jouw missie, onze missie, het "dagelijkse Brood", met dankzegging te ontvangen, er om te bidden en eraan mee te werken, dat onze naaste en naaste veraf, dit brood ook mogen ontvangen.

Zou Jezus het zo bedoeld kunnen hebben?

Frans van 't Hul.

P.S.: \* Weet u welke zestiende-eeuwse kerkvader deze catechismus schreef?

## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

### **Bij overlijden:**

neem contact op met mw. M. Vette (0321) 32 20 62 of mail [w.vette@kpnplanet.nl](mailto:w.vette@kpnplanet.nl)

b.g.g. mw. M. de Munnik- van Stee (0321) 32 12 44 of 06 418 589 49

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) 32 22 12.

### **Voor huisbezoek of communie aan huis:**

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

### **Locatieraad:**

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>Mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	<a href="mailto:mimkemps@solcon.nl">mimkemps@solcon.nl</a>
Max Smeenk	secretaris			<a href="mailto:secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl">secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl</a>
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	<a href="mailto:jack.musters@kpnmail.nl">jack.musters@kpnmail.nl</a>

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

## **INLEVERTERMIJN**

Hebt u iets te melden, hetzij activiteiten van uw werkgroep of andere informatie die volgens u, voor de geloofsgemeenschap van belang is, geef deze dan door aan de werkgroep Communicatie. Het liefst via e-mail maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.

De volgende Nieuwsbrief (Advent, Kerst en Oud en Nieuw) komt eind november uit.

Kopij hiervoor moet uiterlijk 5 januari binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar:

Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: [jaapbottenberg@ziggo.nl](mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl)

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: [p.vannoort1948@kpnmail.nl](mailto:p.vannoort1948@kpnmail.nl)

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: [www.rkparochiewillibrord.nl](http://www.rkparochiewillibrord.nl)

Voor mensen die niet over een e-mailadres beschikken ligt er tijdens de weekendvieringen bij de ingang van de kerkzaal een aantal papieren exemplaren.

## **DE OVERSTEEK**

Binnenkort komt De volgende Oversteek (nr. 12-3) van 27 november uit en is voor 8 weken.

De daaropvolgende Oversteek (nr. 12-4) komt 22 januari 2020 uit en is voor 6 weken.

Hiervoor kunt u tot zondag 5 januari kopij aanleveren.

Kopij (liefst via e-mail), voor het parochieblad De Oversteek kunt u sturen naar:

Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,

e-mail: [redactie.willibrord@parochienorbertus.nl](mailto:redactie.willibrord@parochienorbertus.nl) of [jaapbottenberg@ziggo.nl](mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl)

## GREGORIAANSE VESPER

Op 1 december, de eerste Adventszondag, verzorgt onze Schola Cantorum Campensis in de **Buitenkerk** (Buiten Nieuwstraat, Kampen) weer een gregoriaanse vesper.

Herman Finkers trekt in de provincie volle kerken met zijn uiterst verzorgde gregoriaanse hoogmissen. In Kampen hebben we iets dat hierop lijkt: de mooie gregoriaanse vespers trekken veel belangstelling, eenvoudigweg omdat er zo'n kracht van het gregoriaans uitgaat.

Deze vesper staat in het teken van de vreugde waartoe de apostel Paulus oproept in zijn brief aan de christenen in Filippi en die vreugde heeft alles te maken met de hoop op gerechtigheid en vrede.

De vesper begint om **16.30 uur**, en de Schola staat onder leiding van Ditty van den Berg. De toegang is vrij, na afloop is er een collecte voor het dekken van de kosten.

U bent van harte WELKOM!

Riëtte Bakker-van der Kolk  
secretaris Schola CC