



Aanvullingen op het rooster van 12 januari t/m 16 februari 2020.

		Zondag 2 febr.	GEEN VIERING *
Zondag 12 jan. 9.00 uur	Eucharistieviering Voorg.: Theo van der Sman Lector: Antoinette de Winter Koster: Vincent Hindle Koor: Cantorij	Zondag 9 febr. 9.00 uur	Eucharistieviering Voorg.: Ton Huitink Lector: Marian de Munnik Koster: Tinus Jacob Koor: Cantorij Coll.: Norbertus Lourdesfonds
Zondag 19 jan. 9.00 uur	Woord Communieviering Voorg.: Marie-José Dusseldorp Lector: Greet van 't Hul Koster: Dook Musters Koor: Alliance	Zondag 16 febr. 9.00 uur	Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Lector: Mirjam Kempes Koster: Riet van Dam Koor: Cantorij
Zondag 26 jan. 10.00 uur	Oecumenische viering Voorg.: André van Boven		
Vrijdag 31 jan. 10.00 uur	Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Koster: Riet van Dam		* Geen viering in onze kerk, maar U wordt van harte uitgenodigd voor de dienst bij onze PGS burenen. (pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten)
Zaterdag 1 febr. 19.00 uur	Bijzondere Ontmoeting Film Org./koster: David v.d. Schans		

Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 12 jan.: Ria van der Wiel
- 19 jan. t/m 9 febr.: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.
- 16 febr.: Maria Vette.

HET WAS 1E KERSTDAG 2019...



Was jij/u erbij op 1e kerstdag in onze kerk?
 Het was een echte familieviering met veel muziek van zowel de cantorij als een kinderkoor.
 Pastor Scholten nam de kinderen mee en ging met ze in gesprek over de kerststal.
 Nadat de viering feestelijk werd afgesloten, bleven jong en oud nog voor een gezellige nazit.

HERDENKEN OVERLEDEN PAROCHIANEN



Op 24 November jl. was er bij "onze burenen", de PGS, een viering ter afsluiting van het kerkelijk jaar. In deze viering worden altijd de geloofsgenoten herdacht die afgelopen kerkelijk jaar overleden zijn. Familie/nabestaanden worden dan uitgenodigd om een kaars aan te steken voor hun familielid en er wordt voor hen gebeden. Het is bij hen een mooie gewoonte om ook de overledenen uit onze geloofsgemeenschap te herdenken en namens de locatieraad/pastoraatsgroep was ik tijdens de viering aanwezig om voor hen een kaars aan te steken en werd voor hen gebeden. Een warm gebaar wat ik met u wil delen.

Anneke Keizer.

OPENING LOCATIERAAD-PASTORAATSVERGADERING

19 november was het mijn beurt om de vergadering van de locatieraad/pastoraatsgroep te openen. Zoals gebruikelijk doen we dat met een tekst, gedicht of artikel.

Ik heb gekozen om een aantal verzen uit Lucas 6 voor te lezen:

Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen.

Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.

En is het een verdienste als je geld leent aan diegene van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.

Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen: Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beiden in een kuil?

Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke van zijn leermeester zijn.

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broer en zuster; terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt?

Hoe kun je tegen hen zeggen: laat mij de splinter in je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.

Anneke Keizer.

KERSTPAKKETTEN



Dankzij de inzet van velen was het mogelijk om ook dit jaar weer veel mensen blij te maken met een kerstpakket. Op veel adressen is een kerstpakket bezorgd.

We willen heel graag iedereen die geholpen heeft dit mogelijk te maken van harte bedanken. We denken aan de mensen die bij AH hebben gestaan om geld in te zamelen, er moesten dozen worden geplakt, gevuld en weggebracht.

En natuurlijk niet te vergeten de financiële bijdragen die binnen kwamen via de bank, collectebussen bij de PGS, de extra collectes tijdens de vieringen van de ggW en de inzameling bij AH.

Ook heeft u massaal bonnen van DE en Tietema gespaard en ingeleverd

bij Hanneke van Wageningen. U kunt blijven sparen en bonnen bij haar inleveren aan de Lange Streek 37. U heeft gul gegeven.

Iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen dit mogelijk te maken nogmaals heel erg bedankt!

Namens de diaconie van beide kerken

Nico van Wageningen, Mien Musters en Lidy van Noort.

'GROEN GELOVEN' en op het verkeerde been gezet!!!

Beste parochianen,

bij de opening van de locatieraad-pastoraatsvergadering heb ik een tekst voorgelezen van predikant Stephan de Jong met de titel 'Groen geloven'.

Ik vroeg de bestuursleden waar ze aan dachten bij het horen van deze titel. 'Duurzaamheid, natuur en zorg om de Schepping' waren de antwoorden. Ook ik dacht hieraan toen ik deze titel las. Des te verrassender was het verhaal!!

Hier komt het:

„Ik geloof in rood”, zei een vriendelijk mannetje. „Dat is een mooie, warme kleur en geloof is warm”. „Nou, ik geloof zwart”, zei een ernstige heer. „Zwart is ernstig en geloof is ernstig”. „Ik geloof geel”, zei een vrolijk dametje. „Dat is een vrolijke kleur en geloof is vrolijk”. „Ik geloof in grijs”, mompelde een jongedame. „Grijs is saai en geloof ook”.

Kun je nog meer kleuren geloven? Ze dachten allemaal na en dachten toen van niet. ‘

Jawel’, zei een heel, heel oude man na een tijdje, „Ik geloof groen”.

Waarom zei de grijsaard dat hij groen geloofde?

„Omdat je in geloven altijd een beginneling bent. Hou oud je ook bent, je blijft een groentje”.

Na het voorlezen kwam de discussie los 'in welke kleur geloof jij?'.

Wij kwamen tot de conclusie dat geloven een regenboog is!!

Wat vindt jij/U?

Hartelijke groeten,

WELKOM BIJ DE TAIZÉVIERING OP 23 FEBRUARI 19:00 UUR

Jong en oud(er) zijn van harte welkom op de eerstvolgende 'vier de zondag' op zondagavond 23 februari om 19:00 in de Dagkerk in de Hoeksteen. Het is een viering in de stijl en sfeer van Taizé.

Taizé is een kleine plaats in Bourgondië, Frankrijk, waar een oecumenische broedergemeenschap gevestigd is, die al jaren grote groepen jongeren aantrekt. Vaak verblijven deze jongeren hier een week. Zo'n week staat in het teken van ontmoeting, gesprek, Bijbelstudie en bezinning. Drie keer per dag is er een gebedsviering in de kerk. Deze vieringen kenmerken zich door gebed, liederen en stilte. Doordat de korte liedteksten vaak herhaald worden, is er de mogelijkheid de teksten goed tot je te laten doordringen. En over de stilte zei Frère Roger, de stichter van de gemeenschap van Taizé, eens het volgende:

Wanneer wij proberen om gemeenschap met God in woorden uit te drukken, gaat dat snel ons verstand te boven. Maar in de diepte van de mens bidt Christus door de heilige Geest meer dan wij vermoeden. Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in zijn aanwezigheid, om zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.

Probeer niet een manier te vinden om tot welke prijs ook een innerlijke stilte te verkrijgen en een soort innerlijke leegte op te wekken. Heb een kinderlijke houding van vertrouwen en laat Christus in stilte in je bidden. Op een dag zul je ontdekken dat je diepste zelf bewoond is.

Deze 'kinderlijke houding van vertrouwen' hopen wij te zoeken ook tijdens de viering op 23 februari: in de hoop dat wij iets van God en Zijn liefde, op het spoor kunnen komen.

De muzikale begeleiding tijdens de viering is in handen van Albert Metz. Het is de gewoonte, en dat is dus ook op 23 februari het geval, dat de muzikale begeleiding in handen ligt van een organist.

In Taizé zelf worden de liederen in vieringen vaak muzikaal begeleid, niet enkel door het orgel, maar ook door andere instrumenten.

Wellicht kunnen we dat in Swifterbant ook eens proberen; een klein groepje muzikanten samenbrengen om de meditatieve Taizéliederen te begeleiden. Speel jij/speelt u bijvoorbeeld gitaar, piano, dwarsfluit en lijkt het je leuk een keer mee te musiceren? Meld je dan bij mij, via onderstaande gegevens. Dan hebben we contact over de liturgie en het repeteren. Je hoeft geen doorgewinterde muzikant te zijn; de liederen zijn vrij eenvoudig en er zijn partituren beschikbaar.

Heidi Schröder, Pastoraal werker PG Swifterbant

pastoraalwerker@pgswifterbant.nl

NIEUWE HERBRONNINGSACTIVITEITEN IN DE KOMENDE WEKEN.

Er starten weer verschillende nieuwe Herbronningsactiviteiten. Uitvoerige informatie hierover vindt u in het gele boekje Herbronning en op de website.

17. Ik was een vreemdeling maar jullie hebben mij opgenomen



Een vraag die velen van ons in de huidige tijd van vluchtelingenstromen bezighoudt is: hoeveel verscheidenheid kunnen we aan? Hoeveel vreemdelingen kan een samenleving opvangen, zonder haar eigen identiteit te verliezen? Afgelopen seizoen hebben we drie boeiende en inspirerende avonden met elkaar gehad, maar het waren er te weinig, ze waren tekort, er is nog zoveel niet aan de orde geweest.

Tijdens onze avonden benaderen we het thema vreemdelingschap vanuit verschillende kanten: historisch, psychologisch, maar zeker

ook vanuit het geloof. Zou het kunnen dat de vreemdeling ons een spiegel voorhoudt, dat die ons laat inzien dat we zelf ook "onbekende" kanten hebben? Wie ben jij? Wie ben ik? Hoe zit het met de angst voor vreemdelingen? Kunnen we deze angst wel of niet met een moreel appel overwinnen, of alleen wanneer we de vreemdeling in onszelf plaatsen? Actualiteit en prachtige, niet-alledaagse Bijbelverhalen helpen ons op weg en raken ons.

We gaan opnieuw voor boeiende avonden, waarbij we elkaar inspireren en daarna misschien wel kunnen zeggen: 'Ik durf die vreemdeling te vragen naar zijn of haar naam en ruimte te geven in mijn bestaan'. De avonden hebben met elkaar te maken, maar mis je een avond, of was je er het afgelopen seizoen niet bij? Dat is niet erg, je kunt zo aanschuiven.

Dus lijkt dit je wat, voel je dan uitgenodigd om mee te doen en geef je op.

Twijfel je nog, zoek dan gerust contact met ons.

Begeleiding, informatie en opgave: Ria Damen (riad@upcmail.nl) en Dick Corporaal (dickcorporaal@outlook.com)

Data: dinsdag 21 jan., 4 febr. en 18 febr.

Plaats en tijd: Petruskerk, Lelystad van 20.00 - 22.00 uur

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

18 Cursus Katholiek Sociaal denken



In Nederland is veel van wat wij geloven, verbannen naar de privé-sfeer. Het is voor de meesten van ons niet meer zo vanzelfsprekend om geloof te koppelen aan wat er iedere dag in de samenleving gebeurt. En dat is jammer. De sociale dimensie van het christelijk geloof is een onmisbare bron van inspiratie en vooral een probaat middel om onze weg te vinden in een complexe wereld.

Gelukkig is er in de katholieke traditie steeds bijzondere aandacht geweest voor die sociale kant van het gelovige leven. Het zogenoemde “katholiek

sociaal denken’ heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een volwassen antwoord op grote maatschappelijke vragen wereldwijd. Juist omdat die rijke denktraditie bij ons zo weinig bekendheid geniet, wil diaken Andre van Boven er in het komende seizoen graag aandacht aan besteden.

In een reeks van vier bijeenkomsten komen de geschiedenis, de kernthema’s en de relevantie van het katholiek sociaal denken aan de orde. Telkens maken we kennis met een aspect van het katholiek sociaal denken en gaan we in gesprek over de betekenis ervan voor onszelf en voor ons dagelijks leven.

Begeleiding: diaken André van Boven

Data: donderdag 30/1, 6/2, 13/2 en 20/2

Plaats/tijd: Ludgeruskerk Dronten - van 20.00 tot 22.00 uur

Opgave: secretariaat 0320 250010 en 0321 312456 of

secretariaat@parochienorbertus.nl

Kosten: €2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee)

OPBRENGST ADVENTSCOLLECTE 2019.

Zoals eerder werd vermeld, hebben we in december jl. u uitgenodigd om mee te doen met de Adventscollecte, waarvan de opbrengst bestemd is voor de gezondheidszorg in Niger. Zowel tijdens de Kerstavond als ook op eerste Kerstdag ging het groene mandje voor deze collecte rond en het bracht de grandioze opbrengst van maar liefst € 377,50 op!!!!

Mocht u wellicht deze collectemandjes gemist hebben –en toch graag nog een bijdrage willen leveren- dan kunt u alsnog uw gave overmaken op IBAN NL 89 INGB 0653100000 of via bankrekening gW Swifterbant IBAN NL 72 RABO 0112502075 t.a.v. adventsactie 2019.

Namens de mensen in Niger heel hartelijk bedankt.
M.O.V. Swifterbant.

JEZUS EN DEMOCRATIE

In één van de Oudejaarsconferenties werd op een ludieke wijze ingegaan op oprechte democratie. Volgens die zienswijze dient de meerderheid te regeren met in achtneming van de noden en behoeften van de minderheid, deze minderheid respecteert (dan zal ook de minderheid de meerderheid respecteren) èn dat de rechterlijke macht de wetten van het land beschermt onafhankelijk van de regering èn er een volledige persvrijheid is. Wordt er tegen één van deze uitgangspunten ingegaan, kun je niet spreken van een democratie, maar van een verharding, ontsporing van de maatschappij. Voorbeelden van deze schendingen tref je aan in China, Rusland, Turkije en dichterbij in Hongarije en Polen. Op elk continent vind je deze ontsporingen.

Hoe ligt nu democratie verankerd in het Christendom?

De ‘filosofie van Christus’ werd eens omschreven met deze zeven waarden: gelijkheid tussen mensen, individuele vrijheid, emancipatie van de vrouw, sociale rechtvaardigheid, scheiding van kerk en staat, geweldloosheid en naastenliefde.

De scheiding tussen godsdienst en politiek gaf Jezus aan met zijn uitspraak: ‘Geef de keizer wat van de keizer is, en geef aan God wat God toebehoort’. De gelijkheid van de mensen heeft Jezus benadrukt door alle mensen de gelegenheid te geven bij God te horen, Jezus heeft de scheiding tussen Joden en niet-Joden opgeheven. Dit was toen revolutionair.

Ook benadrukte hij geweldloosheid en vreedzame conflictoplossing. In de toekomst, zei hij, is er geen God meer als uiterste middel om conflicten tussen Zijn volk en hun vijanden op te lossen. Hoe vaak werd / wordt God niet misbruikt in conflicten?

De kern van de boodschap van Jezus staat in een zin aan het einde van de Bergrede: ‘Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jou behandelen.’ Deze uitspraak kan nog krachtiger samengevat worden: naastenliefde.

Het fundament van het Christendom is gebaseerd op Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Anders uitgedrukt: mensen willen vrije wezens zijn, maar als er nood is willen ze door anderen bijgestaan worden en geen mens mag voor de wet ongelijk behandeld worden.

Er is een belangrijk verschil tussen het Christendom en de Islam. Terwijl men volgens Jezus vrij kan kiezen om God lief te hebben, betekent het in de islam de onderwerping aan Allah. Deze verschillende verhoudingen tussen de mens en de Almachtige hebben een groot gevolg voor de politieke en maatschappelijke systemen, die hieruit ontstaan.

Daarom is het niet eenvoudig om een samenleving van Christenen en Islamieten volledig in Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap te laten verlopen, daar het gedachtegoed en de houding verschillend zijn.

In de joods-christelijke wereld is in de loop der eeuwen een langzame ontwikkeling ontstaan van democratische politieke systemen, waarin het evenwicht tussen Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap de basis is voor een duurzame democratische samenleving. Dit zal in Islamitische landen veel en veel langzamer op gang komen, dat zit in het systeem en men kan ze hierom niet discrimineren.

Daar het gedachtegoed van Jezus uitgaat van oprechte democratie is het wenselijk, dat onze jeugd in het onderwijs (binnen de familierelaties is dit aan het verdwijnen) kennis neemt van de filosofie van het evangelie, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot democratische burgers.

Hoe democratisch is onze kerk?

De eerste kerken, "ekklesia's", églises in het Frans, waren kleine gemeenschappen, die bijeenkwamen in navolging van de overlevering van het evangelie van Jezus en derhalve democratisch waren georganiseerd. Ekklesia betekent de direct-democratische volksverzameling met een volksraadpleging. In de volksraadpleging van de christenen/joden (zie boek Handelingen) werden met handopsteking de "Oudsten" uit de eigen gemeenschap gekozen, zoals dat toen genoemd werd: direct-democratisch naar de hoogste wil van de Heilige Geest.

Organiseer je de kerk niet zo, dan is het volgens deze Bijbelse overlevering geen kerk!

Nu het jaar 2020 in, hoe gaan we ons organiseren als kerk? Slaan we nieuwe wegen in passend bij deze tijd? Is het voorbeeld van de "Ekklesia" een inspiratiebron?

Zo maar enige gedachtegangen voor het nieuwe jaar.
Frans van 't Hul.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) 32 20 62 of mail w.vette@kpnplanet.nl

b.g.g. mw. M. de Munnik- van Stee (0321) 32 12 44 of 06 418 589 49

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) 32 22 12.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>Mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	mimkemps@solcon.nl
Max Smeenk	secretaris			secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

Hebt u iets te melden, hetzij activiteiten van uw werkgroep of andere informatie die volgens u, voor de geloofsgemeenschap van belang is, geef deze dan door aan de werkgroep Communicatie. Het liefst via e-mail maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.

De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor 16 februari uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk 8 februari binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar:
Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl
Voor mensen die niet over een e-mailadres beschikken ligt er tijdens de weekendvieringen bij de ingang van de kerkzaal een aantal papieren exemplaren.

DE OVERSTEEK

De volgende Oversteek (nr. 12-5) komt 4 maart uit, het paasnummer.
Hiervoor kunt u tot zondag 18 februari kopij aanleveren.
Deze kopij (liefst via e-mail), voor het parochieblad De Oversteek kunt u sturen naar:
Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,
e-mail: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl of jaapbottenberg@ziggo.nl

BEREIKBAARHEID DE HOEKSTEEN

Om de planning van De Hoeksteen telefonisch te bereiken is een mobiel telefoonnummer beschikbaar.
Dit nummer is: 06-550 512 78.
Het vaste nummer in De Hoeksteen blijft: 0321-32 14 32.
Het mailadres blijft: kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl

De Hoeksteencommissie.