



### Aanvullingen op het rooster van 16 februari t/m 15 maart 2020

<b>Zondag 16 febr.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Jaap Scholten Lector: Mirjam Kempes Koster: Riet van Dam Koor: Cantorij	<b>Do.dag 5 mrt</b> 19.00 uur	<b>Meditatieve viering (Oec.)</b> Voorg.: VEP/PGS Koster: David v.d. Schans
<b>Zondag 23 febr.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Theo van der Sman Lector: Marian Plasschaert Koster: Vincent Hindle Koor: Alliance	<b>Zondag 8 mrt</b> 10.00 uur	<b>Bijzonder Ontmoeting</b> Org.: BO-groep Koster: Tinus Jacob Koor: Cantorij
<b>Woensd. 26 febr.</b> 19.00 uur	<b>Aswoensdag</b> Voorg. Anouk Donia, Ellen Pattiasina en Marian Plasschaert Koster: Dook Musters Koor: Cantorij	<b>Do.dag 12 mrt</b> 19.00 uur	<b>Meditatieve viering (Oec.)</b> Voorg.: VEP/PGS Koster: Tinus Jacob
<b>Vrijdag 28 febr.</b> 10.00 uur	<b>Eucharistieviering</b> Voorg.: Jaap Scholten Koster: David v.d. Schans	<b>Zondag 15 mrt</b> 9.00 uur	<b>Woord Communieviering</b> Voorg.: André van Boven Lector: Greet van 't Hul Koster: Riet van Dam Koor: Alliance

**Zondag 1 mrt.                    *GEEN VIERING \****

*Tijdens de Vasten: Bisschoppelijke Vastenactie*

\* Geen viering in onze kerk, maar U wordt van harte uitgenodigd voor de dienst bij onze PGS burenen. ([pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten](http://pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten))

*Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.*

### BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 16 en 23 febr.: Maria Vette.
- 26 febr. t/m 8 maart: Ina Hindle en Mirjam de Clerck.
- 12 t/m 15 maart: Ria van der Wiel

### VERWONDERING IN ONZE TIJD

Het blijft een wonder. Hoe ontmoet je God, Jezus? Uit de verhalen uit de bijbel, maar ook uit andere verhalen word je getriggerd, dat je deze(n) ontmoet in de andere mens. Denk maar eens aan het kerstverhaal van vaders Panov\*. Ook is het verwonderlijk, dat als je een probleem hebt, de voorzienigheid je helpt. Ik heb dit diverse malen meegemaakt. Het wordt je aangereikt vaak vanuit heel onverwachte hoek. Het kan ook zijn, dat je door gebeurtenissen met je leven een andere kant wordt opgestuurd. Vanuit een diep dal kom je er soms sterker uit en kun je er weer tegenaan. Als je heilig gelooft, dat jouw gekozen pad het juiste is, ook al zeggen anderen het tegenovergestelde, blijf dan sterk, geloof in jezelf, de voorzienigheid zal je sterken. Je moet er wel voor open staan om deze signalen te herkennen en er iets mee te doen. Het zal jouw leven verlichten en vreugde geven.

Zo werd in het programma "De Verwondering" een gedicht in deze sfeer aangereikt. Van de in Amsterdam geboren radioprogrammamaker voor jongeren en dichter, werd zijn gedicht "Onze Tijd" besproken. Hij heeft twee jonge kinderen.

"Kinderen", zegt hij, "zijn een uitdaging, omdat je weet dat je kinderen in een dynamische tijd opgroeien. Wat geef je je kinderen mee? Wat geef je hen niet mee?"

Zijn motto, naast zijn gedicht, hiervoor is:

“Je bent pas rijk als je een verrijking bent voor de ander ook al maakt het maar bij één persoon het verschil. Als mensen voor hulp naar mij toe komen zal ik nooit nee als eerste zeggen. Ik zal altijd kijken hoe ik je kan helpen of misschien kan doorverwijzen, dat je in ieder geval vooruit komt. En verder is alles mogelijk en als het niet mogelijk is, bestaat het niet. Je moet altijd proberen om op een creatieve manier met dingen d'r uit te komen. Gaat het niet linksom, dan maar rechtsom. En als het echt niet mogelijk is, moet je het ook accepteren.”

#### ONZE TIJD

Wij zijn aangekomen in een tijd  
Waarin wij als mensen uitgedaagd worden  
Uitgedaagd om onze waardigheid te behouden  
Uitgedaagd om elkaar niet te haten  
Uitgedaagd om emoties niet de overhand te laten nemen  
Uitgedaagd in het goede te blijven zien in elkaar  
Uitgedaagd om in de "I have a dream" te blijven geloven

Wij zijn aangekomen in een tijd, waarin wij voor moeilijke gesprekken staan met elkaar  
Waarin het veel van ons zal vragen om ons niet te verlagen naar hen die ons uiteen willen drijven  
Waarin wij elkaar moeten blijven ontmoeten  
Waarin wij elkaar beschermen

Wij zijn aangekomen in een tijd waarin WIJ het antwoord zijn en niet meer de vraag

Dit zou ik zeggen in een tijd waarin ik de leider van ons land zou zijn  
Wie weet....ooit nog op tijd....

Ik ben aangekomen ....

Van dichter: *Augusto Campos de Neto*

\* Verhaal: <http://www.karawanken.nl/kerstverhaal2010.html>

Frans van 't Hul.

### Heartbeat4 kids



#### Heartbeat4kids begint weer!

Beste kids en ouders, na de voorjaarsvakantie willen we weer beginnen met het instuderen van een kidsmusical. Op maandag 2 maart van 18.45 -19.45 uur gaan we van start. Kids van groep 4 - 8 van alle scholen zijn welkom, voorwaarde is dat je van zingen, dansen en/of toneelspelen houdt. Wat kun je verwachten? Leuke oefenavonden waarop we op een speelse manier jouw talent ontdekken en laten opbloeien zodat je bij de uitvoering staat te stralen op het podium. Wat verwachten we van jou? Dat je bij de oefenavonden bent en je inzet om er samen iets moois van te maken door ook thuis te oefenen, we gaan immers in 3 maanden een hele musical leren, dat best veel! Wil je eerst eens komen kijken of het wat voor jou is kom

dan gerust een avond meedoen, nieuwe kids zijn van harte welkom! Heartbeat4kids is een initiatief vanuit de Taakgroep Jeugd van de gezamenlijke kerken in Swifterbant maar staat open voor alle kids van 8-13 jaar. We werken projectgewijs, studeren in 10-12 weken een uitvoering in. We proberen naast een uitvoering in de Hoeksteen ook elders op te treden, bijvoorbeeld bij het julifeest of een ouderenactiviteit of een zomeravondviering. Kom zoals je bent want zo ben je welkom! Meld je aan via [heartbeat4kids@hotmail.com](mailto:heartbeat4kids@hotmail.com) met naam leeftijd 06 nummer en e-mailadres ouders en je voorkeursvolgorde voor dans zang solo toneel. Nb we zoeken nog iemand die ons kan helpen met dansjes bedenken en instuderen met de kids, lijkt dat je leuk meld je dan ook aan!

Hartelijke groet Marianne Greijdanus regie en zang en Jannie Paarhuis-de Jager toneel.

## WELKOM BIJ DE TAIZÉVIERING OP 23 FEBRUARI 19:00 UUR

Jong en oud(er) zijn van harte welkom op de eerstvolgende 'vier de zondag' op zondagavond 23 februari om 19:00 in de Dagkerk in de Hoeksteen. Het is een viering in de stijl en sfeer van Taizé.

Taizé is een kleine plaats in Bourgondië, Frankrijk, waar een oecumenische broedergemeenschap gevestigd is, die al jaren grote groepen jongeren aantrekt. Vaak verblijven deze jongeren hier een week. Zo'n week staat in het teken van ontmoeting, gesprek, Bijbelstudie en bezinning. Drie keer per dag is er een gebedsviering in de kerk. Deze vieringen kenmerken zich door gebed, liederen en stilte. Doordat de korte liedteksten vaak herhaald worden, is er de mogelijkheid de teksten goed tot je te laten doordringen. En over de stilte zei Frère Roger, de stichter van de gemeenschap van Taizé, eens het volgende:

*Wanneer wij proberen om gemeenschap met God in woorden uit te drukken, gaat dat snel ons verstand te boven. Maar in de diepte van de mens bidt Christus door de heilige Geest meer dan wij vermoeden. Gods stem zwijgt niet, maar God wil zich nooit opdringen. Dikwijls laat zijn stem zich slechts horen in een fluistering, in een ademtocht van stilte. Stil zijn in zijn aanwezigheid, om zijn Geest te ontvangen, is reeds bidden.*

*Probeer niet een manier te vinden om tot welke prijs ook een innerlijke stilte te verkrijgen en een soort innerlijke leegte op te wekken. Heb een kinderlijke houding van vertrouwen en laat Christus in stilte in je bidden. Op een dag zul je ontdekken dat je diepste zelf bewoond is.*

Deze 'kinderlijke houding van vertrouwen' hopen wij te zoeken ook tijdens de viering op 23 februari: in de hoop dat wij iets van God en Zijn liefde, op het spoor kunnen komen.

De muzikale begeleiding tijdens de viering is in handen van Albert Metz. Het is de gewoonte, en dat is dus ook op 23 februari het geval, dat de muzikale begeleiding in handen ligt van een organist.

In Taizé zelf worden de liederen in vieringen vaak muzikaal begeleid, niet enkel door het orgel, maar ook door andere instrumenten.

Wellicht kunnen we dat in Swifterbant ook eens proberen; een klein groepje muzikanten samenbrengen om de meditatieve Taizéliederen te begeleiden. Speel jij/speelt u bijvoorbeeld gitaar, piano, dwarsfluit en lijkt het je leuk een keer mee te musiceren? Meld je dan bij mij, via onderstaande gegevens. Dan hebben we contact over de liturgie en het repeteren. Je hoeft geen doorgewinterde muzikant te zijn; de liederen zijn vrij eenvoudig en er zijn partituren beschikbaar.

Heidi Schröder, Pastoraal werker PG Swifterbant  
[pastoraalwerker@pgswifterbant.nl](mailto:pastoraalwerker@pgswifterbant.nl)

## NIEUWE HERBRONNINGSACTIVITEITEN IN DE KOMENDE MAAND.

### **8 maart. Muziek/tekstcompositie Menens: over de ecocide en de mens**

Menens is een muziek- en tekst-compositie van Heleen van Els voor groot koor (BBTAAS), piano's, harmonium, viool, contrabas en slagwerkers.

"We erven de aarde niet van onze ouders, maar lenen haar van onze kinderen"

Zo begint de compositie Menens. De huidige vernietiging van de vele ecosystemen is zeker menens. De tekst is pittig, maar nooit verwijtend of kwetsend. We zijn allemaal verantwoordelijk, maar voelen ons ook machteloos als eenling. En toch, alle beetjes kunnen helpen. Bijvoorbeeld dit project...

In het stuk zijn monologen verwerkt van de indiaan Seattle (1845), Wubbo Ockels (2014) en Greta Thunberg (2019). Het stuk duurt ruim een uur.

De teksten kunt u lezen op de site van Heleen van Els: [www.heleenvanels.wordpress.com](http://www.heleenvanels.wordpress.com)

Uitvoeringen:

zondag 8 maart 15.00 uur Ludgeruskerk Dronten

zondag 15 maart 15.00 uur Petruskerk Lelystad

zondag 22 maart 15.00 uur Lutherse Kerk Burgwal 85 Kampen

zondag 29 maart 15.00 uur de Voorhof Biddinghuizen

De toegang is € 5,- (in Kampen €10,-)

### **10 mrt. film Freedomwriters**

Erin Gruwel komt als jonge idealistische lerares op een school in Los Angeles. In haar klas zijn spanningen tussen rassen en tussen bendes. De leerlingen zijn ongemotiveerd en hebben het gevoel alleen te staan met hun problemen. Na een voorval gaat ze rassendiscriminatie behandelen waarbij ze o.a. het dagboek van Anne Frank gebruikt. Ze inspireert haar leerlingen om dat dagboek te lezen en ook zelf een dagboek bij te houden. Als ze elkaars dagboek lezen beseffen ze dat veel meer met elkaar gemeen hebben dan ze dachten.

Ludgeruskerk: dinsdag 10 maart 19.30 uur

## **BELANGRIJKE INFORMATIE**

### **Bij overlijden:**

neem contact op met mw. M. Vette (0321) 32 20 62 of mail [w.vette@kpnplanet.nl](mailto:w.vette@kpnplanet.nl)  
b.g.g. mw. M. de Munnik- van Stee (0321) 32 12 44 of 06 418 589 49  
b.g.g. mw. J. Jacob (0321) 32 22 12.

### **Voor huisbezoek of communie aan huis:**

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

### **Locatieraad:**

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>Mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	<a href="mailto:mimkemps@solcon.nl">mimkemps@solcon.nl</a>
Max Smeenk	secretaris			<a href="mailto:secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl">secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl</a>
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	<a href="mailto:jack.musters@kpnmail.nl">jack.musters@kpnmail.nl</a>

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

## **INLEVERTERMIJN**

Hebt u iets te melden, hetzij activiteiten van uw werkgroep of andere informatie die volgens u, voor de geloofsgemeenschap van belang is, geef deze dan door aan de werkgroep Communicatie. Het liefst via e-mail maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.

De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor 15 maart uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 7 maart binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar:

Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: [jaapbottenberg@ziggo.nl](mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl)

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: [p.vannoort1948@kpnmail.nl](mailto:p.vannoort1948@kpnmail.nl)

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: [www.rkparochiewillibrord.nl](http://www.rkparochiewillibrord.nl)

Voor mensen die niet over een e-mailadres beschikken ligt er tijdens de weekendvieringen bij de ingang van de kerkzaal een aantal papieren exemplaren.

## **DE OVERSTEEK**

De volgende Oversteek (nr. 12-5) komt 4 maart uit, het paasnummer.

Hiervoor kunt u tot zaterdag 15 februari kopij aanleveren.

Deze kopij (liefst via e-mail), voor het parochieblad De Oversteek kunt u sturen naar:

Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,

e-mail: [redactie.willibrord@parochienorbertus.nl](mailto:redactie.willibrord@parochienorbertus.nl) of [jaapbottenberg@ziggo.nl](mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl)

## **BEREIKBAARHEID DE HOEKSTEEN**

Om de planning van De Hoeksteen telefonisch te bereiken is een mobiel telefoonnummer beschikbaar.

Dit nummer is: 06-550 512 78.

Het vaste nummer in De Hoeksteen blijft: 0321-32 14 32.

Het mailadres blijft: [kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl](mailto:kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl)

De Hoeksteencommissie.