



H. Norbertusparochie

Nieuwsbrief (2022 - 1) voor de
Geloofsgemeenschap
H. Willibrord - Swifterbant



Nieuwsbrief voor de periode van 9 januari t/m 6 februari 2022

Tot nader order zijn alle vieringen en andere bijeenkomsten in De Hoeksteen afgelast.

Wij houden u op de hoogte als hierin verandering komt.

VIERINGENROOSTER

Zondag 9 jan. — **Woord en communieviering**
9.00 uur — Voorg.: Léon Evers
— Koster: Vincent Hindle
— Koor: Cantorij

Zondag 16 jan. — **Woord en communieviering**
10.00 uur — Voorg.: Marian van den Berg
— Koster: David van der Schans
— Koor: Cantorij
— Actie KERKBALANS

Zondag 23 jan. — **Oecumenische viering (RvK)**
10.00 uur — Voorg.: Anne-Marie Swater
— Kinderwoorddienst
— Extra coll.: RvK.

Vrijdag 28 jan. — **Eucharistie**
10.00 uur — **Seniorenviering**
— Voorg.: Jaap Scholtens
— Koster: Dook Musters
— Actie KERKBALANS

Zaterdag 29 jan. — **Filmavond**
19.00 uur — Bijzondere ontmoeting
— Leiding: David van der Schans

Zondag 30 jan. — **GEEN VIERING**

Zondag 6 febr. — **Woord en Communieviering**
9.00 uur — Voorg.: André van Boven
— Koor: Cantorij
— Koster: Tinus Jacob

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 9 t/m 29 jan.: Maria Vette.
- 6 febr.: Ina Hindle en Mirjam de Clerck.

OVERWEGING.

Het is een goede gewoonte binnen de locatieraad/pastoraatsgroep om onze vergaderingen te openen met een gebed of tekst.

Ons jaarthema is "zoeken naar verbinding". Op 7 december heb ik de vergadering geopend met het volgende gedicht:

Verbinding:

*Verbinding geeft kleur aan ons leven,
Je verbonden voelen doet ons het leven ten volle beleven.
Verbinding geeft gehoor aan onze behoefte ergens bij te horen.
Je verbonden voelen maakt dat we minder snel "ontsporen".
Verbinding geeft "bodem" aan ons bestaan keer op keer.
Je verbonden voelen smaakt altijd naar meer.*

Lees verder op blz. 2

Eén van de agendapunten in ons overleg was: hoe houden we verbinding met elkaar binnen de geloofsgemeenschap in Corona tijd?

Bij dit agendapunt heb ik een tweede gedicht voorgelezen:

Samen alleen

*We moeten contacten vermijden
In de chaos waarin we ons bevinden
Terwijl we juist in deze moeilijke tijd
Met elkaar willen verbinden*

*We zijn alleen maar voelen samen
Op afstand zijn we bij elkaar
Er is behoefte aan verbinding
En dat valt velen ontzettend zwaar*

*We willen troosten met een knuffel
Of het vasthouden van een hand
Want die energie werkt helend
En schept vooral een hechte band*

*We zitten in een eenzame tijd
En krijgen last van veel oud zeer
Want doordat we anderen zo missen
Voelen we onszelf des te meer*

Anneke Keizer.

KERSTPAKKETTEN

Dankzij de inzet van velen was het mogelijk om ook dit jaar weer veel mensen blij te maken met een kerstpakket. Op veel adressen is een kerstpakket bezorgd.

We willen heel graag iedereen die geholpen heeft dit mogelijk te maken van harte bedanken. We denken aan de mensen die bij AH hebben gestaan om geld in te zamelen, er moesten dozen worden geplakt en gevuld, boodschappen worden gedaan enz.

En natuurlijk niet te vergeten de financiële bijdragen die binnen kwamen via de bank, collectebussen bij de PGS, de extra collecte tijdens de viering van de ggW en de inzameling bij AH.

Ook heeft u massaal bonnen van DE en Tietema gespaard en ingeleverd bij Hanneke van Wageningen.

U kunt blijven sparen en bonnen bij haar inleveren aan De Lange Streek 37.

Bedankt, u heeft gul gegeven.

Iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen dit mogelijk te maken nogmaals heel erg bedankt!

Namens de diaconie van beide kerken
Nico van Wageningen, Mien Musters en Lidy van Noort.

ADVENT 2021, REFLECTIE EN VERWACHTING

In de adventstijd werden per dag Bijbelteksten* aangedragen en wel uit Openbaringen en het Lucasevangelie. In Openbaringen worden visioenen van Johannes verwoord. Deze visioenen worden gekoppeld aan Babylon. Babylon staat voor de grote (slechte) verleidingen, waaraan wij bloot staan. Rijkdom en macht in een grote overdaad, in een wereld waarin grote ongelijkheid is en mensen en de natuur op een verschrikkelijke wijze uitgebuit worden. De rijken worden rijker en de armen armer en de handelaars en koningen leven in grote overvloed. In de visioenen komen gewelddadige beesten voor, die alles inclusief mensen op gruwelijke wijzen trachten te verzwelgen en vernietigen. Dan komt in deze visioenen uit de hemel een ruiter op het witte paard, die trouw en betrouwbaar heet. Hij doodt de ontspoorde en zelfs wordt uiteindelijk de stad vernietigd.

De koningen en handelaren staan te jammeren bij het zien van het ineensstorten van deze stad. De mensen, die vaak met grote opoffering leefden volgens de richtlijnen van Jezus worden "gespaard of wedergeboren".

N.a.v. van deze teksten wordt aan ons gevraagd, wat zijn onze verleidingen en gaan we niet mee in weelde en consumptieartikelen, die op niet ethische wijze ons aangeboden worden. Durven we het aan om tegen de onrechtvaardige machten in te gaan, daar het onze economische en sociale positie aantast?

Er zijn zo ook nu menige verleidingen te noemen, die algemeen zomaar aanvaard worden, om eigen rijkdom en eigen hachje. De grote machten in de wereld spelen hier listig op in, om maar eens een paar van het topje van de ijsberg aan te halen. China onderdrukt volkeren binnen haar oneigenlijke grenzen en wil nu de studentenstrijd op het plein van de hemelse vrede uitwissen door monumenten hierover te vernietigen. Rusland voert onderdrukking en spanning op aan haar grenzen met Wit-Rusland en Oekraïne, laat oppositieleiders "verwijderen" of gevangen zetten, net als in China, Arabische landen en dichtbij in Hongarije, Polen en Turkije. Daarnaast spelen de economische grootmachten mooi weer met de Olympische Spelen en Wereldkampioenschap voetbal en verwachten eer van alle regeringsleiders en koningen. Zullen onze regering en koning voor ons economisch profijt acte de préséance geven op deze grote evenementen? Zal de NAVO zwichten voor Rusland. Zal de EU een blok vormen tegen de aantasting van de rechtstelsels in Polen en Hongarije?

We zullen ook de hand in eigen boezem moeten steken. Uit het z.g. landsbelang en de lieve vrede komt er in Nederland een regering, die weer uit dezelfde partijen wordt samengesteld, en die viel vanwege wanpraktijken en onwaarheden. Ieder kent deze. Oude macht regeert gewoon weer door. Alternatieven zijn gedwarsboomd.

Als MOV krijgen we projecten aangereikt uit de Derdewereldlanden. Landen, die armer, droger worden of juist overstroomd, die uitgebuit worden door rijke en machtige landen vanwege grondstoffen, landen, die met oorlogssituaties te maken hebben, waar bevolkingsgroepen verdreven worden, waar de vrouwenpositie bedroevend is, waar medische voorzieningen zeer matig en veraf zijn of alleen maar toegankelijk voor de rijken.

Ons adventsproject ondersteunt een opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe. De positie van deze vrouwen is slecht, ze zijn vaak minder waard dan een stuk vee. Zwangere vrouwen bevallen vaak gewoon langs de weg. Juist om uit deze schrijnende toestanden te geraken wordt in dit opvanghuis naast medische zorg aandacht besteed aan de opvang met baby's en kleuters en het begeleiden van vaders om hun vrouw te steunen.

De gelijkheid van man en vrouw is in Zimbabwe nog lang niet bereikt. Dit project geeft een aanzet tot verandering. Het is nog niet zo lang geleden, dat in Nederland deze ongelijkheid ook groot was. Zelfs nu is die nog niet verdwenen. Er is net gepubliceerd, dat 25% van onze professoren in Nederland vrouwen zijn, maar ze verdienen een stuk minder dan hun mannelijke collegae voor hetzelfde werk.

Hoe zit dat in onze kerk? Belangrijke vrouwen voor het Christendom werden door de kerk uit de kerkgeschiedenis weggemoffeld.



Het is toeval of juist niet, dat in deze adventstijd de documentaire "De vrouwen van Jezus van Nazareth" werd uitgezonden. Vrouwen, die bepalend waren voor het ontstaan van de kerk. Maria, de moeder van Jezus, aanbeden en verheerlijkt, maar pas vanaf de vierde eeuw. In de ontstaansgeschiedenis van Polen wordt zij gezien als de moeder van Polen. In haar werden de gebieden, waaruit Polen ontstaan is, verenigd. Zij wordt daar vaak meer geëerd dan Christus. Historisch gezien gaf Maria Magdalena een sterke impuls aan het geloof en werd Zuid-Frankrijk het centrum van het Christendom. Echter dit centrum werd uit concurrentie-oogpunt op sluwe wijze vanuit Rome om zeep gebracht. Alle documenten en overleveringen uit haar Franse periode werden vernietigd. Gelukkig is het evangelie van haar teruggevonden. Het evangelie, dat het dichtst bij Jezus staat. De invloed van Helena van Constantinopel was bepalend voor het ontstaan van onze kerken. Als moeder van de keizer van het Romeinse Rijk liet zij de allereerste Christelijke kerk bouwen. Deze staat nog steeds in Trier. (Ga daar eens kijken, het is niet zo ver!). Onder haar bezielende leiding werd het Christendom over Europa en het verdere Romeinse rijk verspreid. Nino kreeg via een visioen de opdracht van Maria met een wijnstokkruis om vanuit Palestina te vertrekken om Georgië het evangelie te brengen. Ze slaagde succesrijk, bouwde er de eerste kerken en werd, en is nog steeds, moeder der natie, kreeg derhalve de naam Nino van Georgië. Vrouwen werden vanaf die tijd in Georgië volwaardiger gezien.



In de adventstijd mag je hoopvol vol verwachting uitzien naar een betere wereld. Wat is een betere wereld?

Laten we eens de verhalen uit Openbaringen op onze tijd projecteren. Verwachtingsvol een toekomst tegemoet te gaan, waarin we machtsvertoon en oneervol gewin van grootmachten geen kans geven, zelfs tegengaan. Opkomen voor onderdrukten, noodlijdende mensen, om onrechtvaardig gedrag van onze leiders niet te accepteren. Gelijkelijkheid en de positie van de vrouw, maar ook van anders-zijnden te bevorderen en te aanvaarden. Durf je dit aan? Het vraagt om moed en het zal je niet in dank afgenomen worden.

We gedenken met Kerstmis, dat Jezus in de wereld kwam voor iedereen. Hij durfde het aan in grote standvastigheid. Het werd ook hem destijds niet in dank afgenomen. We zijn elkaars broeders en zusters, we steunen en delen met elkaar, waar ter

wereld dan ook. Elk druppeltje helpt.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan het adventsproject "Een opvanghuis voor zwangere vrouwen en moeders in Zimbabwe". De donaties van de collectes bedroegen in totaal: € 122,80.

Ik wens je een zalig nieuwjaar en alle durf toe.
Namens MOV-Swifterbant,
Frans van 't Hul

Eventuele extra donaties via: adventsactie NL 89 INGB 0653 1000 00

*Deze teksten met toelichting op: <https://petrus.protestantsekerk.nl/advent>

CONTACTPERSOON VOOR HUREN AANHANGER VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP.



Wist u al dat:

- Onze geloofsgemeenschap nog steeds een aanhanger heeft?
 - Deze overkapt is?
 - Deze te huur is?
 - De huur € 10,- per dagdeel is?
 - De opbrengst naar onze geloofsgemeenschap gaat?
- Het bedrag overgemaakt moet worden naar St. Willibrord NL16RABO0143547739.
- De aanhanger op de Wisentweg 25 staat.
- U alles kan regelen met **de nieuwe contactpersoon**: dhr. Hugo Mol,
tel: 06 34536524 email: hugo@hugomol.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail w.vette@outlook.com

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 of e-mail mimkemps@solcon.nl

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 322212.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	mimkemps@solcon.nl
Ben Meijer	secretaris	Wapenschild 45	(0321) 32 20 82	secretariaat.willibrord@parochienorbortus.nl
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt half februari uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 5 februari binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstvolgende Oversteek (nr. 14-4) komt 26 januari uit.

In dit nummer o.a. de thema's: *Carnaval. Aswoensdag.*

Kopij hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk zondag 9 januari bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl