

## ***Nieuwsbrief voor de periode van 6 maart t/m 10 april 2022***

### **CORONAMAATREGELEN**

*Beste parochianen,*

*Bijgaande brief hebben we ontvangen van het IDB. Zoals u kunt lezen, vervallen de maatregelen ivm met de laatste overheidsbesluiten.*

*Goed nieuws dus en fijn dat we weer terug kunnen naar "normaal"!*

*Toch willen we u vragen nog wel verstandig om te gaan met de situatie; heeft u (of één van uw naasten) klachten, blijf dan thuis!*

*Met vriendelijke groeten uit de locatieraad en pastoraatsgroep.*

**Van:** Interim Dagelijks Bestuur (IDB)

Beste mensen,

**Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen alle verplichtingen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland. Ook de maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld. Met de bisschoppen dringt het IDB aan om de hygiëneregels serieus te blijven nemen en bij klachten thuis te blijven.**

#### **Communie:**

Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk. Daarbij geldt de dringende aanbeveling om de plaatsen in de kerk waar de handcommunie en de tongcommunie wordt uitgereikt fysiek van elkaar te scheiden. Op de plaats van de uitreiking van de tongcommunie wordt gevraagd een bidstoel te plaatsen zodat de tongcommunie geknield ontvangen kan worden.

Verder is het gebruik van wijwater weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk. De pandemie is echter nog niet voorbij. Gehandhaafd blijven daarom regels ter vermindering van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

#### **De volgende richtlijnen gelden vanaf 25 februari 2022:**

1. Weekendvieringen en doordeweekse vieringen met kerkgangers, volgens het liturgisch rooster, zijn toegestaan.
2. De koren mogen weer repeteren. De koren mogen zingen tijdens vieringen, mits er goed geventileerd wordt.
3. Voor alle vieringen gelden alle basismaatregelen te weten: het in acht nemen van de regels met betrekking tot hygiëne, ventilatie, thuisblijven bij klachten.
4. Vooraf reserveren hoeft niet meer.
5. Het maximumaantal gelovigen dat aan een viering kan deelnemen vervalt.
6. Samenzang tijdens de vieringen is toegestaan.
7. Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering is mogelijk.
8. Naast vieringen zijn - met inachtneming van de hierboven genoemde basismaatregelen - ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals catechesebijeenkomsten en vergaderingen weer mogelijk.

**Aswoensdag** Woensdag 2 maart is Aswoensdag. Voor het uitdelen van de askruisjes kan worden gekozen voor het plaatsen van het kruisje op het voorhoofd of voor het strooien van de as over het hoofd. Hierbij geldt de aanbeveling voor de priester om tijdens het uitreiken van het askruisje een mondkapje te dragen.

## Rekening houden met elkaar:

Ten slotte benadrukken de bisschoppen dat het nodig is om zich nog steeds aan de adviezen te houden die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken. Zoals hygiëneregels volgen (handen wassen, hoesten en niezen in de elle boog), geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort. "Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren".

Met een bemoedigende groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur, *Jos van den Nouland, secretaris*.

## VIERINGENROOSTER

<b>Zondag 6 mrt.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistie</b> <b>Presentatie communicanten</b> <i>(zie ook blz. 2)</i> Voorg.: Ton Huitink Lector: Marian de Munnik Koster: David van der Schans Koor: Cantorij <b>Bisschoppelijke vastenactie</b>	<b>Zondag 20 mrt.</b> 9.00 uur	<b>Woord en Communieviering</b> Voorg.: Anne-Marie Swater Lector: Antoinette de Winter Koster: Vincent Hindle Koor: Alliance <b>Bisschoppelijke vastenactie</b>
<b>Woensd. 9 mrt.</b> 20.00 uur	<b>Synode 2023</b> <b>Geloofsgesprek</b> Tweede avond Ludgeruskerk Dronten	<b>Dond. 24 mrt.</b> 19.00 uur	<b>Vasten meditatie</b> Voorg.: Oecumenische groep Koster: Vincent Hindle PGS kerkzaal
<b>Dond. 10 mrt.</b> 19.00 uur	<b>Vasten meditatie</b> Voorg.: Oecumenische groep Koster: David van der Schans PGS kerkzaal <i>(Info: zie blz. 3)</i>	<b>Vrijdag 25 mrt.</b>	<b>GEEN VIERING</b>
<b>Zondag 13 mrt.</b> 10.00 uur	<b>Tweede zondag van de Vasten</b> Voorg.: Marian van den Berg Lector: Marian Plasschaert Koster: Tinus Jacob Koor: Cantorij <b>Bisschoppelijke vastenactie</b>	<b>Zondag 27 mrt.</b>	<b>GEEN VIERING</b>
<b>Dond. 17 mrt.</b> 19.00 uur	<b>Vasten meditatie</b> Voorg.: Oecumenische groep Koster: Tinus Jacob PGS kerkzaal	<b>Dond. 31 mrt.</b> 19.00 uur	<b>Vasten meditatie</b> Voorg.: Oecumenische groep Koster: Dook Musters PGS kerkzaal
		<b>Zondag 3 april.</b> 9.00 uur	<b>Eucharistie</b> Voorg.: Ton Huitink Lector: Marian Plasschaert Koster: David van der Schans <b>Bisschoppelijke vastenactie</b>
		<b>Zondag 10 april.</b> 9.00 uur	<b>Palmzondag</b> <b>Woord en Communieviering</b> Voorg.: Marie José Dusseldorp Lector: Marian de Munnik Koster: Tinus Jacob <b>Bisschoppelijke vastenactie</b>

## BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 6 t/m 20 maart: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.
- 3 en 10 april: Maria Vette

## NIEUWS VAN HET EERSTE COMMUNIE FRONT

Helaas kon door het aantal aanmeldingen en de coronasituatie de Eerste Communie in 2021 niet doorgaan. Inmiddels zijn wij met een aantal kinderen uit groep 4 en 5 van de Golfslag begonnen met de voorbereidingen voor de Eerste Communie op zondag 22 mei van dit jaar.

Tijdens de viering van zondag 6 maart zullen Kasper, Caithlyn, Micha, Timo, Milena, Nouk en Kristan zich aan u voorstellen. Dan nemen ze ook de welbekende brievenbusdozen mee. Het zou leuk zijn als u hier een kaartje of kleine attentie in wilt doen.

Tot ziens en hartelijke groeten,  
Carina van den Bosch, Marian de Munnik en Leonie Thijs-Buijsrogge.

## MEDITATIEVE VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD 202

We herinneren ons vast nog de vieringen van vorig jaar die we konden beluisteren via de computer. Gelukkig ziet het er dit jaar wat gunstiger uit en kunnen we hopelijk fysiek mee vieren. Toch gaan we dit jaar de vieringen ook opnemen en via livestream uitzenden. Zo kan iedereen dit vieren meebeleven. Dat betekent dat de vieringen plaatsvinden in de PGS kerkzaal omdat daar alle faciliteiten voor opnemen al gereed zijn.

Het thema voor deze veertigdagenmeditaties is: **“Alles komt goed?!”**

Op vier donderdagavonden steeds om 7.00 uur in de PG kerkzaal bent u/zijn jullie welkom om mee te vieren.

Met steeds een ander sub-thema nemen we U/Jullie mee.....

**10 maart:** Vanuit stilte naar...  
José Jacob en Wiebe Boskma

**17 maart:** Durven we nog te ontvangen?  
Marian Plasschaert en Ellen Pattiasina

**24 maart:** Opnieuw verbinden  
Paul Crijns en Greet Kamminga

**31 maart:** Komt alles goed?  
Riek Zwart en Hennie van der Schans

Livestream:

<https://kerkdienstgemist.nl/search?advanced=true&country=350-Nederland&q=swifterbant>

U en jullie zijn van harte welkom.

## WANDELEN NAAR PASEN?

**Altijd al eens door de tropische oerwouden van Panama willen wandelen? De gevaarlijkste weg ter wereld willen ervaren in Bolivia? Willen kennismaken met de Inca's en hun eeuwenoude cultuur? Loop dan met ons mee! Op woensdag 2 maart starten vastenactie NL met de virtuele wandeltocht 'Wandel voor een ander'. We lopen in ruim zes weken van Guatemala door Latijns-Amerika via onder andere Brazilië en Argentinië, maar liefst 30.000 kilometer!**

Hoe werkt het?

Tijdens de vergadering van de M.O.V. groepen van de Norbertusparochie hebben we afgesproken dat we in elk geval per geloofsgemeenschap ons zullen aanmelden als deelnemers aan deze virtuele wandeltocht. Daarnaast staat het eenieder vrij om zich ook persoonlijk hiervoor in te schrijven. Het is de bedoeling om in uw eigen omgeving uw wandelingen te maken - of uw hardloopronde/fietsronde - en vervolgens aan een lid van de M.O.V.-groep doorgeven of op de 'wandellijst' in de hal van onze kerk zelf invullen, hoeveel kilometer u hebt afgelegd. De kilometers van alle deelnemers worden toegevoegd aan de virtuele reis en zo leggen we samen de 30.000 kilometer in ruim zes weken af. U ontvangt tussentijds regelmatig updates over de landen en plaatsen waar we doorheen lopen. Ook kunt u uw wandelervaringen delen met de andere wandelaars. Tijdens de vieringen in de vastentijd zullen we proberen de afgelegde route op een beamer zichtbaar te maken.

**Degenen die zich persoonlijk willen aanmelden kunnen dit doen via**

<https://www.vastenactie.nl/wandel-voor-een-ander>

Vanaf woensdag 2 maart kunt u dan uw kilometers invullen op onze wandelpagina. Op de routekaart is dan te zien welke weg we volgen en langs welke plaatsen we komen. Ook zijn de weersomstandigheden tijdens onze tocht zichtbaar en de temperaturen liggen op onze reis een stuk hoger dan in Nederland. Op sommige plekken is er google streetview en kunnen we de weg met beeld volgen, in het tropisch regenwoud is dit natuurlijk niet beschikbaar.

### Sponsortocht deelname € 25

Vastenactie steunt jaarlijks zo'n 70 kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Met onze reis door Latijns-Amerika zamelen we geld in voor mensen in Guatemala en Brazilië, die bedreigd worden in hun landrechten. Dagelijks worden mensen uit hun huizen gezet omdat een overheid of grote onderneming zijn oog heeft laten vallen op de kostbare grond waar ze wonen, omdat er een palmolieplantage moet komen of een waterkrachtcentrale. Vastenactie zamelt geld in voor juridische bijstand, maar ook voor zaaigoed en materialen zodat mensen een nieuw bestaan kunnen opbouwen.

Daarom vraagt Vastenactie u om na aanmelding **minimaal € 25 over te maken aan Vastenactie, rekeningnummer NL21 INGB 000 000 5850 o.v.v. Wandel voor een ander.**

U kunt uzelf natuurlijk ook laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Het sponsorgeld dat u zelf ophaalt kunt u ook overmaken op bovenstaand rekeningnummer o.v.v. Wandel voor een ander sponsor. Maar er zijn ook nog andere manieren om u te laten sponsoren, zoals via een door u aangemaakte [digitale collectebus](#) die u kunt delen met uw familie en vrienden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met een lid van de M.O.V.-groep (voor Swifterbant: Vincent Hindle, Frans en Greet van 't Hul), of met de regiocoördinator Petra Janssen van de landelijke Vastenactie, 06 86816245 of per mail via [petra.janssen@vastenactie.nl](mailto:petra.janssen@vastenactie.nl)

Aanbevolen door M.O.V. Norbertus.

## **NETWERK KATHOLIEKE VROUWEN**

Beste parochianen,

door een paar vrouwelijke (jaja!) parochianen werd ik gewezen op het Netwerk Katholieke Vrouwen die op hun website een vragenlijst hebben staan naar aanleiding van een oproep van paus Franciscus en de synode van 2023.

Hierbij vindt u de link naar de vragenlijst die vóór 31 maart ingevuld moet worden: [www.unkv.online/synode](http://www.unkv.online/synode).

Op woensdag 9 maart kan iedere parochiaan meepraten over de synode van 2023. Zie de laatste pastorale brief. In de Ludgeruskerk in Dronten vindt dan om 20.00 uur de tweede en tevens laatste bijeenkomst plaats over dit onderwerp. Van harte aanbevolen.

Mirjam Kemps- van Berkum.

## **LOURDES OPENT HAAR POORTEN WAGENWIJD!**

Het heiligdom van Lourdes is net als de rest van de wereld vanwege de pandemie twee jaar lang zeer beperkt open geweest. Inmiddels zijn de poorten van het heiligdom weer wagenwijd opengezet en zijn pelgrims uit heel de wereld van harte welkom.

In onze drie parochies zijn er vast parochianen die graag naar Lourdes zouden willen gaan. Dat kan niet meer met de VNB uit 's Hertogenbosch die in 2021 ophield te bestaan. Gelukkig zijn er twee andere bedevaartorganisaties in ons land. Naast het reeds bestaande 'Huis van de Pelgrim' (voorheen de Limburgse Bedevaarten) is een nieuwe bedevaartorganisatie opgericht: Christoffelreizen. Met deze nieuwe organisatie is uw pastoor afgelopen jaar een weekend in Lourdes geweest.

Het was mooi om weer vanaf het vertrouwde vliegveld Eindhoven te vliegen. Net als bij de VNB is die luchthaven voor Christoffelreizen de opstapplaats voor de vlieguren. Bovendien kunnen groepen van pelgrims per bus worden opgehaald vanaf een voor hen nabijgelegen verzamelpunt. Busmaatschappij Van Gompel rijdt u dan naar vliegveld Eindhoven en brengt u na de bedevaart ook weer naar het verzamelpunt terug.

We organiseren in onze parochie dit jaar nog geen officiële Lourdesbedevaart, maar willen onze parochianen graag in de gelegenheid stellen toch op bedevaart te gaan. We hebben daarom contact gezocht met de Emmaüsparochie in de Noordoostpolder. Als de situatie het toelaat, wil men in mei 2022 van daaruit een reis naar Lourdes organiseren. Lourdesreis zal worden verzorgd door Christoffelreizen.

Wanneer u interesse heeft om begin mei naar Lourdes te gaan, als pelgrim maar misschien ook als verzorger, laat het dan aan mij weten. U mag bellen (tel. 06 - 20 57 06 69) of mailen ([a.huitink@pastoraalteam.com](mailto:a.huitink@pastoraalteam.com)). De precieze datum en kosten hopen we zo spoedig mogelijk bekend te kunnen maken. Bij aanmelding zult u ook worden uitgenodigd voor de informatiemiddag op 19 maart in Emmeloord. Exacte gegevens hoort u dan.

Ik hoop van harte dat velen van u dit jaar de weg naar Maria van Lourdes zullen vinden.  
*Pastoor Ton Huitink.*

## **HERBRONNING**

Op 15 februari meldde de regering dat de coronamaatregelen sterk afgeschaald kunnen worden. De geplande activiteiten in kader van de Herbronning die vanaf december waren stilgelegd, kunnen weer van start gaan en nieuwe activiteiten kunnen worden opgepakt.

### **Voortzetting van reeds gestarte activiteiten**

Voor activiteiten die reeds in najaar 2021 van start waren gegaan en die nu een herstart maken, maken de cursusleiders afspraken met de deelnemers over de nieuwe data of voortzetting op de reeds geplande data. Dit geldt o.a. voor de cursussen:

- Rond de Schrift
- Aartsvader Jacob
- Het verhaal van Mozes. Zijn verhaal- ook mijn verhaal
- Mandalatekenen

### **Nieuwe activiteiten**

De volgende 6 nieuwe activiteiten gaan de komende maanden van start. Aanmelding kan digitaal bij de betreffende cursusleider. Noteer de data ook alvast in uw agenda.

#### **1. Mannen en spiritualiteit**



In het voorjaar van 2022 kunnen we weer in 4 avonden met elkaar in gesprek over geloof en spiritualiteit. Dit keer aan de hand van het boek 'Lekenpraat' van Annemiek Schrijver en Hein Stufkens.

In 'Lekenpraat' worden teksten uit de Bijbel tegen het licht gehouden. De auteurs bevragen elkaar over wat zij vandaag kunnen met teksten waarvan ze in eerste instantie denken: wat moet ik ermee of waar gaat dit over?

Het resultaat is een persoonlijke, spannende en inspirerende briefwisseling. Tijdstip 20.00-22.00 uur in de Petruskerk.

De dinsdagen 15/3, 22/3, 5/4 en 19/4.

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee).

Opgave [keesmaike@gmail.com](mailto:keesmaike@gmail.com) of [bekhuis-kint@planet.nl](mailto:bekhuis-kint@planet.nl)

#### **2. Meditatieve Gregoriaanse Pax Christi Nacht**



Op zaterdag 19 maart 2022, de feestdag van Sint Jozef, begint om 20.00 uur 's avonds de Pax Christi nacht. De nacht duurt tot zondagochtend 08.00 uur.

In totaal 12 uur lang momenten van stilte, meditatie en gebed. Met op de achtergrond 150 gezongen Gregoriaanse psalmen.

De hele Pax Christi-nacht wordt gestreamd en is te bekijken op:

<https://kerkdienstgemist.nl/stations/2450>.

Wij zoeken nog enkele gastheren/gastvrouwen. Graag contact opnemen met Adri Appelman. U bent van harte welkom! U kunt zich voor 1 of 2 uurtjes aanmelden bij: [a.j.w.appelman@treavalon.nl](mailto:a.j.w.appelman@treavalon.nl). Geen kosten.

### 3. Sacrale dans: “Dansen naar Pasen toe”



Sacrale dans is een dansvorm met een eigen karakter, waarbij je al bewegend tot bezinning komt naar aanleiding van een thema. Het thema krijgt een impuls door ‘een midden’. Door de gekozen muziek en de zich steeds herhalende danspassen ontstaat er een verbinding met jezelf, met je medemens, met de wereld. Een bijzondere ervaring. Danservaring is niet nodig. Iedereen wordt als vanzelf meegenomen in de kring.

Ook dit jaar wil Jane Edelenbos, gediplomeerd docente, in de vastentijd ter voorbereiding op Pasen, weer 4 ochtenden met belangstellenden dansen. Een prima gelegenheid om kennis te maken met deze bijzondere dansvorm.

Begeleiding: Jane Edelenbos.

Datum: zaterdagochtend 19/3, 26/3, 2/4 en 9/4

Plaats en tijd: Petruskerk Lelystad, 10.00 – 11.30 uur. Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee). Opgave: graag voor 1 maart bij Yvonne ten Hag: [b.hagl@chello.nl](mailto:b.hagl@chello.nl)

### 4. Film in de kerk: ‘First Reformed’



Kan God vergeving schenken?

Die vraag wordt gesteld in de invoelende film 'First Reformed' door predikant Toller die in een geloofscrisis raakt. Hij is een voormalig legerpredikant wiens zoon is omgekomen tijdens de oorlog in Irak. Eerwaarde Toller leidt nu in het kleine stadje een mooie kerk, dat 250 jaar oud is en gesticht is door Nederlanders. Na een dienst wordt zijn hulp gevraagd door een kerklid. Haar echtgenoot, een radicale milieuactivist, is in een depressie is geraakt.

Wanneer Toller getuige wordt van een vreselijke tragedie, begint ook hij te

worstelen met wie hij is. Geloofst hij wel in het juiste? Hoe moet het verder met de wereld? Die twijfel neemt buitengewone proporties aan. Mede omdat Toller verdachte zaken ontdekt waarbij zijn kerk blijkbaar betrokken is.

Begeleiding: Anne-Marie Swater.

Datum: dinsdag 29 maart 2022

Plaats en tijd: Petruskerk, 19.30 uur. Kosten: €2,50 (inclusief koffie en thee)

Aanmelding: secretariaat Pax Christi: 0320-250010 of [a.swaterbuijs1@gmail.com](mailto:a.swaterbuijs1@gmail.com)

### 5. Wat ons als Christenen verbindt.



Het jaarthema van onze parochie luidt: ‘Zoeken naar verbinding’.

In deze cursus zullen we aan de hand van verhalen uit de Schrift zien dat er al heel wat is dat ons bindt, maar waar we ons misschien niet zo bewust van zijn. Bewustwording daarvan kan ons helpen met andere ogen naar elkaar te zien en de verbinding met elkaar méér te gaan beleven.

De cursus heeft twee bijeenkomsten rond telkens één tekst. Gezamenlijk zullen we stap voor stap de tekst, in zijn betekenis toen en nu voor ons, tót en ín ons laten komen. We brengen het stap voor stap in ons hart opdat het ons mag dragen. We delen onze ervaringen en waar nodig

bidden we gezamenlijk voor elkaar.

Kosten: € 2,50 per bijeenkomst (incl. koffie/thee).

Dinsdagavond 5 april en 19 april 20.00 uur tot 22.00 uur. Petruskerk Lelystad.

Begeleiding: Anne-Marie Swater en Marijke van der Linden

Opgave: [marijkevanderlinden@live.nl](mailto:marijkevanderlinden@live.nl)

### 6. Paas/lente-workshop Mandalatekenen



In de aanloop naar Pasen is het heerlijk om te tekenen en kleuren! Zeker tijdens de vastentijd is mandalatekenen een goede manier om tot rust te komen, inspiratie op te doen, meditatief bezig te zijn en iets moois te creëren!

Tijdens deze speciale paas/lente-workshop ga je zelf een ontwerp opzetten en inkleuren, geïnspireerd op deze tijd van het jaar. Zelf meenemen van grijs potlood, gum, passer, liniaal, evt. kleurpotloden en 'onderkarton' (achterkant van een schetsboek of groene snijmat) is wenselijk.

Voor papier en kleurpotloden wordt gezorgd.

Begeleiding: Marloes van Esterik-Zwemmer  
Datum: zaterdag 9 april van 13.30 tot 15.30 uur.  
Plaats: Ludgeruskerk Dronten  
Kosten: € 10,00 (incl. koffie/thee met wat lekkers)  
Opgave vooraf : [familie@vanesterik.com](mailto:familie@vanesterik.com) of tel: 0320-230407

Werkgroep volwassenencatechese  
Peter Dekker [p.dekker10@chello.nl](mailto:p.dekker10@chello.nl)

## Agenda

### Maart

15. Mannen en spiritualiteit. Petruskerk Lelystad 20.00 uur.  
19. Sacrale dans. Petruskerk Lelystad 10.00 uur.  
19. Meditatieve Gregoriaanse Pax Christinacht. Petruskerk Lelystad 20.00 uur.  
29. Film in de kerk. Petruskerk Lelystad 19.30 uur

### April

5. Wat ons als Christenen verbindt. Petruskerk Lelystad 20.00 uur  
9. Paas/lente-workshop Mandalatekenen. Ludgeruskerk Dronten 13.30 uur.

## BEDANKJE FRÉDÉRIQUE MOLENDIJK

Bijgaand bedankje ontvingen we van Frédérique Molendijk die afgelopen jaar afscheid heeft genomen als vice-voorzitster van de H. Norbertus parochie. Wij hebben haar als ggWillibrord bedankt voor haar tomeloze inzet met een boek van Bréne Brown: Verlangen naar verbinding.

Locatieraad en pastoraatsgroep



Lieve allemaal,

even een klein berichtje om jullie allemaal te bedanken voor het mooie boek dat ik uit jullie naam van Mim cadeau kreeg.

Super lief!

De ggWillibrord heb ik ervaren als een eigenzinnige maar sterk met elkaar verbonden gg. Blijf dit vooral vasthouden naar de toekomst toe. Het gaat jullie goed en vast een keer tot ziens.

Liefs,  
Frédérique

## 18 JUNI H. VORMSEL IN DE NORBERTUSPAROCHIE!



Nu alle beperkingen zijn vervallen kunnen we ook de voorbereiding voor het heilige Vormsel weer gaan oppakken. Er zijn nogal wat jongeren die door de pandemie twee jaar hebben moeten wachten om aan dit feest deel te kunnen nemen. In overleg met het bisdom hebben we de datum voor de Vormselviering aangereikt gekregen en die is: **18 juni om 19.00 uur in de H.Ludgeruskerk van Dronten.**

We willen alle jongeren vanaf twaalf jaar die het Vormsel willen ontvangen, van harte uitnodigen om zich via het parochiesecretariaat van de Norbertusparochie aan te melden. Het liefst via het emailadres: [secretariaat@parochienorbertus.nl](mailto:secretariaat@parochienorbertus.nl)

We maken gebruik van het project 'In Vuur en Vlam'. Voor velen is dit een bekend project waarbij de jongeren in 8 bijeenkomsten worden voorbereid op het sacrament.

Binnenkort zullen de ouders en jongeren die zich hebben opgegeven worden uitgenodigd voor een eerste kennismaking. Ook hopen we dan alle data en plaats van de voorbereidingsbijeenkomsten aan u te laten weten.

We hopen vurig dat bij velen die lang hebben moeten wachten het vuur niet is gedoofd en dat allen die 'nieuw' zijn gaan deelnemen aan de voorbereiding. Geef je op en doe mee!

Pastoor Ton Huitink  
Anne-Marie Swater

### BELANGRIJKE INFORMATIE

#### **Bij overlijden:**

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail [w.vette@outlook.com](mailto:w.vette@outlook.com)

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 of e-mail [mimkemps@solcon.nl](mailto:mimkemps@solcon.nl)

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 322212.

#### **Voor huisbezoek of communie aan huis:**

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

#### **Locatieraad:**

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	<a href="mailto:mimkemps@solcon.nl">mimkemps@solcon.nl</a>
Ben Meijer	secretaris	Wapenschild 45	(0321) 32 20 82	<a href="mailto:secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl">secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl</a>
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	<a href="mailto:jack.musters@kpnmail.nl">jack.musters@kpnmail.nl</a>

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

### INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt begin april uit.  
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 2 april binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: [jaapbottenberg@ziggo.nl](mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl)

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan

de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: [p.vannoort1948@kpnmail.nl](mailto:p.vannoort1948@kpnmail.nl)

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: [www.rkparochiewillibrord.nl](http://www.rkparochiewillibrord.nl)

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken aan huis bezorgd.

### DE OVERSTEEK

De eerstvolgende Oversteek (nr. 14-5) komt 8 maart uit.

De daaropvolgende (nr. 14-6) komt 6 april uit. In dit nummer o.a. Goede Week/ Pasen.

Kopij hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk zondag 20 maart bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: [jaapbottenberg@ziggo.nl](mailto:jaapbottenberg@ziggo.nl)