

Nieuwsbrief voor de periode van 10 april t/m 15 mei 2022

VIERINGENROOSTER

Zondag 10 april. Palmzondag
9.00 uur **Woord en Communieviering**
Voorg.: Marie José Dusseldorp
Lector: Marian de Munnik
Koster: Tinus Jacob
Koor: Cantorij
Bisschoppelijke vastenactie

Na de viering is er een speurtocht door de kerk
voor Communicanten o.l.v. E.C.-Werkroep

Dond. 14 april **Witte Donderdag**
9.00 uur **Paasviering De Golfslag**
Voorg.: André van Boven
Koster: David van der Schans

Dond. 14 april **Witte Donderdag**
19.00 uur Org.: Groep Bijz. Ontmoetingen
Koster: Vincent Hindle
Koor: Alliance
(info zie blz. 2)

Vrijdag 15 april **Goede Vrijdag**
15.00 uur **Kruisweg**
Voorg.: Marian v.d. Berg
Lector: Mirjam Kempes
Koster: Dook Musters

Vrijdag 15 april **Goede Vrijdag**
19.30 uur **Passieconcert**
Uitv.: Nil Volentibus Arduum

Zaterd. 16 april **Stille Zaterdag**
19.30 uur **Viering**
Voorg.: Ellen Pattiasina en
Marian Plasascheart
Koster: David van der Schans
Koor: Alliance-Kinderprojectkoor
Bisschoppelijke vastenactie

Nazit met koffie en thee, limonade en paasbrood

Zondag 17 april **Eerste Paasdag**
9.00 uur **Woord en Communieviering**
Voorg.: Anne-Marie Swater
Lector: Greet van 't Hul
Koster: Dook Musters
Koor: Cantorij
Bisschoppelijke vastenactie

Zondag 24 april **Oecumenische viering**
10.00 uur Voorg.: ds. Van Reeuwijk
Kinderwoorddienst
Koster: Tinus Jacob
Coll.: RvK
(info zie blz.5)

Vrijdag 29 april **Senioren- / Eucharistieviering**
10.00 uur Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Vincent Hindle

Zondag 1 mei: ***GEEN VIERING***

Zondag 8 mei **Woord en Communieviering**
9.00 uur Voorg.: André van Boven
Lector: Marian de Munnik
Koster: David van der Schans
Extra Coll.: Roepingenzondag

Zondag 15 mei **Woord en Communieviering**
10.00 uur Voorg.: Hennie v. d. Schans en
Paul Crijns
Koster: Dook Musters

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 10 april: Maria Vette
- 14 t/m 17 april: Annelies Mangnus, Carolien Musters en Liesbeth Wijtvliet
- 24 april t/m 8 mei: Ina Hindle en Mirjam de Clerck
- 15 mei: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.

Familieberichten

Overleden:

- 2 maart: mevr. Anny van Haperen - Verstegen, Het Dolomiet 22. Op 85 jarige leeftijd.
- 28 maart: mevr. Agnes Joossen - De Kock, Oudebosweg 38, Dronten. Zij is 88 jaar geworden.

PALMPASENSTOK MAKEN VOOR DE VIERING VAN PALMZONDAG

zondag 10 april is het palmzondag en dus zijn de kinderen van harte uitgenodigd om een palmpasienstok mee te nemen naar de dienst. Leuk om samen met uw kind te maken. Weet u nog hoe het zat met de palmpasienstok?



De palmpasienstok vertelt eigenlijk het verhaal van de laatste week van het leven van Jezus. Het is een kruis, om eraan te herinneren dat Jezus aan het kruis is gestorven. Op de stok zit een broodhaantje (te koop bij de bakker of supermarkt, maar ook leuk om zelf te maken). Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.

De kinderen mogen de stok zo mooi versieren als ze willen! Vaak hangen er lintjes aan, (manna)snoep, mandarijntjes, een buxustakje, eitjes of krenten. Over de symboliek van de versiering kan u meer lezen

op: <https://www.kinderwoorddienst.nl/.../symboliek-van-de-palmpasienstok.html>

Veel plezier en tot zondag 10 april om 9.00!

Witte Donderdag 14 april 2022,
1900 uur De Hoeksteen.

Bijzondere ontmoeting

Thema: Tafel van liefde en verraad.

Wij ontmoeten elkaar en staan stil bij het laatste avondmaal dat Jezus met zijn vrienden en leerlingen deelde.

Bij een feest hoort samen eten en drinken. Bij het paasfeest vieren we bevrijding en eenheid. In de evangelielezingen die bij Witte Donderdag horen

lezen we: Dat brood en wijn, het lichaam en bloed van Jezus zijn. Hierin vieren we de eenheid. Dat klinkt mooi maar er zit een adder onder het gras.

Over de eenheid hangt de schaduw van het verraad en de dood.

Over het feest van bevrijding en eenheid hangt de dreiging van verraad, en verwoesting.

We luisteren naar passende teksten en liederen

Werkgroep Bijzondere ontmoetingen,
m.m.v. Alliance.



Willibrord Swifterbant



TWEE GOEDE VRIJDAGVIERINGEN

Op de vrijdag in de Goede Week gedenken we het lijden en sterven van onze Heer, Jezus Christus. Op die dag gaan veel mensen twee keer naar de kerk:

- 's middags om drie uur voor de kruisweg.
- 's avonds, wanneer het lijdensverhaal gelezen wordt; hiervoor kunnen we dit jaar bij de PGS terecht.

De kruisweg is om 15.00 uur

We hebben in Swifterbant de kruisweg wel eerder gebeden. Toch een kort woord hierover.

De kruisweg is een weergave van de lijdensweg van Jezus Christus, vanaf zijn veroordeling tot aan zijn dood op Golgota.

Ontstaan van de kruisweg

In de eerste eeuwen van onze jaartelling gingen veel pelgrims op weg naar Jeruzalem, om de weg te gaan die Jezus op zijn laatste levensdag heeft afgelegd. Het maken van een bedevaart naar Jeruzalem was echter alleen voor een beperkt aantal mensen mogelijk. Gaandeweg groeide daardoor het gebruik om de lijdensweg van Jezus in de eigen omgeving af te beelden. Bij kloosters en in kerken werden kruiswegen afgebeeld in de vorm van beeldengroepen, fresco's of schilderijen. Zo kon men de lijdensweg van Jezus volgen door langs de afbeeldingen te lopen en bij iedere afbeelding (statie) even stil te staan om te bidden en te mediteren.

Veertien staties

Aanvankelijk hield men zich in de vormgeving van de lijdensweg aan de verhalen van de Bijbel. Al snel werden ook staties toegevoegd die op overlevering berustten, zoals de val van Jezus onder het kruis, de ontmoeting van Jezus met Maria, zijn moeder, en Veronica, die het gezicht van Jezus droogt.

Rond 1750 werd door Paus Clemens XII besloten dat een kruisweg uit veertien staties moest bestaan. Vanaf dat moment waren alle Rooms-katholieke kerken verplicht een kruisweg in of om hun kerk op te nemen. De veertien staties zijn:

- I Jezus wordt ter dood veroordeeld
- II Jezus neemt het kruis op zijn schouders
- III Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis
- IV Jezus ontmoet zijn moeder Maria
- V Simon van Sirene helpt het kruis te dragen
- VI Veronica droogt het gezicht van Jezus af
- VII Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis
- VIII Jezus troost de wenende vrouwen
- IX Jezus valt voor de derde keer onder het kruis
- X Jezus wordt van zijn kleren beroofd
- XI Jezus wordt aan het kruis genageld
- XII Jezus sterft aan het kruis
- XIII Jezus wordt van het kruis gehaald
- XIV Jezus wordt in het graf gelegd.

Gebruik van de kruisweg

Het gebruik van de kruisweg is niet aan regels gebonden; je kunt zowel persoonlijk als in groepsverband de kruisweg bidden. In de lijdenstijd worden in veel parochiekerken gezamenlijke kruiswegvieringen gehouden op Goede Vrijdag om drie uur.

In de loop van de tijd hebben veel kunstenaars de kruisweg afgebeeld en zijn er teksten en liederen gemaakt met persoonlijke overwegingen. Zo wordt het lijden van Jezus verbonden met het lijden van mensen in onze tijd.

Veel mensen gaan tijdens hun vakantie een katholieke kerk binnen. Zij zullen dan ook de kruiswegstaties gezien hebben: veertien of vijftien schilderijen, of beeldhouwwerken, die de tocht van Jezus met zijn kruis uitbeelden van Pilatus tot Golgota. Soms is er in de tuin rond de kerk een kruisweg uitgebeeld.

In onze kerk in Swifterbant hebben we maar vier afbeeldingen van kruiswegmomenten. Het vijfde reliëf kunnen we zien als de vijftiende statie: Jezus staat op uit het graf.

Na twee jaar overgeslagen te hebben, zullen we dus dit jaar op 15 april de kruisweg weer bidden vanuit de Heilige Willibrord-geloofsgemeenschap.

Drie uur in de middag, heilig stil moment.

In het bidden van de kruisweg overwegen wij, hoezeer Jezus zich voor ons ontledigd heeft. Wij bezinnen ons op wat wij met onze eigen fouten Christus hebben aangedaan. Daarbij stilstaand zien we hoe zijn genade onze kleinheid overtreft. Ondanks onze zwakheid zal Hij ons in zijn erbarmen geborgen houden.

Daarom vertrouwen wij ons toe aan het mysterie van zijn lijden, sterven en verrijzen: het mysterie van het kruis.

We gaan langs 14 staties de weg van Jezus volgen van zijn ter dood veroordeling tot aan de graflegging. Bij iedere statie wordt commentaar gegeven over wat de statie inhoudt. Daarna volgt een stilte voor persoonlijke overdenking, en dan een gebed.

De locatieraad en pastoraatsgroep wil iedereen uitnodigen om dit mee te beleven. Ook de Protestantse Gemeente Swifterbant wordt hierbij uitgenodigd.

De avondviering om 19.30 uur

Later op de dag hebben we om 19.30 uur aan de kant van de PGS een optreden van NVA die een nieuw Paasatorium ten gehore brengt. De woorddienst bevat het hele lijdensverhaal zoals dat in het evangelie van Johannes staat.

U bent in beide vieringen welkom.

Namens de locatieraad en pastoraatsgroep
Marian van den Berg.

UITNODIGING PAASORATORIUM 'VAN LIEFDE ONGEKEND' OP GOEDE VRIJDAG 19.30 UUR UITGEVOERD DOOR NVA IN DE HOEKSTEEN IN SWIFTERBANT

In de dienst op Goede Vrijdag 15 april in de Hoeksteen voert Nil Volentibus Arduum (NVA) het Paasatorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter uit. Het thema van dit oratorium is "Van liefde Ongekend".

Deze titel is ontleend aan het bekende Engelse lied "My song is love unknown" van Samuel Crossman. De vertaling van dit lied is een belangrijk onderdeel van dit oratorium. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus evangelie afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium "Van Liefde Ongekend" bestaat uit twee delen: De cantate "Lam Gods" en de cantate "Christus is Waarlijk Opgestaan". Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

De evangelist Marcus geeft in dit oratorium het lijden en de opstanding van de Jezus Christus weer. Zo worden de toehoorders gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door Gerda Lubbersen (gesproken teksten).

Anne Kroeze bespeelt het orgel.

Jaco Mulder piano.

Twee trompettisten: Henk Bosma jr. en Jaap Prinsen.

Een prachtige Power Point presentatie met alle teksten tijdens de uitvoering door Henk Bosma sr.

De algehele leiding van is in handen van onze dirigent Jaco Mulder.

Joop Overvest, Secr. NVA.

VAN DE VOORZITTER

Beste, lieve parochianen,

Doe ik het wel of doe ik het niet!? Het zal toch niet de 3^{de} keer zijn dat ik een stuk begin te schrijven voor in de Nieuwsbrief en dat ik halverwege mijn verhaal alles weer moet terugdraaien of in een ander perspectief moet plaatsen!?? Vooruit, ik neem vandaag 31 maart het zekere voor het onzekere. Drie maal is scheepsrecht. Of misschien beter gezegd..... op hoop van zegen! Dat past beter bij onze katholieke inborst ☺.

Het lijkt erop dat we Corona de baas zijn. Het is feitelijk nog maar heel kort dat we weer samen kerken met als enige coronamaatregel 'wanneer je niet fit bent, blijf thuis'. Dat geldt pas vanaf 25 februari. Maar het lijkt me véél langer geleden. Iets wat goed voelt en vertrouwd is went heel snel. Ik denk dat dat het is. Herkent u het? Dus als het goed is kunnen we nu weer 'gewoon' Pasen vieren nadat dit twee jaar achtereen níet is gelukt. Afgelopen twee jaar werden we zelfs op één week voor een kerkelijke hoogtijdag terug gefloten. Maar deze keer wordt alles anders!?? Het lijkt er wel op, toch?

Inmiddels zetten vele vrijwilligers uit onze geloofsgemeenschap zich al weken voor de volle 100% in, om alle vieringen op weg naar Pasen goed uit te voeren. We zijn het nog niet verleerd. Nee, daar was ik ook niet bang voor. Goede tradities bekijken. In deze nieuwsbrief kan u lezen hoe we de tijd naar Pasen vanaf Palmzondag inhoud en vorm gaan geven.

Terugkijkend startten we de 40 dagen tijd met het vieren van Aswoensdag gevolgd door de vier meditatieve oecumenische vieringen op de donderdagavond en de reguliere vieringen op zondag.

Vooruitkijkend vieren we straks Palmzondag met aandacht voor de scholieren met hun eigen palmzondagstokken. En de katholieke basisschool de Golfslag maakt per groep een palmzondagstok voor ouderen uit ons dorp.

Dan de viering op Witte Donderdag o.l.v. de werkgroep Bijzondere Ontmoeting en met medewerking van Alliance.

Goede Vrijdag beginnen we met de Kruisweg waarbij ook onze burens van de PGS en een ieder die leest over deze herdenking, uitgenodigd zijn. En 's avonds zijn wij, op onze beurt, weer welkom in de kerkzaal van onze burens om daar het paasatorium, uitgevoerd door NVA, bij te wonen.

Paaszaterdag een viering voor jong en ouder met Alliance en het kinderprojectkoor, dat eindelijk van zich kan laten horen!! En dan natuurlijk ook weer een paasvuur en de traditionele nazit in zaal 5 met koffie en thee en limonade en paasbrood. Het hoort er allemaal weer bij.

En voor de vroege vogels onder ons vieren we Paaszondag m.m.v. de Cantorij.

Wat een mooie vooruitzichten. Ik verheug me op Pasen. U ook?

Vanaf deze plek wens ik u en jou, ook namens de locatieraad en pastoraatsgroep, een gezegend Paasfeest toe.

Mirjam Kemps-van Berkum,
voorzitster ggWillibrord.

De Raad van kerken Swifterbant nodigt u / jullie uit voor een

OECUMENISCHE VIERING OP ZONDAG 24 APRIL 2022



Aanvang: 10.00 uur in de Hoeksteen

voorganger: ds. G. van Reeuwijk

organist: Jan Venema

Thema: Hoop, moed en vergeving

Bij alle berichten en beelden van oorlog en onrechtvaardigheid zou je de Hoop verliezen.

Hoe houd je de moed er in?

En het moeilijkste van alles hoe kun je vijanden vergeven?

Na afloop van de viering is er gelegenheid gezamenlijk koffie te drinken in de Foyer.



R.-K. Kerk bij begin Veertigdagentijd: Vier Pasen weer in de kerk

Op Aswoensdag 2 maart gaat de website www.vierpasen.nl online. Met deze website roepen de Nederlandse bisschoppen samen met de parochies op om Pasen 2022 weer in de kerk te vieren. De coronamaatregelen zijn zo ver versoepeld dat de parochies met Pasen hun parochianen weer vrijuit kunnen verwelkomen in de kerk. De website vierpasen.nl helpt daarbij en geeft tips en inspiratie – ook voor de Veertigdagentijd, de periode in voorbereiding op Pasen.

Een belangrijke link op www.vierpasen.nl gaat naar de webpagina ‘zoek parochie’. Door op die pagina enkele gegevens in te vullen, vindt men het adres en de websitelink van de eigen parochie. Op de parochiesite is vervolgens onder meer in het vieringenrooster te zien waar en wanneer er wordt gevierd. Met name voor kerkgangers die niet regelmatig naar de kerk komen, kan dit heel behulpzaam zijn.

Veertigdagentijd

Met de oproep Vier Pasen onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven. De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen. Voorbereiden op Pasen kan bijvoorbeeld door mee te doen met het project van de Vastenactie: ‘Wandel voor een Ander’ maar ook door de boodschap van paus Franciscus voor deze periode te overdenken en te bespreken met anderen.

Voor kinderen is er op www.vierpasen.nl een kleurplaat te downloaden en verder helpt de site om de uitzending van de Eucharistie via en op internet te vinden, evenals het Paasevangelie op RKbijbel.nl. Gedurende de Veertigdagentijd wordt de site nog verder aangevuld met nieuwe links en downloads. Houd daarom ook de komende tijd www.vierpasen.nl in de gaten en doe mee: Vier Pasen!

OPENINGSTEKST VERGADERING LOCATIERAAD EN PASTORAATSGROEP

Bij onze bijeenkomsten van de Locatieraad en pastoraatsgroep openen we altijd met een tekst die past bij het Jaartheme “Zoeken naar verbinding”. Dit keer is gekozen voor een gedicht over Alzheimer waarin de onzekere belevingswereld wordt geschetst van een persoon die lijdt aan dementie en waar het zoeken naar verbinding en contact steeds moeilijker wordt.

Namens locatieraad en pastoraatsgroep, Ben Meijer.

Alzheimer

Vraag me niet te herinneren
test niet telkens weer mijn verstand
Laat me gaan en weten dat je er bent
Kus me op de wang en pak mijn hand

Mijn verwarring is groter dan je denkt
Verdrietig, ziek en verloren in elk moment
Dat ik jou nodig heb dat weet ik wel
Mij vasthoudt en laat voelen dat je er bent

Verlies alsjeblieft niet je geduld met mij
schreeuw en huil niet als ik raar reageer
Ik kan het echt niet helpen hoe ik ben
Ik kan niet anders, hoe hard ik ook probeer

Vergeet nooit dat ik je nodig heb
het mooiste van mij, al lang vergaan
Ik smeeek je, hou me vast en van mij
totdat ik voorgoed ben weggegaan.

Owen Darnell
Oorspronkelijke titel: Alzheimer's Request
Vertaling: Menno Drenth

VERKOOP DEVOTIONALIA

Zondag 10 april en 1 mei verkoop van devotionalia telkens voor en na de kerkdienst van 11.00 uur in de Petrus kerk, Botter 39-05 in Lelystad.

Verkoop van o.a. beeldjes, kruisjes, rozenkransen en vele andere religieuze artikelen voor de eerste H. Communie, dopen, Vormsel, Kerstmis en andere speciale gelegenheden .
De opbrengst is voor twee vrouwen uit Lelystad die vrijwillig werken voor Zambia en Kenia.

Kan U niet op zondag neem dan contact op met ondergetekende, dan kan ik zaterdag, na alles klaar gezet te hebben, nog even blijven.

Tel 0320 227125 of 06 44264090.
Groeten,
Tiny Kroeders.

OPENING LOCATIERAAD/ PASTORAATSGROEP VERGADERING IN FEBRUARI.

Bezoek van de Paus aan *Reception and Identification Centre" in Mytilene, Cyprus, waar hij de aanwezige vluchtelingen toespreekt (5 december 2021).*

Zusters en broeders, ik ben hier weer om u te ontmoeten en u te verzekeren van mijn nabijheid. Ik zeg het vanuit het hart. Ik ben hier om jullie gezichten te zien en in je ogen te kijken. Ogen vol angst en verwachting, ogen die geweld en armoede hebben gezien, ogen vol tranen. Vijf jaar geleden zei de Oecumenische Patriarch, mijn dierbare broeder Bartholomeus, op dit eiland iets dat me opviel: "Degenen die bang voor je zijn, hebben je niet in de ogen gekeken. Degenen die bang voor je zijn, hebben je gezicht niet gezien. Degenen die bang voor je zijn, hebben je kinderen niet gezien. Ze zijn vergeten dat waardigheid en vrijheid angst en verdeeldheid overstijgen. Ze zijn vergeten dat migratie geen probleem is voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, voor Europa en Griekenland. Het is een zaak voor de wereld" (Adres, 16 april 2016).

Het is een zaak van de hele wereld: een humanitaire crisis die iedereen aangaat. De pandemie heeft een wereldwijde impact gehad; het heeft ons doen beseffen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten; het heeft ons doen ervaren wat het betekent om identieke angsten te hebben. We zijn gaan begrijpen dat de grote problemen samen het hoofd moeten worden geboden, aangezien in de wereld van vandaag fragmentarische oplossingen ontoereikend zijn. Maar terwijl we werken aan het vaccineren van mensen wereldwijd en er ondanks veel vertragingen en aarzelingen vooruitgang wordt geboekt in de strijd tegen klimaatverandering, lijkt dit alles verschrikkelijk afwezig als het gaat om migratie. Toch staan er mensenlevens, echte mensen, op het spel!

De toekomst van ons allemaal staat op het spel, en die toekomst zal alleen vreedzaam zijn als ze geïntegreerd is. Alleen als het wordt verzoend met de meest kwetsbaren, zal de toekomst voorspoedig zijn. Als we de armen verwerpen, verwerpen we vrede.

De geschiedenis leert ons dat bekrompen eigenbelang en nationalisme rampzalige gevolgen hebben. Inderdaad, zoals het Tweede Vaticaans Concilie opmerkte, "is een vastberaden vastberadenheid om de waardigheid van andere individuen en volkeren te respecteren, samen met de opzettelijke beoefening van broederlijke liefde, absoluut noodzakelijk voor het bereiken van vrede" (Gaudium et Spes, 78). Het is een illusie om te denken dat het voldoende is om onszelf te beschermen, om onszelf te verdedigen tegen degenen in grotere nood die aan onze deur kloppen. In de toekomst zullen we steeds meer contact hebben met anderen. Om het ten goede te keren, zijn geen unilaterale acties nodig, maar een breed opgezet beleid. Laat me herhalen: de geschiedenis leert deze les, maar we hebben hem niet geleerd. Laten we stoppen met het negeren van de realiteit, stoppen met het voortdurend afschuiven van verantwoordelijkheid, stoppen met het afschuiven van de kwestie van migratie op anderen, alsof het voor niemand iets uitmaakt en alleen een zinloze last is om door iemand anders te worden gedragen!

Groeten Lazise Hillebregt,
(pastoraatsgroep, catechese).

ZINGEN MET ZORG IN DE HOEKSTEEN TE SWIFTERBANT

Waar: Hoeksteen

Wanneer: 1x/14 dagen op dinsdagmiddag, 14.30 -16.00 uur.

Wat gaan we doen? We starten met koffie/thee. Om 15.00 uur gaan we zingen.

Voor wie? Mensen met geheugenproblemen en dementie.

Partner en/of mantelzorger zijn ook van harte welkom.

Wanneer starten we? Dinsdag 26 april om 14.30 uur.

Zingen in de Zorg geeft mensen met dementie of andere geheugenproblemen weer een stem. Thuiswonende mensen met dementie komen vaak langzamerhand in een isolement. Zingen zorgt ervoor dat je helderder, actiever, vitaler wordt, en alles wijst erop dat wie regelmatig zingt, zichzelf uiteindelijk langer vitaal houdt.

Samen zingen maakt ook ons klankgeheugen wakker en stimuleert omliggende hersengebieden.

Herinneringen en verhalen komen los. Mensen krijgen weer zelfvertrouwen en maken weer contact met hun omgeving. Ook komt er spanning vrij en gaat positieve energie stromen. Zingen activeert - door de dementie verborgen - gebieden in het brein en brengt zo de mens weer tevoorschijn.

Hoe mooi is het om in Swifterbant samen te zingen en zo verbinding te houden met elkaar.

<https://www.youtube.com/watch?v=7gTyPQrWxMA> een voorbeeld van een Zing Cirkel in Heiloo.

Ik ben Marian de Waal-Meijer, opgeleid tot Zorg-Zangeres.

Via www.zingenindezorg.nl kunt u meer informatie vinden.

Heeft u belangstelling of vragen? U mag me bellen.

Tel. 06-38285139 zingenmetzorg@outlook.com

PINKSTERNOVEEN

Het lijkt wat voorbarig om nu al over Pinksteren te beginnen. Maar voor je het weet is het al zo ver. Daarom begin ik er hier alvast over.

We leven toe naar Pasen in de 40-dagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning.

Zoiets zijn we voor Pinksteren eigenlijk niet zo gewend. Maar ook Pinksteren kent een voorbereidingstijd. Het is een periode van gebed: de Pinksternoveen.

De Pinksternoveen is het gebed om de werking van de Heilige Geest. Het wordt gebeden op de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Noveen betekent negen. Vandaar de naam.

Het wordt speciaal op die dagen gebeden, omdat de discipelen die periode in Jeruzalem hebben gebeden om de komst van de Geest. De Geest die Christus aan hen had beloofd.

Op Pinksteren is de Geest over de discipelen uitgestort.

Werking van de Geest

Wij leven anno nu, in de tijd dat de Geest is uitgestort.

Daarom bidden we niet voor de komst van de Geest, maar bidden we om een grotere uitwerking van de heilige Geest. We geven de Geest ruimte geven om te kunnen werken.

Die uitwerking van de Geest wordt zichtbaar in groei van de gemeente. Dat kan groei zijn in aantal, maar ook geloofsgroei van de mensen. Bijvoorbeeld groei in onderlinge vriendelijkheid, liefde, trouw, barmhartigheid of vergevingsgezindheid. De Geest geeft ook groei het persoonlijke geloofsleven, in je eigen relatie met Christus.

In de PGS zijn we van plan om op deze manier met elkaar te gaan bidden. Het is een gebed om ruimte voor de Geest, opdat Hij in ons persoonlijk en in de gemeente kan doorwerken.

In de protestantse traditie is deze gebedsvorm minder bekend dan binnen de RK-traditie, waar dit van oudsher al veel meer is gedaan. Dat maakt het natuurlijk een mooi gegeven om samen te doen. Dus daarom ook een hartelijke uitnodiging aan u om deel te nemen aan het gebed en/of aan de organisatie er van.

Het noveen willen we vormgeven in negen korte dagelijkse gebedsbijeenkomsten in de kerk. Het gebed bestaat uit een lezing, eventueel een gedicht of quote, stilte en een lied. Reken op ongeveer 20-30 minuten. Thema is de vrucht van de Geest.

En net als in de 40dagentijd, krijgt u ook gelegenheid om thuis, of op de camping, of in het huisje, mee te bidden.

Heeft u belangstelling om mee te doen in de organisatie, kunt u met mij contact opnemen:

06-43106335 of predikant@pgswifterbant.nl

Hartelijke groet, ds. Gerda Lubbersen.



Oefenen vanaf maandag 25 april 2022 van 18.45 - 19.45 in De Hoeksteen
 We oefenen voor een musical in juni en proberen ook nog vaker op te treden.

EXTRA

De Aartsbisschoppelijke brief (1) en de brief met informatie met betrekking tot de hulp aan Oekraïense vluchtelingen (2) kunt op de website www.rkparochiewillibrord.nl van de gg.Willibrord vinden.

1.



‘De weg van Christus gaan’

Brief voor de Veertigdagentijd 2022

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

2. **Ik bied huisvesting aan Oekraïense vluchtelingen**

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail w.vette@outlook.com

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 of e-mail mimkemps@solcon.nl

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 322212.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	mimkemps@solcon.nl
Ben Meijer	secretaris	Wapenschild 45	(0321) 32 20 82	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt half mei uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 7 mei binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl
Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl
Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl
Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstvolgende Oversteek (nr. 14-7) komt 18 mei uit.
In dit nummer o.a. Hemelvaart en Pinksteren.
Kopij hiervoor kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag 1 mei bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl