



Nieuwsbrief voor de periode van 15 mei t/m 19 juni 2022

VIERINGENROOSTER

Zondag 15 mei 10.00 uur	Woord en Communieviering Voorg.: Hennie v. d. Schans en Paul Crijns Koster: Dook Musters Koor: Cantorij	Zondag 29 mei	GEEN VIERING
Zondag 22 mei 11.00 uur	Eerste Heilige Communie Eucharistie Voorg.: Ton Huitink Koster: Tinus Jacob Koor: Alliance	Zondag 5 juni 10.00 uur	Pinksteren Woord en Communieviering Voorg.: Ellen Pattiasina en Marian Plasschaert Koster: Tinus Jacob Koor: Cantorij
Dond. 26 mei 10.00 uur	Hemelvaart Viering Voorg.: Marian v.d. Berg Lector: Marian Plasschaert Koster: Vincent Hindle Koor: Cantorij	Zondag 12 juni 9.00 uur	Woord en Communieviering Voorg.: André van Boven Lector: Antoinette de Winter Koster: Vincent Hindle Koor: Cantorij
Vrijdag 27 mei 10.00 uur	Seniorenviering Eucharistie Voorg.: Jaap Scholten Koster: David van der Schans	Zaterdag 18 juni 19.00 uur	Vormselviering (Dronten) Voorg. bisschop Woorts Koor: Alliance
		Zondag 19 juni 10.00 uur	Bijzondere Ontmoeting Org.: Jack Musters en Ellen Nooren Koster: David van der Schans

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 15 t/m 26 mei: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.
- 5 t/m 12 juni: Maria Vette.
- 19 juni: Annelies Mangnus, Carolien Musters en Liesbeth Wijtvlit.

PINKSTERNOVEEN

We leefden naar Pasen toe in de 40-dagentijd. Een tijd van inkeer en bezinning. Zoets zijn we voor Pinksteren eigenlijk niet zo gewend. Maar ook Pinksteren kent een voorbereidingstijd. Het is een periode van gebed: de Pinksternoveen.

De Pinksternoveen is het gebed om de werking van de Heilige Geest. Het wordt gebeden op de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren. Noveen betekent negen. Vandaar de naam. Het wordt speciaal op die dagen gebeden, omdat de discipelen die periode in Jeruzalem hebben gebeden om de komst van de Geest. De Geest die Christus aan hen had beloofd. Op Pinksteren is de Geest over de discipelen uitgestort.

Werking van de Geest

Wij leven anno nu, in de tijd dat de Geest is uitgestort.

Daarom bidden we niet voor de komst van de Geest, maar bidden we om een grotere uitwerking van de heilige Geest. We geven de Geest ruimte geven om te kunnen werken.

Die uitwerking van de Geest wordt zichtbaar in groei van de gemeente. Dat kan groei zijn in aantal, maar ook geloofsgroei van de mensen. Bijvoorbeeld groei in onderlinge vriendelijkheid, liefde, trouw, barmhartigheid of vergevingsgezindheid. De Geest geeft ook groei het persoonlijke geloofsleven, in je eigen relatie met Christus.

In de PGS zijn we van plan om op deze manier met elkaar te gaan bidden. Het is een gebed om ruimte voor de Geest, opdat Hij in ons persoonlijk en in de gemeente kan doorwerken. In de protestantse traditie is deze gebedsvorm minder bekend dan binnen de RK-traditie, waar dit van oudsher al veel meer is gedaan. Dat maakt het natuurlijk een mooi gegeven om samen te doen. Dus daarom ook een hartelijke uitnodiging aan u om deel te nemen aan het gebed en/of aan de organisatie er van. Het noeven willen we vormgeven in negen korte dagelijkse gebedsbijeenkomsten in de kerk. Het gebed bestaat uit een lezing, eventueel een gedicht of quote, stilte en een lied. Reken op ongeveer 20-30 minuten. Thema is de vrucht van de Geest. En net als in de 40dagentijd, krijgt u ook gelegenheid om thuis, of op de camping, of in het huisje, mee te bidden.

Heeft u belangstelling om mee te doen in de organisatie, kunt u met mij contact opnemen: 06-43106335 of predikant@pgswifterbant.nl

Hartelijke groet,
ds. Gerda Lubbersen

PINKSTERACTIE VAN DE WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS (WNM) **Werken aan een rechtvaardige wereld**

Deze actie ondersteunt de Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel, zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar!



Ook in deze tijden waarin het coronavirus de wereld in zijn greep houdt, blijven de missionarissen en missionair werkers zich wereldwijd inzetten voor hun medemens.

Pinksteractie

Hierin wordt het belangrijke werk van de missionarissen onder de aandacht gebracht met het thema:

‘Geloven in de ander. Samen één missie’

Dit jaar staan pater Dick Zwarthoed, missionaris in Congo en Frans van Kranen, missionair werker in Brazilië centraal.

Missionair werker Frans van Kranen leeft voor de rechten van kinderen

“Het is niet alleen mijn werk, maar het is ook mijn leven,” zegt Frans van Kranen, missionair werker in Natal in het noordoosten van Brazilië. Daar werkt hij voor de rechten van kinderen als coördinator van twee gezinsvervangende huizen.

Frans (64) is naast coördinator voogd van twintig kinderen en hij voelt zich een moderne missionaris. Zijn missie is het om de rechten van de kinderen in praktijk te brengen en de kinderen tussen 0 en 18 jaar een nieuw thuis te geven in twee opvanghuizen. Daar worden zij opgevangen en verzorgd door de zogeheten sociale moeders van de organisatie. Deze sociale moeders wonen samen met de kinderen en proberen op die manier een grote familie te zijn. Verder is er een klein team van een psychologe, een maatschappelijk werker en een educatief werker. De kinderen zijn allen door de kinderrechtster uit huis geplaatst. De kinderen werden ernstig verwaarloosd, mishandeld of seksueel misbruikt en uitgebuit, of er was sprake van zwaar drugsgebruik door de ouders.

Adoptie

Frans kijkt met zijn team of thuisplaatsing in de toekomst weer mogelijk is. Als dat niet kan, dan komen de kinderen op een adoptielijst terecht. De kleinere kinderen maken een goede kans op adoptie, maar voor de oudere kinderen is dat niet het geval. Sinds twee jaar is er een project waarbij oudere kinderen worden gekoppeld aan een ‘peetoom of -tante’, die hen af en toe mee uit neemt.

Dankzij de coronanoodhulp van de WNM kon Frans voedselbonnen verdelen aan de jongvolwassenen die eerder in de opvanghuizen woonden. Deze oudbewoners hadden toen zij 18 jaar werden nog geen kans een cursus te volgen. Voor hen heeft Frans gezorgd dat er 20 opleidingsplekken komen, zodat ook zij aan hun toekomst kunnen werken.



Pater Dick Zwarthoed geeft mensen kracht om door te gaan

Pater Dick Zwarthoed s.d.b. lag met malaria in het ziekenhuis van de Congolese stad Lubumbashi. In het ziekenhuis hadden ze niet de apparatuur om hem verder te helpen. "Er stonden vier artsen om mijn bed en zij vroegen mij of ik snel naar Europa kon gaan voor verdere behandeling."



In mei 2021 kwam pater Dick (84) naar Nederland om aan te sterken. Van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) kreeg hij financiële steun voor zijn verblijf. Inmiddels is pater Dick weer terug in DR Congo, het land waar hij voor het eerst in 1960 naartoe ging als stagiair.

Missionair-vuur

Het vuur van de missie werd bij pater Dick op de lagere school aangewakkerd. Volendam telde in die tijd veel missionarissen. Zij kwamen op scholen vertellen over hun missie en missieland.

Straatjongeren

De missionarissen zetten zich in DR Congo in voor straatjongeren. Al in 1914 zagen zij dat de jongeren een vak moeten leren om verder te komen in het leven. "De eerste vakopleiding is begonnen in Lubumbashi," vertelt pater Dick. In deze stad zijn inmiddels veertien huizen voor straatkinderen en -jongeren. In de afgelopen jaren had de missionaris verschillende opvoedkundige functies, en de algemene leiding in de opvanghuizen. Ook zag Dick om naar jongeren in de gevangenis. Nu werkt hij aan het project Chem Chem: een vakopleiding voor land- en tuinbouw en visserij. Het diploma dat de jongeren na het afronden van de school ontvangen, is zeer gewild. Het biedt jongeren de kans om zelf hun dagelijks brood te verdienen.

U kunt WNM (Week Nederlandse Missionaris) steunen door een bijdrage tijdens de collecte of uw bijdrage over te maken op: **IBAN: NL30RABO017121111t.n.v. WNM Den Haag**

Namens MOV-Norbertus,
Ina Graumans.

JE LAND, JE LEVEN

Je land, je leven, het thema van de afgelopen vastenactie werd al in november vorig jaar voorbereid. Hoe actueel dit bleek te zijn kwam wel heel hard naar voren begin dit jaar toen deze actie van start ging tot aan Pasen. Wij volgden een tocht van Guatemala naar o.a. Brazilië. We richtten ons voornamelijk op landonteigening in Guatemala.



Stel je eens voor in Nederland: Je wordt 'morgens vroeg wakker door megafoons, blaffende honden en gebrul van motoren. Via megafoons: "Hé jullie, kom je huis uit, je krijgt een half uur de tijd om wat spullen te pakken en dan wegwezen!" Totaal verbijsterd, pak je je spullen, krijsende kinderen om je heen, venijnige honden komen op je af, geweren staan op je gericht en binnen het uur wordt je huis van de aardbodem verbrijzeld door bulldozers. Totaal ontredderd, wie vangt je op? **Waar heen nu?**

Of je wordt wakker in een dal, waar je al jaren woont, en water dringt je huis in en stijgt en stijgt, 2 uur later staat je huis onder water en je hebt nog net met wat spullen

een hoger plekje gevonden. Daar sta je dan als moeder met een kind op de arm en de rest van je gezin erom heen.

Waarheen nu?

Dit gebeurt in Guatemala, je hebt totaal geen rechten, grote machtigen, oligarchen (= kleine selecte groep mensen, die alle macht hebben), die alles voor het zeggen hebben, willen je land voor palmolieplantages, voor een stuwmeer voor waterkracht of voor mijnbouw.





Is dit weinig anders dan wat er nu in Oekraïne gebeurt? Het is dichterbij dan b.v. vakantiebestemming Alicante. Hier vallen de bommen en vele huizen, steden worden weggevaagd, een ware genocide. Ook hier oligarchen en dictators, die nooit genoeg hebben en alles vernietigen om hun zin te krijgen ten koste van vele mensenlevens. Overgebleven mensen in paniek. **Waar heen nu?**

Je land is weg, je leven is weg, getraumatiseerd en niet overal welkom.

In Guatemala werd de weelderige natuur een plantage of stuwmeer. De inheemse bevolking uitgemoord, een genocide. De overgeblevenen kunnen niet eens naar een rechtbank. In de vastentijd op naar Pasen klinkt dit wel crue: Jezus mocht zich verweren en werd zelfs door Pilatus als onschuldig verklaard. Deze mensen krijgen niet eens die kans.

We gaan op weg naar een project in Brazilië. Je ervaart er hoe overweldigend de natuur is en hoe moeilijk te bedwingen, maar ook over hoeveel natuurlijke rijkdommen het land beschikt. Niet voor niets is Brazilië een belangrijke - of zelfs de belangrijkste - speler op de wereldmarkt van talloze producten. Denk aan suikerriet, sojabonen, koffie en sinaasappels. Een paradijselijk land van overvloed dus. Brazilië heeft een variant op het scheppingsverhaal: God schiep de wereld en verdeelde alle producten eerlijk over de landen. Eerst gaf zijn engel hem het ijzer. God zei: 'Brazilië'. Daarna gaf de engel hem het hout: Brazilië. Vervolgens gaf de engel hem het fruit aan. Alweer: Brazilië. Hetzelfde gebeurde met het goud en de waterkracht. De engel vond het welletjes en onderbrak de almachtige: 'Heer vergeef me, maar wordt Brazilië niet al te rijk bedeed?' 'Wacht maar,' sprak God, 'tot je ziet wat voor mensen ik daar neerzet.'

Dat is het nu net. Wat is er van terecht gekomen? Ondanks alle natuurlijke rijkdommen kunnen miljoenen mensen niet of nauwelijks rondkomen. Het is het land met het grootste verschil tussen arm en rijk.

Wat doen wij als Christenen? "Ik was een vluchteling en jij hebt me opgenomen". Moeilijk, maar we worden door Jezus geroepen om voor onze naaste zusters, broeders, waar ter wereld dan ook, op te komen, het leed te verzachten, te verzorgen en onderdak te bieden. Besef wel, waar heb je het aan te danken, dat jij deze ellende niet meemaakt? We kunnen niet de hele wereld op onze schouders nemen. Wel opkomen voor de getroffen en niet meegaan met gruwelijke machten en regimes. Jouw bijdrage, hoe klein dan ook zijn lichtpuntjes van hoop voor onderdrukten en verdreven mensen.

De vastenactie gaat door met het steunen van o.a. projecten in Guatemala met rechtshulp, de opvang van de ontheemden en de broodnodige middelen. De Vastenactie-collecteopbrengst van onze geloofsgemeenschap van € 536,50 wordt hiervoor ingezet. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Namens MOV Swifterbant,
Frans van 't Hul.

GROEPSBEDEVAART LOURDES

Van 17 tot en met 22 september 2022 is er een groepsbedevaart naar Lourdes. Voor deze bedevaart worden informatieavonden gehouden.

Dinsdagavond 10 mei in de Ludgeruskerk te Dronten en
Donderdagavond 12 mei in de H. Andreaskerk te Steenwijkerwold.

Vanaf half 8 staat voor u de koffie klaar.
U bent van harte welkom.

Mocht u op één van deze avonden niet kunnen komen en heeft u interesse? Dan kunt u altijd contact opnemen met Imke Dekker van de Christoffelparochie of met Marly Diepstraten of Maria Hebben van de Ludgerusgeloofsgemeenschap.

Informatie over contactgegevens zijn ook bij het secretariaat van uw kerk bekend.

Imke Dekker, tel. 06 5793 8446, e-mail: imkedekker1@gmail.com
Marly Diepstraten, tel. 06 1875 9561, e-mail: diepstraten32@hotmail.com
Maria Hebben, tel. 06 5135 4538, e-mail: mariahm1955@hotmail.com

ZINGEN MET ZORG IN DE HOEKSTEEN TE SWIFTERBANT

Waar: De Hoeksteen

Wanneer: één maal per 14 dagen op dinsdag, 14.30 -16.00 uur.

De volgende datums zijn: dinsdag 10 mei, 24 mei en 7 juni.

Wat gaan we doen? We starten met koffie/thee. Om 15.00 uur gaan we zingen.

Samen met enkele vrijwilligers en een pianiste zingen we met elkaar liederen die ik meeneem, maar er is natuurlijk ook ruimte voor verzoeknummers.

Voor wie? Mensen met geheugenproblemen en dementie.

Partner en/of mantelzorger zijn ook van harte welkom.

Kosten? De koffie/thee kost €1,50 in De Hoeksteen.

We zetten een spaarpot bij de uitgang voor een vrije gift.

BERICHT DAGELIJKS BESTUUR

Van het Interim Dagelijks Bestuur (IDB) van de gezamenlijke parochies ontvingen we het volgende bericht:

Aangezien gebleken is dat de richtlijnen niet overal eenduidig worden uitgevoerd, geven we nogmaals aan dat van alle maatregelen die in de loop der tijd waren afgekondigd er twee gehandhaafd blijven ter vermijding van handcontact:

1. Gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens.
2. Collecteren tijdens de viering is mogelijk, mits wordt vermeden om de collecteschalen van hand tot hand door te geven.

Met een bemoedigende groet vanuit het Interim Dagelijks Bestuur,
Jos van den Nouland, secretaris.

VAN DE VOORZITTER

Beste parochianen,

Ik hoop van harte dat u met mij ook terugkijkt op een mooie Goede Week zoals we die met elkaar eindelijk na 2 jaar weer gewoon hebben kunnen vieren. Met elkaar in verbondenheid heeft iedereen bijgedragen om weer dat vertrouwde, goede gevoel terug te krijgen. Het liep allemaal op rolletjes dankzij de overuren van de koster en alle vrijwilligers die zorgden dat we allen goed geïnformeerd werden via mail en papier.

Dank aan iedereen die zich in gezet heeft voor het realiseren van de Palmzondagviering. Wat was het leuk om weer zoveel kinderen in de kerk te zien met hun kleurrijk versierde palmstokken!

Dank aan de werkgroep Bijzondere Ontmoeting en allen die de Witte Donderdagviering weer tot een 'bijzondere ontmoeting' hebben mogelijk gemaakt.

Dank aan allen die betrokken waren bij de totstandkoming van de kruiswegviering op Goede Vrijdag met mooie diabeelden.

Dank aan het N.V.A. voor een prachtige uitvoering van het paasatorium op Goede Vrijdagavond.

Dank aan allen die een bijdrage hebben geleverd aan de prachtige Paasavondviering. Geweldig zoals het kinderprojectkoortje gezongen heeft onder de bezielende leiding van Carina van den Bosch en haar vader achter het keyboard. Wat fijn al die jonge ouders in de kerk. Prachtig de bloemstukken rondom het altaar. Gezellig de nazit in zaal 5 met het paasvuur buiten.

Dank aan degenen die er weer waren om Paasmorgen met elkaar te vieren en te zingen in verbondenheid.

Beste mensen, wat een rijkdom dat we het zo allemaal weer met elkaar zonder restricties hebben mogen vieren en beleven. Het lijkt er nu toch echt op dat we corona de baas zijn in de zin dat er weinig ernstig zieke mensen zijn. En hopelijk blijft dat zo. Je hoort nog wel dat mensen positief getest zijn maar het beïnvloedt gelukkig niet meer onze samenleving. Hiervan herstellende heeft een ieder van ons vast zorgen over hoe de oorlog in Oekraïne zal verlopen. Zoals Corona als een rode draad door ons leven liep geldt dat nu voor velen van ons, voor het verschrikkelijke grote lijden dat de Oekraïners er nu achter aan krijgen. En het doet mij meer dan ooit weer beseffen dat leven in een vrij land een ontzettend groot goed is.

Wat de toekomst brengen moge.....? Niemand weet het maar laten we positief blijven en bidden en onze goede hoop niet verliezen. Wat ik wel weet is dat we weer mooie vieringen in het verschiep hebben in onze geloofsgemeenschap met een Eerste Heilige Communie op 22 mei om 11.00 uur (!) Hemelvaart op 29 mei, Pinksteren op 5 juni en een Heilig Vormselviering op 18 juni in de Ludgeruskerk in Dronten.

Tot ziens en met een hartelijke groet,
Mirjam Kemps-van Berkum,
voorzitster ggWillibrord.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 322062 of 06-38635393, of e-mail w.vette@outlook.com

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 322915 of 06-83118568 of e-mail mimkemps@solcon.nl

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 322212.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	mimkemps@solcon.nl
Ben Meijer	secretaris	Wapenschild 45	(0321) 32 20 82	secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt half juni uit.
Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 11 juni binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstvolgende Oversteek (nr. 14-7) komt 18 mei uit.

De daaropvolgende (nr. 14-8) komt 13 juli uit, het Vakantienummer.

Kopij voor deze Oversteek kunt u aanleveren tot uiterlijk zaterdag 25 juni bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE



Onze zeven communicanten gaan zondag 22 mei ter communie. Een bijzonder spannend moment voor hen, maar natuurlijk ook vooral een mooi en feestelijk moment. Komt u ook naar deze dienst? De dienst start om 11.00. Kasper, Caithlyn, Micha, Timo, Milan, Milena, Nouk en Kristan hebben ook een mooie doos versierd. Hier kunt u een boodschap, gelukwens of kleinigheidje in kwijt voor de communicanten. De dozen staan in de gang bij de kerkzaal. Na de dienst krijgen de kinderen de gevulde dozen mee naar huis!