

Nieuwsbrief voor de periode van 22 februari t/m 24 maart 2024

VIERINGENROOSTER

Dond.d. 22 febr. 19.30 uur	1^{ste} Vastenmeditatie Oecumenische Viering Voorg.: VEP en PGS Samenzang Koster: Vincent Hindle	Zondag 10 mrt 10.00 uur	4^{de} zondag v.d. veertigdagentijd Woord- en Gebedsviering Voorg.: Hennie v.d. Schans en Ellen Pattiasina Koor: Alliance Koster: Tinus Jacob Extr. Coll.: Bissch. Vastenactie
Vrijdag 23 febr.. 10.00 uur	Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Koster: David v.d. Schans	Don.d. 14 mrt 19.30 uur	4^{de} Vastenmeditatie Oecumenische Viering Voorg.: VEP en PGS Samenzang Koster: David v.d. Schans
Zaterd. 24 febr. 20.00 uur	Filmavond (Inloop 19.30 uur) Org.: Frans van 't Hul Koster: David v.d. Schans	Zondag 17 mrt 10.00 uur	5^{de} zondag v.d. veertigdagentijd Oec. Jeugdviering Voorg.: dhr. M. Terlouw Koor: De fam. Weezenbeekband Koster: PGS Crèche Info zie blz. 7
Zondag 25 febr.	<u>GEEN VIERING</u>	Don.d. 29 febr. 19.30 uur	2^{de} Vastenmeditatie Oecumenische Viering Voorg.: VEP en PGS Samenzang Koster: Dook Musters
Don.d. 29 febr. 19.30 uur	2^{de} Vastenmeditatie Oecumenische Viering Voorg.: VEP en PGS Samenzang Koster: Dook Musters	Zondag 3 mrt 10.00 uur	3^{de} zondag v.d. veertigdagentijd PGS viering, Gluren bij de burens ggW te gast bij de PGS Voorg.: Dhr. J. Mulder Crèche en Kinderkerk Samenzang Koster: PGS
Zondag 3 mrt 10.00 uur	3^{de} zondag v.d. veertigdagentijd PGS viering, Gluren bij de burens ggW te gast bij de PGS Voorg.: Dhr. J. Mulder Crèche en Kinderkerk Samenzang Koster: PGS	Don.d. 7 mrt 19.30 uur	3^{de} Vastenmeditatie Oecumenische Viering Voorg.: VEP en PGS Samenzang Koster: Tinus Jacob
Don.d. 7 mrt 19.30 uur	3^{de} Vastenmeditatie Oecumenische Viering Voorg.: VEP en PGS Samenzang Koster: Tinus Jacob	Zondag 24 mrt 9.00 uur	Palmzondag Eucharistieviering Presentatie Communicanten Voorg.: Jaap Scholten Lector: Marian de Munnik Koor: Cantorij en Kinderkoor Koster: David v.d. Schans

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 22 t/m 29 febr.; Riet Meijer en Jacqueline Zonderkand.
- 7 t/m 24 maart: Maria Vette.

INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK

Vieringen met "livestream" rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden.

- U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl
- U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk,
- U scrolt naar Swifterbant en klikt op Swifterbant,
- U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW en PGS,
- U klikt op de button "ggW" van onze geloofsgemeenschap Willibrord of
U klikt op de button "PGS" van Protestantse Gemeenschap Swifterbant,
- U kiest de betreffende viering en klikt hierop,
- U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl,
- Als u daarop klikt begint de uitzending.

BENT U IN DE VEERTIGDAGEN TIJD OP ZOEK NAAR EEN MOMENT VAN BEZINNING?

Een weg zoeken
in het doolhof
van werken en rusten.
Stilte zoeken,
herschappen worden.



Wij zijn 40 dagen onderweg; een woestijnperiode van bezinning.
We zullen **twijfelen**, mogen iets **loslaten**, kunnen elkaar **troosten** maar zijn toch vooral **onderweg**.
Op 4 donderdagavonden in de veertigdagentijd zijn er om 7.30 uur oecumenische meditatieve vieringen. Deze worden geleid door eigen parochianen en door gemeenteleden van de protestantse gemeente.
Het centrale thema is: **"Ga mee" op weg naar Pasen**

Een bezinnend moment is zinvol, louterend en inspirerend.
Daarom welkom in deze meditatieve vieringen om 19.30 uur in de dagkerk

22 februari..... Twijfelen
29 februari..... Loslaten
7 maart Troosten
14 maart..... Onderweg

Wij zien u/jullie graag komen.
De voorbereidingsgroep.

FILM: "IK GELOOF"

OM 20.00 UUR ZATERDAG 24 februari 2024

Inloop om 19.30 uur



Ik GELOOF



De toegang is gratis evenals bij de nazit geserveerde hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.
Iedereen van harte uitgenodigd,

Filmteam Willibrord.

HERBRONNING:



In januari stond de avond **Zin in ouder worden!** op de agenda. Helaas hebben we deze moeten annuleren wegens te weinig AANMELDINGEN. Daarom willen we met klem vragen u aan te melden voor een activiteit.

De komende maanden biedt Herbronning nog een prachtig programma:

19. Onderweg met Psalmen in de Veertigdagentijd



Veertigdagentijd, Vastentijd is al begonnen.

Een tijd van bezinning, stilte en gebed.

Bij uitstek een tijd om uit te zien naar een andere horizon.

Psalmen kunnen daarbij een leidraad zijn, een houvast.

En verwoorden wat een mens in zijn binnenste aan hoop en verwachting kan beleven in tijden van wanhoop en tijdens zijn zoektocht naar gerechtigheid, vrede en geluk.

Data: woensdag 28 februari en 6, 13, 20, 27 maart 2024 van 19:00 tot 19:45 uur

Plaats: Kapel van de Petruskerk te Lelystad

Opgave: herbronning@parochienorbertus.nl

20. Mannen en spiritualiteit 'De Preek van de Leek'



Mensen uit allerlei sectoren werden gevraagd hun persoonlijk verhaal of een actueel thema te verbinden met een bijbelverhaal.

Voor dit seizoen kiezen wij acht nieuwe preken uit dit boek.

Het beloven weer boeiende gespreksavonden te worden.

Nieuwe deelnemers aan deze gespreksgroep zijn van harte welkom.

Heren voel u uitgenodigd!

Data: dinsdag 27/2, 12/3, 26/3 en 9/4/2024 van 20 - 22 uur Petruskerk Lelystad

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl of tel. 0320-250010

21. De Mattheus Passie

De Mattheuspassie vertelt over de laatste dagen van Jezus. Bach zette dit verhaal van verraad, veroordeling en liefde op muziek.

In deze veertigdagentijd zal Tony Merkelbach met u naar deze bijzondere muziek luisteren en bekijken hoe Jan Rot met de oude teksten aan het werk is gegaan.

Datum: woensdag 6 maart 2024 van 20.00 - 21.30 uur
in de Petruskerk, Lelystad

Opgave: secretariaat.paxchristi@parochienorbertus.nl
of tel. 0320-250010



Extra avond met Stijn Fens op woensdag 10 april 2024

Samen met de Protestantse gemeente Lelystad (PGL Ontmoetingskerk) nodigen we u uit voor een boeiende lezing over **de Oecumene in Nederland en de invloed van de Paus** als geestelijk leider van de Rooms-Katholieke kerk op onderwerpen die ons als gelovigen raken, zoals behoud van de schepping, het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en het welzijn van de generaties die na ons komen.

Stijn Fens is journalist en pauskenner. Sinds 2015 is hij redacteur geestelijk leven bij dagblad Trouw. Ook schrijft Fens elke zaterdag een column in die krant. Hij heeft een voorliefde voor liturgie en voor de schoonheid van taal. Toch gaat het volgens Fens niet om woorden maar om daden.

Een tekst die hem in het bijzonder inspireert komt uit Mattheüs 25 waar de conclusie is: 'alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan'.

Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Nadere gegevens volgen, houd de nieuwsbrief en site in de gaten. Aanmelden op herbronning@parochienorbertus.nl



Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze geloofsgemeenschap Pasen kunt vieren.

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze geloofsgemeenschap H. Willibrord staat een vieringenrooster in de Nieuwsbrief op www.rkparochiewillibrord.nl

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmzondag, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

[Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut.](#)

WEBSITE NORBERTUS VERNIEUWD

Sinds begin februari steekt de website van de Norbertusparochie in een nieuw jasje.

Klik op de link www.parochienorbertus.nl en er gaat een wereld voor u open.

Mooi overzichtelijk en uitnodigend om eens te gaan grasduinen.

OPENING VAN DE LOACTIERAAD/ PASTORAATS- GROEP

Niets is wat het lijkt. Onze gedachten in ons hoofd doen er toe en zijn bepalend voor hoe we handelen. De wereld zou heel wat mooier zijn met wat minder aannames en oordelen. Ik vond het een mooi thema om mee te openen bij onze LRPG vergadering.



KOEKJESDIEF

*Op een vliegveld wachtte een vrouw al uren
En de vertraging zou nog langer duren
Daarom kocht ze twee mooie boeken
En een pak met haar favoriete koeken
Op een bankje, verdiept in haar verhaal
Zag ze hoe de man naast haar, heel brutaal
Twee koekjes uit het pak in haar tas haalde
Ze negeerde het, hoewel zij stevig baalde*

*Ze nam ook twee koekjes en met ingehouden woede
zag ze hoe de dief zich opnieuw met haar koekjes voedde
Ze dacht, terwijl met de tijd haar voorraad minderde:
Ik sloeg hem een blauw oog als mijn opvoeding me niet hinderde*

*Telkens als ze een koekje nam, ging er ook één naar de rover
Uiteindelijk was er nog maar één koekje over
Met een nerveuze lach haalde de man het uit het pak
De vrouw zag hoe hij het koekje in tweeën brak*

*Hij bood haar de helft, stopte de andere in zijn mond
Verbaasd en woedend zat zij genageld aan de grond
Wat een brutale en onbeschofte man
Zelfs een bedankje kwam er niet van*

*Woest als nooit tevoren hoorde ze opgelucht
Dat zij zich kon melden voor haar vlucht
Ze pakte haar spullen en vertrok kwaad
Zond de koekjesdief nog een blik vol haat*

*Aan boord, zittend in haar stoel
Zakte gelukkig het boze gevoel
Ze zocht in haar tas naar haar boek
En verbijsterd zag ze een vol pak koek*

*Als dit mijn koeken zijn, dacht ze met pijn
Dan moesten de andere wel van de man zijn
Hij deelde ze met haar, zelfs zijn laatste, heel lief
En niet hij, maar zij was de onbeschofte koekjesdief*

- Valerie Cox -

DEVOTIONALIA VERKOOP

Zondag 25 februari is in de Petrus kerk in Lelystad, voor en na de dienst van 11.00 uur, weer verkoop van Devotionalia.

Op 17 maart na de dienst van 9.00 uur.

De datum in april wordt later bekendgemaakt.

Mocht u iets zoeken dat met geloof te maken heeft dan kunt u mij telefonisch bereiken. Ik ben bereikbaar op tel.nr. 0320-227125 .

Ik wens je een goede voorbereiding naar Pasen toe.

veel groeten, Tiny Kroeders.

NIEUWS VANUIT DE LRPG

Op 24 Januari heeft de LRPG weer vergaderd.

We hebben teruggekeken op een paar prachtige diensten in de decembermaand. De opkomst was hoog, de diensten mooi. We kijken dan ook vol trots terug op ieders inzet van de betrokkenen om dit mogelijk te maken.

Een ander punt waar we bij stil hebben gestaan is de bijeenkomst op 18 Januari, waarbij alle locatieraden binnen onze parochie in gesprek waren met het pastoraalteam Norbertus en bestuur. Het was een open gesprek, waarbij we vooral hebben gesproken over het net opgeleverde beleidsplan. In dit beleidsplan komt vooral de inzet van het pastoraalteam naar voren en welke overwegingen van belang zijn om te komen tot een goede inzet van het team. Volgende stap is dat ook de pastoraatsgroepen en uiteraard de gehele geloofsgemeenschap het gesprek kan aangaan met elkaar en de parochie over het beleidsplan.

Tot slot hebben we vooruitgekeken naar wat de aankomende maanden brengen.

Dit jaar gaan acht kinderen hun Eerste communie doen, zitten we nu in de vastenperiode met daarna uiteraard Pasen en stonden we stil bij het 60 jarig feest op 2 juni.

Namens het LRPG, Lazise Hillebregt.

HULP, HERINNERINGEN EN FOTO'S GEZOCHT!!



Misschien was u er wel bij, 60 jaar geleden kerkten wij in de kantine van het werkkamp. Een officiële eigen gemeenschap waren we nog niet en ook ons eigen kerkgebouw hadden we nog niet, maar onder leiding van Pastor Eijnsink kerkten we al wel. Net als onze protestantse burens, die van hetzelfde gebouw gebruikmaakten.

Al weer 60 jaar samenkomen, samen bidden en samen zijn!

Dat willen we graag samen met u en de Protestantse gemeenschap vieren op 2 juni 2024 in een gezamenlijke dienst, met daarna groot feest!

Daar kunnen we wel wat hulp bij gebruiken dus:

GEZOCHT Hulp, herinneringen en foto's!

Qua hulp zoeken we nog mensen die 1x per maand willen samenkomen met de overige voorbereidings-leden van beide kerken, om het feest te organiseren. We proberen dit met een grote groep mensen op te pakken, zodat ieders tijdsinvestering klein blijft.

En dan zijn herinneringen en foto's ook heel erg fijn. Heeft u deze? We komen graag met u in contact of bij u thuis langs.

Geïnteresseerd?

Laat het weten via Lazise Hillebregt, hillebregt@yahoo.com of bel 06-20076534

Uiteraard kun je ook altijd even iemand van de LRPG aanschieten, dan zorgen wij dat het bij de juiste persoon terecht komt.

JEUGDDIENST MET MICHAËL TERLOUW EN JEUGDBAND UIT SWIFTERBANT

In De Hoeksteen in Swifterbant wordt op zondag 17 maart een jeugddienst georganiseerd. Iedereen - en natuurlijk in het bijzonder kinderen, tieners en jongeren - zijn van harte welkom!

Het oecumenisch jeugdwerk van de Protestantse Gemeente en de Geloofsgemeenschap Willibrord heeft Michaël Terlouw uit Dronten uitgenodigd om te komen spreken. Hij gaat het hebben over het thema 'Under pressure?'

Als jongere kun je tegen allerlei dingen aanlopen; wie wil ik zijn, waar wil ik bij horen, doe ik het allemaal wel goed? Michaël komt met voorbeelden uit zijn eigen leven en met verhalen uit de Bijbel waar je wat aan hebt en weer mee verder kunt.

"De familie Wezenbeekband" uit Swifterbant speelt tijdens deze jeugddienst nummers van onder anderen Opwekking, Hillsong en Bethel music, voornamelijk Nederlandstalig. De band bestaat uit zeven familieleden en treedt regelmatig op in De Pijler in Lelystad en op diverse locaties in Dronten. Dus ... dit wil je niet missen, laat je verrassen!

De jeugddienst wordt gehouden in De Hoeksteen in Swifterbant en begint om 10.00 uur.

Tot dan!
met vriendelijke groet,
namens de PGS en ggW
Carien van der Marel en Mirjam Kemps.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 32 22 12.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Lasize Hillebregt	voorzitter	Kampweg 28	06-20 07 65 34	hillebregt@yahoo.com
Ben Meijer	secretaris	Wapenschild 45	(0321) 32 20 82 secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl	
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt in de week voor zondag 24 maart uit en loopt t/m zondag 21 april. Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 13 maart binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstkomende Oversteek (nr. 16-4), komt 20 maart uit. Thema: Pasen.

Kopij voor deze Oversteek kunt u tot uiterlijk zaterdag 2 maart aanleveren bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl