



Nieuwsbrief voor de periode van 26 mei t/m 28 juni 2024

VIERINGENROOSTER

Vrijdag 24 mei 10.00 uur	Vrijdagochtendviering Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Koster: Dook Musters	Zondag 16 juni 9.00 uur	Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Lector: Marian Plasschaert Koor: Cantorij Koster: Dook Musters
Zondag 26 mei	<u>GEEN VIERING</u>	Zondag 23 juni 10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorg.: Ellen Pattiasina en Hennie v.d. Schans Koor: Cantorij Koster: David v.d. Schans
Zondag 2 juni 10.00 uur <u>Livestream PGS</u>	Gezamenlijke tentviering jubileum ggW. en PGS Voorg.: André van Boven en Gerda Lubbersen Projectkoren 60 jaar kerken volwassenen en kinderen van ggW. en Menorah Kinderkerk en crèche	Vrijdag 28 juni 10.00 uur	Vrijdagochtendviering Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Koster: Tinus Jacob
Zondag 9 juni 10.00 uur	Eerste Heilige Communie Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Lector: Ouders Koor: Haertbeat4kids en Contorij Koster: Vincent Hindle		

INTERNET (LIVESTREAM) UITZENDING VANUIT DE KERK

Vieringen met "livestream" rood onderlijnd kunt u via onderstaand schema op internet vinden.

- U gaat naar internet en kiest www.kerkdienstgemist.nl
- U klikt op de provincie Flevoland, of typt Flevoland in de zoekbalk,
- U scrolt naar Swifterbant en klikt op Swifterbant,
- U ziet dan de vieringen die in Swifterbant worden uitgezonden, ggW en PGS,
- U klikt op de button "ggW" van onze geloofsgemeenschap Willibrord of
U klikt op de button "PGS" van Protestantse Gemeenschap Swifterbant,
- U kiest de betreffende viering en klikt hierop,
- U ziet dan het beeld van de kerk met middenin een groen rondje met witte pijl,
- Als u daarop klikt begint de uitzending.

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 2 juni: Riet Meijer en Jaqueline Zonderland en Hennie Prinsen (PGS).
- 9 juni: Riet Meijer en Jaqueline Zonderland.
- 16 t/m 28 juni: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters.

BLOEMETJESMARKT

De bloemetjesmarkt heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1.700,00 opgebracht.
Dit bedrag wordt gebruikt voor onderhoud van De Hoeksteen.

Heel hartelijk dank aan alle kopers en alle vrijwilligers die het weer tot een succes maakten!!

Namens de activiteitengroep van de gezamenlijke kerken.
Karin Weevers.

25 MEI 19.00 UUR OECUMENISCHE VIERING - AMAZING GRACE

Ter herdenking van de afschaffing van slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden vindt in Zwolle een oecumenische viering plaats. In de viering gaat het om het erkennen en herdenken van leed en verzet in verleden en heden.

De voorgangers en koren in deze speciale viering vertegenwoordigen geloofsgemeenschappen die geworteld zijn in verschillende gebieden waarmee Nederland een koloniale geschiedenis deelt:

- Suriname: Ds. Clifton Walker (Evangelische Broedergemeente Amsterdam-Stad en Flevoland)
- Cariben: Pater Wijbe Franssen O.P. (Caribische gemeenschap San Thomas d'Aquino Zwolle)
- Benedenwindse eilanden: Diaken Dudley Martina (Rooms-Katholieke Kerk Den Bosch)
- Bovenwindse eilanden: Rev. dr. Joan Delsol Meade (Holland Methodist Church)
- Zuid-Afrika: Prof. dr. Dion Forster (Methodist Church)

Koren: United Voices of Joy en koor van de Dominicanenkerk.



Praktisch: 25 mei 2024 19:00 - 20:30, Dominicanenkerk, Assendorperstraat 27.

Parkeren kan gratis bij het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2.

Meer informatie:
info@dominicanenzwolle.nl

Lucia de Vries 06 33018985
www.dominicanenzwolle.nl/agenda => Amazing [Grace](#)

Amazing Grace is het lied van onderdrukking en bevrijding. Dominee John Newton (1725-1807) schreef de tekst ervan. Aanvankelijk was Newton zelf een slavenhandelaar, maar na zijn bekering zette hij zich in voor de afschaffing van slavernij. Amazing Grace werd een klassieker als zwarte spiritual, en is één van de bekendste christelijke liederen wereldwijd.

AVOND VAN GEBED IN SWIFTERBANT

Bid 31 mei mee voor vervolgte christenen

“Onze gebeden kunnen komen waar wij niet kunnen komen. Wanneer we bidden zijn er geen grenzen, geen gevangismuren en geen gesloten deuren” - Anne van der Bijl

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. En wat een kracht heeft gebed! Zoals bovenstaande quote zegt, geloven we dat bidden verschil maakt voor onze vervolgte broers en zussen. Daarom houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland.

In Swifterbant zullen we een avond van gebed organiseren op vrijdag 31 mei 2024 van 18:00 uur tot middernacht.

Deze avond zal worden gehouden in Kerkcentrum De Hoeksteen in de Dagkerk, ingang is aan parochie zijde

Opgeven is niet nodig, je bent van harte welkom om mee te bidden, te luisteren, te kijken, stil te zijn, een kaars aan te steken.

Telkens op het hele uur zal er een mogelijkheid zijn om binnen te komen of te vertrekken.

60 JAAR KERK IN SWIFTERBANT

Komende maand vieren we 60 jaar kerken in Swifterbant.

Op de volgende bladzijde vindt u de uitnodiging en tevens wordt u in de gelegenheid gesteld om aan de taartenbakwedstrijd mee te doen.

Protestantse Gemeente Swifterbant

Uitnodiging 2 juni

Feest 60 jaar kerk

10:00 uur tentdienst in de tent voor Picasso
Na de dienst koffie/thee en gebak in de Hoeksteen

Van 11:00 - 14:00 uur
Muziek & zang
Oude beelden herleven
Lunch

Voor de kinderen is er een speciaal programma

Protestantse Gemeente Swifterbant

Taartenbakwedstrijd

Wie bakt de mooiste taart?

Op zondag 2 juni vieren we het 60 jaar bestaan van kerk zijn. Na de dienst willen we dat samen vieren en daar hoort natuurlijk taart bij!

Hoe kun je meedoen?
Geef je voor 1 mei op per mail o.v.v. taartenbakwedstrijd

En maak voor 2 juni een taart met het thema 60 jaar.

60jaarPGenGGW@pgswifterbant.nl

Openingstekst bij de PG en LR vergadering.

OP WEG NAAR GOD, MAAR WELKE WEG ?

Een monnik was op weg naar God.
Hij moest daarvoor een moeilijke en hoge berg bestijgen,
want God was te vinden op de top van de berg.
Op zijn moeilijke tocht omhoog
kwam hij halverwege de berg een vogel tegen.
Zij vonden het fijn om bij elkaar te zijn
en er ontstond een hechte vriendschap.
De vogel zei tegen de monnik dat hij hem zo liefhad
dat hij alles voor hem zou over hebben
dat hij zelfs voor hem zou willen sterven.
En ook de monnik zei tegen de vogel
dat hij erg van hem hield, dat hij hem liefhad.
Maar... -zo zei de monnik, ik ben op weg naar God.
Die is op de top van de berg.
Als je bij me wilt zijn, als je met me mee wilt gaan
zul je samen met mij alle ontberingen en kou moeten doorstaan en weerstaan.
Dat kan me niet schelen, zei de vogel, ik ga met je mee,
al zou ik moeten sterven.
Zo gingen zij dus samen op weg, de vogel ging trouw op zijn schouder zitten.
Hoe hoger zij kwamen, des te kouder en onherbergzamer werd het.
De monnik had de vogel van zijn schouder af gehaald
en onder zijn mantel geborgen om hem een beetje warmte te verschaffen.
Maar op een gegeven moment fluisterde de vogel:
'lieve monnik, als wij nog hoger gaan, dan sterf ik van de kou'.
De monnik raakte in conflict, hij hield van de vogel,
maar hij wilde toch ook graag doorgaan, naar God toe.
Moest hij nu doorgaan en de vogel laten sterven?
Of moest hij terugkeren naar warmere en fijnere streken en zijn doel mislopen?
Ten prooi aan innerlijke verscheurdheid besloot hij uiteindelijk toch maar
terug te gaan naar het dal.
In het dal gekomen ziet hij dat God op zijn schouder zit!

Annie Boon.

KLEDING EN GODSDIENST

Geachte heer of mevrouw,

Sinds februari dit jaar werk ik, 3^e-jaars sociologie student aan de UvA, aan een mijn scriptie, die gebaseerd moet zijn op eigen onderzoek. Evenals zes medestudenten doe ik onderzoek naar "religieuze praktijken" waarbij ik (onder supervisie van onze docent) me concentreer op kleding. Ik wil er achter komen in hoeverre kleding belangrijk is voor hedendaagse kerkgangers (inclusief voorgangers/celebranten en andere ambtsdragers). Daarbij maak ik onder andere gebruik van een anonieme online vragenlijst, zou u zo vriendelijk willen zijn om de onderstaande link naar deze vragenlijst door te sturen naar uw gemeenteleden/parochianen, de deelnemers blijven geheel anoniem en de data worden verzameld in een goed beveiligde omgeving.

Mocht u ook behoefte hebben aan een Engelse versie van of nog andere vragen hebben, schroom dan vooral niet om contact op te nemen met mij of met mijn begeleider (d.j.bos@uva.nl).
Bij voorbaat veel dank.

<https://forms.gle/Agj5469Pb9AZAMjb8>

Vriendelijke groet,
Ilja van Dijk
(Telefoonnummer: 06 37230526)

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com
b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl
b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 32 22 12.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Lasize Hillebregt	voorzitter	Kampweg 28	06-20 07 65 34	hillebregt@yahoo.com
Ben Meijer	secretaris	Wapenschild 45	(0321) 32 20 82 secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl	
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt uit in de week voor zondag 23 juni loopt t/m zondag 21 juli.

Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 15 juni binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstkomende Oversteek (nr. 16-6), komt 10 juli uit. Thema: Vakantie.

Kopij voor deze Oversteek kunt u tot uiterlijk zaterdag 22 juni aanleveren bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl