

Nieuwsbrief voor de periode van 23 juni t/m 28 juli 2024

VIERINGENROOSTER

Zondag 23 juni 10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorg.: Ellen Pattiasina en Hennie v.d. Schans Koor: Cantorij Koster: David v.d. Schans	Zondag 7 juli 10.00 uur	Woord- en Communieviering Voorg.: José Jacob en Paul Crijns Koor: Cantorij Koster: Vincent Hindle
Vrijdag 28 juni 10.00 uur	Vrijdagochtendviering Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Koster: Tinus Jacob	Zondag 14 juli 9.00 uur	Eucharistieviering Voorg.: Jaap Scholten Lector: Greet van 't Hul Koor: Cantorij Koster: Dook Musters
Zondag 30 juni	<u>GEEN VIERING</u>	Zondag 21 juli 10.00 uur	Bijzondere Ontmoeting Org.: Jack Musters Koster: David v.d. Schans
Vrijdag 5 juli 9.00 uur	Schoolviering De Golfslag Voorg.: André van Boven Lector: School Koster: David v.d. Schans	Vrijdag 26 juli	<u>GEEN VIERING</u>
		Zondag 28 juli	<u>GEEN VIERING</u>

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 23 t/m 28 juni: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters.
- 7 t/m 28 juli: Ina Hindle en Mirjam de Clerck.

NIEUWS VANUIT DE LOCATIERAAD/ PASTORAATSGROEPEN (LRPG)

Met veel plezier kijken we als LRPG weer terug op mooie diensten en natuurlijk het feestelijk 60 jarig bestaan van onze geloofsgemeenschappen.

In ons overleg van 28 mei staan we ook stil bij het kerkrooster vanaf september. Het pastoraatsteam heeft laten weten minder diensten te kunnen verzorgen en dat vraagt natuurlijk als LRPG onze aandacht. Op ons overleg van 17 juli zullen we ons dan ook buigen over het rooster en onze "eigen" activiteiten. Belangrijk is daarin de balans te blijven vinden tussen waar we als gemeenschap behoefte aan hebben in relatie tot wat ook gewoon haalbaar is. Het inzetten voor onze gemeenschap is natuurlijk belangrijk, maar het blijft vrijwilligerswerk en daar willen we ook zuinig op zijn. Later dus zeker meer hierover.

Over vrijwilligers gesproken, ook hier staan we bij stil in ons overleg. Er komen dit jaar een aantal taken vacant. Daar willen we natuurlijk zo goed mogelijk op voorbereid zijn, dus zijn we de "vacatures" aan het verzamelen en zal er een uitvraag volgen binnen de gemeenschap.

Vrijwilligerswerk is ontzettend leuk (echt waar!), maar het moet wel bij je passen qua tijd en taak. Gelukkig is bijna alles mogelijk en hard nodig. Van eenmalig een taart bakken, tot aan VEP'er worden. Zowel de tijdsinvestering als de "taak" kan dus nogal verschillen qua zwaarte, maar het grote verschil maakt ook wel dat er voor ieder wat wils is.

Wellicht iets om over na te denken en mocht je al actief zijn als vrijwilliger, dan kan het niet vaak genoeg gezegd worden, we zijn ontzettend trots en dankbaar voor wat jij/u doet voor onze gemeenschap!

Namens de LRPG, Lazise Hillebregt.

KOSTERUITJE 2024

Woensdag 5 juni was het weer tijd voor ons jaarlijks uitje. We vertrokken (niet al te) vroeg in de ochtend met twee auto's vanaf de Hoeksteen richting Noord Holland voor een bezoek aan de Abdij van Egmond. Een kleine 100 km en anderhalf uur later was het tijd voor koffie in de duinen bij Egmond-Binnen. Na een lunch en een gezellig praatje was er tijd voor een korte wandeling door de duinen. Hierna verkasten we ons naar de Abdij van Egmond. Bij de Abdij werden we door onze gids van deze middag, Jan, opgevangen. Jan is een van de vele vrijwilligers die zich inzetten bij het onderhoud binnen en rondom de abdij.



Jan begon in het museum met een uitleg over het geschiedenis van het domein in Egmond. Daarna werden we begeleid door een deel van de tuinen en gebouwen incl. een protestantse kapel en de kloosterkerk.

Ondertussen kregen we een kijkje in het leven van de paters. Een koster (zie foto) had zijn plek wel kunnen vinden naast de composthoop uitkijkend over de naastliggende velden vol koeien.

Onze rondleiding werd onder het genot van koffie en gebak afgesloten.

Na ons bezoek aan de abdij zocht het gezelschap de zee op.

Na een kort ritje naar Egmond aan Zee was het even genieten van een bezoek aan het strand. Er stond een flinke zeebries en we hadden een prachtig zeezicht en toen werd het tijd voor een maaltijd met een drankje in een van de strandpaviljoenen. Verzadigd en tevreden kunnen we terugkijken op een geslaagde dag samen.



Terugblik 60-jarig jubileum GGW en PG

Zondag 2 juni vierden we het 60-jarig jubileum van Geloofsgemeenschap Willibrord en de Protestantse Gemeente Swifterbant.

's Ochtends mochten we heel veel mensen ontmoeten in de feesttent voor een feestelijke dienst geleid door ds. Gerda Lubbersen en diaken André van Boven. De schriftlezingen die ook tijdens de allereerste gezamenlijke dienst werden gelezen, stonden ook nu centraal. Uiteraard hebben we ook hard geapplaudisseerd voor onze gemeenteleden die er vanaf het allereerste moment bij waren.

Er was een projectkoor ter ondersteuning van de samenzang aanwezig o.l.v. Adri van 't Westeinde en begeleid door Peter Palsma. De kinderen hadden hun kinderkerk achterin de tent en maakten kaarten voor gemeenteleden en zongen aan het eind van de dienst een lied.

Na de dienst ging iedereen al zingend in optocht naar 'De Hoeksteen'. Daar was voor iedereen koffie, thee, of limonade met taart of gebak.

Na het welkomstwoord door Lazise Hillebregt en Alice Winters werd er o.l.v. Jim de Valk en Riek Zwart een feestlied gezongen. Deze is terug te vinden in deze nieuwsbrief en op onze website.

Daarna kon iedereen kiezen uit: een foto- en filmpresentatie, het kijken naar een video van het 25-jarig jubileum, optredens van Heartbeat4kids en leden van Amor Musae.

De jeugd had een eigen programma met quizvragen over de kerk.
Ondertussen was er een lunchbuffet met heerlijke broodjes, drinken en appels.
Het feestprogramma beëindigde rond 14.00 uur.
We hebben erg genoten van alle aanwezigen, onze herinneringen en dromen van de afgelopen 60 jaar en kijken terug op een goed geslaagd jubileum.

Uiteraard is zo'n dag alleen mogelijk met inzet van heel veel mensen. Iedereen daarvoor ontzettend bedankt, het maakt onze gemeenschapsgevoel groot. Heel fijn. Nog speciale dank voor Annie, Mirjam en Lazise, deelnemers van de feestcommissie aan de zijde van de GGW.

Een hartelijke groet namens de feestcommissie van GGW en PG.



BROEDERSCHAP KEVELAER "ZWOLLE EN OMSTREKEN" AFDELING DRONTEN

Secretaris: Martha Brummelaar
Majoraan 65
8252 BD Dronten
Tel. 0321-316151 / 06-33901972
E-mail: martha_brummelaar@hotmail.com

Dronten, 3 juni 2024

Beste Pelgrim(s),
Ook dit jaar gaan we met de parochianen uit de Norbertus-, Thomas à Kempis-, Christoffel- en Lubuïnesparochies op bedevaart naar Kevelaar.
Als pelgrimsleiders van onze parochie kijken wij er naar uit.
U krijgt dit schrijven omdat u in het verleden mee bent geweest of omdat u belangstelling heeft getoond voor de bedevaart.
Hierbij treft u het inschrijfformulier aan voor deze bedevaartreis, die plaatsvindt op:

dinsdag 20 en woensdag 21 augustus a.s.

Als u heeft besloten mee te gaan ontvangen wij graag het door u ingevulde formulier (zie blz. 7) terug.
U kunt het sturen of brengen naar Martha Brummelaar, Majoraan 65, 8252 BD in Dronten.

De sluitingsdatum voor de inschrijving is 15 juli 2024.

Wij overnachten in het Parkhotel waar een lift aanwezig is. Zo kunnen wij de mensen die wat slechter ter been zijn ook mee laten gaan.

De kosten voor overnachting en maaltijden (exclusief drankjes) zijn 109 euro per persoon (2 persoonskamer) en 134 euro (1 persoonskamer).

De kosten voor de bus zijn € 50,- per persoon.

Heeft u zich ook als donateur opgegeven mag u minimaal een bedrag van € 5,- extra overmaken. (o.a. voor hen die graag mee willen maar dit zelf niet kunnen bekostigen)

Als u misintenties wilt opgeven (€ 10,- voor 2 misintenties) a.u.b. de intenties meesturen.

Het afrekenen in het hotel neemt veel tijd in beslag en daarom willen we ook dit jaar deze kosten van tevoren innen. Vanzelfsprekend wordt alles teruggestort als de reis voor u door omstandigheden niet door kan gaan.

U kunt het totale bedrag overmaken naar rekening nummer NL68 INGB 066 2697 170 ten name van M.A. Brummelaar te Dronten.

De betaling + retourzending van het inschrijfformulier = complete aanmelding!

Heeft u verder nog vragen dan kunt u ons altijd bellen.

Met een hartelijke groet,
Thea van Huffel tel. 0321-321552 / 06-48712994
Martha Brummelaar tel. 0321-316151 / 06-33901972.

Op blz. 7 staat het opgaveformulier !

'SAMEN GETUIGEN VAN EEN NIEUWE HEMEL EN AARDE'.

Toelichting op het bloemstuk in de kerkdienst van '60 jaar kerken' met als thema 'handen om te geven'



De basisvorm is een bol. Deze staat symbool voor het leven op aarde.

Vandaag is het feest, onze kerken bestaan 60 jaar. 60 Jaren dat we samen onze verschillen en samenwerking mogen vieren.

Dit bloemstuk hebben wij ook samen gemaakt en dat werkte fantastisch.

Allerlei verschillende bloemen want elke tijd is anders en ook iedereen is anders. Alle soorten en kleuren bij elkaar geeft een feestelijk geheel.

Al die jaren hebben heel veel mensen de handen uit de mouwen gestoken om samen iets moois te maken. Krachtige handen die met al hun creativiteit en energie aan de slag gaan ieder op zijn eigen wijze. De handen zijn bekleed met zaden. De zaden zijn gegroeid in een prachtige bloem afgehard in de herfst, hebben ze de winter en moeilijke tijden doorstaan om weer tot groei te mogen komen en kleurig en geurig de toekomst in te kijken.

Jacqueline Zonderland en Henny Prinsen.

FEESTLIED TER GELEGENHEID VAN 60 JAAR KERKEN IN SWIFTERBANT.

Refrein: Jaaaaaaaaa.....

't Is zestig jaar nu geleden,
de start van GGW en PG.
Wij vieren dat feest hier nu heden,
ja, viert u dat feest met ons mee?

Couplet 1:

De eerste kerkdienst was
te midden van een zandstorm.
Het leek wel een woestijn,
in 't kale polderlandschap.
De dienst in een barak
en soms ook wel bij Weevers.
De Boodschap werd gedeeld,
de preker achter 't aambeeld!

Couplet 2:

Volk uit alle streken
zijn samen op weg gegaan.
Parochie en Gemeente,
slaapt daar de duivel tussen?
'Olijftak' werd 'De Hoeksteen'.
Die naam, die is gebleven.
Want wat is nu goedkoper,
dan te gaan samenleven?

Couplet 3:

Er was één school in 't dorp,
maar kin'dren waren schaars daar.



Het dorp dat groeide door,
met heel veel kids elk jaar.
PG hoort klokgelui
vóór de dienst van de buren.
Dat hield niet heel lang stand,
de dominee ging zeuren.

Couplet 4:

De kerkenraad bestond
uit heel veel jonge mensen.
't Vergaderen begon
met hen geluk te wensen
met dochter, of met zoon.
Nu niet meer aan de orde,
een heel ander patroon:
't zijn grootouders geworden.

Couplet 5:

Elk heeft zijn eigen ding:
zo heeft de protestante
het rolletje met KING
voor buren, oom en tante.
Maar na de RK-preek,
drinkt GW een slokje.
Ze proosten op de week
en kijken niet naar 't klokje.

Couplet 6:

Het kerkvolk dat bestaat
vooral uit grijze koppen.
Maar hoop'lijk kunnen wij
de leegloop nu nog stoppen.
Dus jongeren blijf trouw,
dan hebben we over 10 jaar
samen in dit gebouw
een feestje met elkaar.



BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 32 22 12.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Lasize Hillebregt	voorzitter	Kampweg 28	06-20 07 65 34	hillebregt@yahoo.com
Ben Meijer	secretaris	Wapenschild 45	(0321) 32 20 82 secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl	
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt uit in de week voor zondag 28 juli loopt t/m zondag 1 september. Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 20 juli binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstkomende Oversteek (nr. 16-6), komt 10 juli uit. Thema: Vakantie.

Kopij voor deze Oversteek kunt u tot uiterlijk zaterdag 22 juni aanleveren bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Het daarop volgende nummer (thema: Start seizoen) komt 11 september uit.

OPGAVE DEELNAME BEDEVAARTSREIS KEVELAER NORBERTUSPAROCHIE 2024

Ondergetekende:

Naam:	
Adres:	
Postcode en woonplaats:	
Geboortedatum:	
Tel.:	
E-mail:	
Contactpersoon thuisfront:	tel.nr:
Gaat voor de keer mee naar Kevelaer	

Heeft **wel / geen** lichamelijke beperking;
Heeft **wel / geen** dieet. Zo ja, welk dieet?
Neemt **wel/geen** rollator/rolstoel mee.

Geeft zich bij deze op voor deelname aan de bedevaartsreis naar Kevelaer voor 2024, en wel op dinsdag 20- en woensdag 21 augustus.

Hij/zij verklaart het volgende:

- * Hij/zij laat bespreking van het hotel aan de Broederschap over. (Parkhotel)
- * Wil wel/geen **donateur** worden van de Broederschap. (kosten hiervoor zijn minimaal € 5,- per jaar)

Tevens gaat de ondergetekende er mee akkoord, dat deze opgave pas geldend is zodra het bedrag van de hotelkosten, buskosten à 50 euro + eventueel minimaal 5 euro (donateurschap) en 10 euro voor eventuele misintenties binnen is op rekeningnr. NL 68 INGB 0662 697170 t.n.v. M.A. Brummelaar-de Munnik o.v.v. bedevaart Kevelaer.

Eventuele opmerkingen/aandachtspunten kunt u hieronder kwijt. Denk hierbij aan de wensen ten aanzien van de kamer in het hotel, zoals een eenpersoons- of tweepersoonskamer met.....

--

Met uw opmerkingen/wensen zullen wij zoveel mogelijk rekening houden, maar kunnen u geen garanties geven.

Getekend op 2024 Handtekening:

Dit ingevulde formulier graag retour naar Majoraan 65, 8252 BD Dronten t.a.v. Martha Brummelaar
