



H. Norbertusparochie

Nieuwsbrief (2024 - 9) voor de
Geloofsgemeenschap
H. Willibrord - Swifterbant



Willibrord Swifterbant

Nieuwsbrief voor de periode van 13 oktober t/m 17 november 2024

VIERINGENROOSTER

Zondag 13 okt. 11:00 uur **Vormselviering (in Lelystad)**
Eucharistieviering
(info zie blz. 1)
Voorg.: Ton Huitink en
kardinaal W.J. Eijk
Koor: Pax Christikoor en Cantorij
H. Petruskerk, Botter 39-05,
Lelystad.

Zondag 3 nov. 9:00 uur **Allerzielen**
Eucharistieviering
Uitreiken kruisjes
Voorg: Harry v.d. Vegt
i.s.m. de V.E.P.
Lector: V.E.P.
Koor: Cantorij
Koster: Vincent Hindle

Zondag 20 okt. 10:00 uur **Bijzondere Ontmoeting**
Org.: Werkgroep B.O.
Koor: Alliance
Koster: Tinus Jacob
Extra coll.: Wereld Missiezondag

Zondag 10 nov. 10:00 uur **R.v.K viering**
Livestream
Voorg: ds. Günter Brandorff
Extra coll.: R.v.K.
Lector: R.v.K.
Crèche en Kinderkerk

Zaterd. 26 okt. 19:15 uur **Filmavond**
Org.: Frans van 't Hul
Koster: David v.d. Schans
(info zie blz. 9)

Zondag 17 nov. 9:00 uur **Eucharistieviering**
Ton Huitink
Lector: Antoinette de Winter
Koor: Alliance
Koster: Dook Musters
Extr coll.: Nat. Jongeren Collecte
(info zie blz. 3)

Zondag 27 okt.: GEEN VIERING

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 20 oktober t/m 17 november: Maria Vette

13 OKTOBER WORDEN ONZE VIJF VORMELINGEN GEVORMD, KOMT U OOK?

We zijn ontzettend trots dat er vijf jongeren worden gevormd vanuit onze Willibrordgemeenschap. Dit zal plaatsvinden in de H. Petruskerk in Lelystad (Botter 39-05). Komt u ook? De dienst is op 13 oktober 2024 en begint om 11:00 uur.

De vormelingen zijn: Ayden van den Bosch, Dalarna en Willeke Oud en tot slot Thijs en Pepijn Kolen.

Wij wensen hen een mooi pad toe richting hun Vormsel.

Namens de LRPg,
Maaïke Kolen en Lazise Hillebregt.

DEVOTIONALIA

Op de zondagen 20 oktober en 1 december kunt u voor en na de kerkdienst terecht in de Petruskerk Lelystad voor de verkoop van Devotionalia
Voor verdere informatie tel. 0320 227125 of 06 44264090.

Tiny Kroeders.

HEILIGE GERARDUS MAJELLA BEDEVAART OVERDINKEL 2024.

Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is "VERBONDENHEID IN LIEFDE"

Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is.

De Hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld.

Aansluitend is de processie door het park.

Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd.

Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.



Voor meer informatie zie: [Gerardus Majellabedevaart | RK Zuidoost Twente](#)

KOFFIE MET EEN OORTJE

Voor alle dorpsbewoners



Heb je zin in een kopje koffie en een beetje gezelligheid?

Wees dan welkom in kerkcentrum De Hoeksteen in Swifterbant.

Elke woensdagochtend van 10:00 - 12:00 uur.

Kom gerust eens binnenlopen, de koffie is gratis!!!

GEBRUIK VAN DE HOEKSTEEN

Om De Hoeksteen financieel in stand te kunnen houden zijn er (extra) inkomsten nodig.

Een van de manieren om extra inkomsten te generen is door het verhuren van ruimtes.

Er wordt nu al regelmatig gebruik van gemaakt. De meeste vraag is naar ruimten waar het mogelijk is om met een grotere groep plaats te kunnen nemen. Er is ook veel vraag naar het huren van de foyer voor het vieren van verjaardagen.

Het gebruik in de Hoeksteen is verdeeld in 3 categorieën:

- 1.RK is een kerkelijk deel
- 2.PGS is een kerkelijk deel
- 3.Algemeen Foyer, zaal 5 en 6

Om de Foyer, zaal 5 en zaal 6 goed te kunnen verhuren willen we de uitstraling gezellig en zo neutraal mogelijk houden.

Om dat te bereiken moet er rekening gehouden worden met wat er in de foyer wordt neergezet en aan de wand wordt gehangen.

Om de mogelijkheid te bieden om toch aankondigingen en mededelingen te kunnen doen is er een groot magnetisch bord waar, in overleg met de beheerder, affiches opgehangen kunnen worden.

Voor kerkelijke publicaties wordt er gebruikgemaakt van de mogelijkheden daarvoor in de gangen van het kerkelijk deel.

De Hoeksteencommissie
Oktober 2024.

Concertserie Popov Podium in Swifterbant zondag 3 november

Na het optreden van Igor Popov en Gulmira Issabekova op 6 oktober in de klassieke concertserie "Popov Podium Swifterbant", kunt u 3 november genieten van het duo Martin Alvares en Gianmarco Monetti (Cello en piano).

Plaats: De Hoeksteen,

Tijd 15:00 uur.

Kaarten zijn online te bestellen (www.igorpopov.nl) of aan de kassa.

DE GERARDUSKALENDER 2025

Een nieuw jaar met een nieuwe kalender.

Elke nieuwe dag beginnen met een beetje spirit



De Gerarduskalender, uitgebracht door pelgrimsoord Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'.

Op de achterkant staan afwisselend grappen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender kost €10.50 en het schild is gratis.

(Beide kanten te gebruiken)

Als u mij een mailtje stuurt of even opbelt kan ik de kalender bij u bezorgen.

Met o.a. een Franse nieuwjaar zegen, gedichten van Toon Hermans, taalhumor, Bijbelse wijsheid van Prediker, uitspraken van Tonny Eyk, Tagore, Marcus Aurelius, Arthur Japin en vele anderen.

Van harte gun ik u elke dag die positieve spirit

Hennie van der Schans- Steeghs

hennie.steeghs@outlook.com

Tel: 0621673906

NATIONALE JONGERENCOLLECTE

De jaarlijkse Jongerencollecte wordt in Nederland gehouden in het derde weekend van november. In het weekend van 16 en 17 november 2024 wordt alle parochies gevraagd om in hun vieringen te collecteren voor het jongerenwerk binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De Jongerencollecte is een initiatief van Jong Katholiek, met als doel fondsen te werven voor landelijke jongerenprojecten, ontmoetingen, vormingsdagen en charitatieve initiatieven. Hoewel de collecte nationaal georganiseerd wordt, heeft deze een directe impact op lokaal niveau. Dankzij de opbrengsten kunnen bisdommen nieuwe materialen ontwikkelen ter ondersteuning van het jongerenwerk in parochies. Evenementen zoals de Katholieke Jongerendag, WJD@Home en nationale bedevaarten voor jongeren zijn mede afhankelijk van deze financiële steun.

Steun vanuit de parochies is van cruciaal belang om jongeren de kans te geven te groeien in hun geloof en betrokken te blijven bij de Kerk. De opbrengsten van de collecte kunnen worden overgemaakt naar IBAN NL11 INGB 0002 7844 98 t.n.v. Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. 'Jongerencollecte'.

DE HERBRONNINGSACTIVITEITEN zijn gestart



HERBRONNING 2024-2025 met het nieuwe activiteiten aanbod is verschenen. Een divers programma met bijeenkomsten over zingeving en levensvragen ter verdieping van uw (geloofs)leven en voor **ontmoeting** met anderen.

Wij attenderen u in deze nieuwsbrief op de activiteiten die in oktober van start zullen gaan. Van harte aanbevolen!

Zie ook <https://parochienorbertus.nl/nieuws/herbronning/>

Twijfelt u of wilt u eerst graag meer informatie over een activiteit, neem gerust contact op met activiteitbegeleider(s) zoals genoemd bij de betreffende activiteit of via ons emailadres: herbronning@parochienorbertus.nl

De Herbronningsactiviteiten die starten in oktober en november zijn:

Vriend voor het Leven.

Op dinsdagochtend **1 oktober** is de serie "Vriend voor het leven" gestart. In diverse vormen wordt stilgestaan bij een bloemlezing van de gedichten, liederen, preken en verhalen van de vorig jaar op 1ste paasdag overleden Huub Oosterhuis. Het zijn 6 bijeenkomsten, eens per maand.

Ester. Ik die verborgen ben.

Op **dinsdag 8 oktober** start de serie over het bijbel boek Ester. Deze ochtenden zijn een zoektocht naar lessen en wijze woorden over dit boeiende boek dat spreekt over God, terwijl het over Hem zwijgt. Het zijn 6 bijeenkomsten, eens per maand.



Het veelkleurige verhaal van Jozef.

Op **donderdagavond 10 oktober** start de Ontdekkingstocht waarbij Jozef uit Genesis centraal staat. Allemaal heel mooie verhalen om te lezen, na te vertellen, uit te diepen en toe te passen.

Let op: Dit is een week eerder dan vermeld in Herbronning



Wat is jouw koninklijke weg?

Op **22 oktober** is er een avond in **Lelystad** met als titel 'De koninklijke weg'. Waar we met elkaar zoeken wat voor ons 'de koninklijke weg' inhoudt, mede aan de hand van het levensverhaal van priester Frans Horsthuis. De avond begint met een maaltijd. Op **12 november** is deze avond in **Dronten**.

Stephan Sanders over naastenliefde en een verhaal dat ons verbindt;

Op **woensdagavond 23 oktober** spreekt Stephan Sanders in de **Ontmoetingskerk** in Lelystad op uitnodiging van de geloofsproeverij. Aanvang 20.00 uur

"Is er behoefte aan een nieuw verbindend verhaal dat ons weer samenbrengt?"

Wat is de rol voor de kerk, nu haar 'samenvoegend vermogen' niet meer zo vanzelfsprekend is?

Kennismaken met Lucas

Op **5 november** start de korte cyclus Kennismaken met **Lucas** door diaken André van Boven. Het komende kerkelijk (C-)jaar begint op 1 december a.s., waarbij het Evangelie van Lucas in de zondagse lezingen centraal zal staan.

Wie is Lucas, welke bedoeling had hij met dit Evangelie en wat is het bijzondere eraan? De avonden zijn in **Dronten**.



Wat is jouw 'koninklijke weg'?

Op **12 november** is er een avond in de Ludgeruskerk te **Dronten** met als titel 'De koninklijke weg'.

Waar we met elkaar zoeken wat voor ons '**De koninklijke weg**' inhoudt, mede aan de hand van het levensverhaal van priester Frans Horsthuis.

De avond begint om 18.00 uur met een maaltijd.

Leven in Het Woord: Bibliodrama

Op **donderdagmorgen 14 november** start Leven in Het Woord: **Bibliodrama**.

Altijd wel eens letterlijk in de huid willen kruipen van de mensen die leefden 'in de tijd van de Bijbel' en willen ervaren en voelen en deelnemen aan wat zij beleefden....?

Kom eens kijken en doe mee in de Ludgeruskerk te **Dronten** van 9.30 tot 11.30 uur.

Vogel & Requiem

Vrijdagavond 15 november is de voorstelling **Vogel & Requiem** in de **Ludgeruskerk te Dronten**. In een uniek verhalend concert met muziek over leven, liefde en dood brengt **amaveria** een beleving langs diepe dalen, warme herinneringen en uitzinnig liefdevolle momenten. **Aanvang 19.30 uur**. Vrije inloop. Van harte aanbevolen!



Op **maandagavond 18 november** start de Jozefgroep voor mannen.

In een serie gesprekken '**Kijken in de ziel**' volgen we 12 religieuze leiders en gaan we over hun meningen en inzichten over geloven, God, de ellende in de wereld, de zin van ons bestaan, etc. met elkaar in gesprek

Op **dinsdagavond 19 november** wordt de film "**SUPERNOVA**" vertoont. Een film waarin een concertpianist zijn carrière op pauze heeft gezet om te zorgen voor zijn levenspartner die Alzheimer heeft. Ze maken een trip en trekken langs locaties vol herinneringen.

De film begint om 19.15 uur in de Ludgeruskerk te **Dronten**.

Voor verdere informatie zie prikbord in de hal en het Herbronning boekje of de website.

LECTIO DIVINA

Elke 3^e donderdag in de maand is er Lectio Divina: Bijbellezen met je hart.

We lezen een Bijbelgedeelte volgens een oude kloostertraditie.

Aanmelden hoeft niet. Tekst voorbereiden hoeft niet. Het is ook niet nodig om al eerder te zijn geweest.

Aanwezig zijn is voldoende.

Eerstvolgende keer: donderdag 17 oktober, vanaf 10 uur.

De Hoeksteen zaal 7, graag de ingang aan de Schutsluis gebruiken. (de deur bij het mortuarium gebruiken)

Van harte welkom.

PETRUS IN HET LAND

Misschien kent u dit tv programma van KRO/NCRV in samenwerking met de Protestantse Kerk Nederland. Het wordt wekelijks uitgezonden op NPO2, zaterdags tussen 17 en 18 uur. Elke uitzending wordt opgenomen in een andere gemeente.

Voor de uitzending van 2 november worden er opnames gemaakt in Swifterbant. Het thema is dankbaarheid; waar ben je dankbaar voor? De uitzending is net voor de dankdag voor gewas en arbeid, die in de PGS / PKN jaarlijks wordt gevierd. Maar er is veel meer om dankbaar voor te zijn.

We willen een indruk geven van de sfeer waarin we in Swifterbant kerk zijn. In de uitzending vertellen verschillende gemeenteleden waar zij dankbaar over zijn. Omdat er tussen PGS en GGW regelmatig wordt samengewerkt, zal ook iemand van de GGW hiervoor worden gevraagd. De opnames zijn op locatie en in De Hoeksteen.

Het beloofd een mooie uitzending te worden.

Hartelijke groet,

ds. Gerda Lubbersen.

AFSCHEID PASTOR JAAP SCHOLTEN.



Op 30 augustus na de laatste vrijdagochtendeucharistieviering en op zondagmorgen 8 september hebben we binnen onze geloofsgemeenschap afscheid genomen van pastor Jaap Scholten. Negen jaar geleden in 2015 werd pastor Scholten hier in de 3 parochies benoemd met 18 locaties onder zijn hoede. Wat een taak. Vanaf dat moment werd hij de vaste voorganger van de vrijdagochtendeucharistieviering in onze geloofsgemeenschap. Daarvoor wisselde de voorganger.



Deze vastigheid zorgde ervoor dat Jaap zijn pastorale taak wat kon verdiepen. Naast al het reizen naar de vele verschillende locaties een welkom aspect voor hem en ons parochianen. Op die vrijdagochtend vieringen had Jaap zo zijn eigen vertrouwde volgers waarmee hij een band kon opbouwen door na de viering een kopje koffie te blijven drinken en bij parochianen thuis langs te gaan om de communie uit te reiken of er te zijn voor een goed gesprek. Jaap zorgde altijd dat de vrijdagochtendviering met de liederen uitgeschreven was en iedereen een kopje kreeg.

Nadat de pastoraalwerkers Hans Schoorlemmer, Evelien van Reeuwijk en pastor Theo van der Sman afscheid namen, zagen we pastor Scholten vaker dan voorheen op de zondagmorgen op onze locatie.

We hebben Jaap bedankt voor zijn inzet. We kunnen ons niet herinneren dat hij ooit verstek heeft laten gaan. Dit getuigt van een goede gezondheid en de kunst om alle ballen in de lucht te houden. Dit hebben we hem ook toegewenst op zijn nieuwe werkplek. We gaan hem missen maar gunnen hem van harte een

nieuwe parochie dichterbij zijn kinderen en kleinkinderen.

In de viering van 8 september hebben we gecollecteerd voor het bisschoppelijk project Zimbabwe wat Jaap



met zijn afscheid wilde steunen. Inmiddels is het mooie bedrag van € 190,15 aan dit goede doel overgemaakt. Maar we hebben pastor Scholten niet met lege handen naar huis laten gaan. Naar zijn nieuwe thuis neemt hij ter herinnering aan ons een 'groeten uit Swifterbant' handdoek mee, gemaakt door de handwerkgroep van de Hoeksteen.

namens de Locatieraad en pastoraatsgroep,
Mirjam Kemps-van Berkum.

HEARTBEAT4KIDS



Zing/dans/speel je mee?

Ben je 6 jaar of ouder en hou je van zingen, dansen, toneelspelen? Dan is Heartbeat4kids iets voor jou! Na de herfstvakantie willen we graag weer starten met een groep enthousiaste kids om rond kerst wat optredens te verzorgen. Oefenavond is DONDERDAGavond van 18.45-19.15 uur voor de jongsten, de ouderen kunnen door tot 19.45 uur.

Meedoen is gratis maar niet vrijblijvend, we verwachten dat je komt oefenen en er bent als we optreden, ook van de ouders/verzorgers verwachten we

helpende handen bij de optredens. Lijkt het je leuk of wil je eerst een keer komen kijken? Meld je dan aan via heartbeat4kids@pgswifterbant.nl

We zien je graag! Jannie Paarhuis-de Jager en Marianne Greijdanus

VANUIT DE LRP

We hadden een drukke vergadering. Een afvaardiging van de VEP'ers kwam langs. Samen hebben we het gesprek gevoerd over het veranderend kerkrooster. We vinden hun inzet zeer waardevol voor onze GGW. Tegelijkertijd is het een inzet van mensen die je vraagt en moeten die twee in balans zijn met elkaar. En die inzet is ook dit jaar weer groot en daar zijn we hen dankbaar voor.

Over vrijwilligers gesproken...ondertussen zijn er wat wissels en kunnen we echt wat hulp gebruiken. De inzet en het gevraagde werk is divers, van de bardienst tot de locatieraad versterken of de ledenadministratie bijhouden. De inzet kan verschillen van 2 uurtjes per maand tot 2 uur per week. Belangrijk natuurlijk dat vrijwilligerswerk bij je past! Maar denk er eens over na, er zijn zoveel diverse mogelijkheden.

Tot slot zijn we een parochieavond aan het organiseren. Een gezellig samenzijn, waar we ook graag met u in gesprek gaan over de geloofsgemeenschap. Daar later meer over!

OPENING LOCATIERAAD VERGADERING:

Sterven zal je ooit.

Maar vandaag en god weet morgen
Kun je leven, doen, zien
Iemand voor iemand zijn, misschien
En het verschil maken, toch
Tussen onverwisselbaar uniek
En om het even
Tussen dood en leven

Huib Oosterhuis

NU ALLE VIERINGEN VAN ONZE GELOOFSGEMEENSCHAP TE VOLGEN



ELKE VIERING VIA STREAMING NU
VANAF NIEUWE STREAMINGSTAFEL

Ruim een jaar zijn er een aantal vieringen van onze geloofsgemeenschap via kerkdienstgemist (streaming) te volgen. Het uitzenden is begonnen met speciale vieringen als Kerst, Pasen, Pinksteren, R. v. K.-vieringen, Eerste Communie en daarnaast zijn er uitvaartdiensten, vaak op verzoek hierin opgenomen.

Er zijn twee cameras één in de dagkerk en één in de grote zaal (zaal3). Worden zowel de dagkerk en de grote zaal gebruikt, dan kunnen er twee cameras ingezet worden en kan er van de ene naar de andere camera geschakeld worden. Dit geeft mooie overgangen. Sinds een half jaar is getracht, als proef zonder aankondiging, elke viering uit te zenden. In de Dagkerk kan maar één camera gebruikt worden. De tweede staat dan achter de schuifdeuren in zaal 3 en kan derhalve niet gebruikt worden. Met één camera (van dit type) kunnen geen mooie overgangen met zoomen gemaakt worden. Dit type camera geeft dan schokkerige beelden. Er is gekozen om een vast beeld van het liturgisch platform te gebruiken. Meestal is dit voldoende.

Bij speciale vieringen wordt zowel de dagkerk en de grote zaal gebruikt. Hiervoor is een team samengesteld. Het team bestaat op dit moment uit Wendy Lancée, Lazise Hillebregt, Maaïke Koolen en Frans van 't Hul.



Voor de niet speciale vieringen, die meestal in de Dagkerk plaatsvinden, wordt de uitzending verzorgd door de koster en Frans van 't Hul. De koster weet om te gaan met de 1 camera-instelling met vast beeld. Daar het geluid door de sterkte van de stemmen sterk kan variëren, zal dit in de uitzending te merken zijn. De koster heeft meestal geen tijd het geluid aan te passen. Als Frans van 't Hul aanwezig is zal hij het geluid aanpassen. De uitzending kan gevolgd worden op kerkdienstgemist.nl.

Tik in: Swifterbant en kies dan Geloofsgemeenschap Willibrord. Start deze dan op de foto. Actueel: binnenkort kunnen de uitzendingen ook via Youtube beken worden.

Overall kan de uitzending gevolgd of teruggekeken worden. Ziek thuis, op vakantie, of net andere bezigheden, delen met je familie of kennissen, geen probleem. Zo blijven we in verbondenheid, de leus van onze geloofsgemeenschap!

Voorgangers en lectrices maken er al gebruik van om achteraf te kijken hoe ze uit de verf kwamen.



Natuurlijk kunnen we zo eerste communicantjes een video van hun communie meegeven en uitvaartdiensten op video worden ook zeer gewaardeerd.

Ook is het handig om bijzondere preken terug te kijken. Kijk bijvoorbeeld eens naar de uitzending van 6 oktober, een bijzondere preek van de nieuwe pastoor Harry van de Vegt. Hij stelde zich in deze dienst tevens voor. Het geeft een idee van wat we van hem kunnen verwachten.

Het is heel fijn, dat we van onze protestantse gemeenschap de speciale streamingstafel geschonken hebben gekregen. Hier kunnen we goed mee uit de voeten. Deze kwam vrij, daar zij uit hun preekstoel een nieuwere versie gemaakt hebben. Hartelijk dank!

Vanaf nu kunt u elke viering via de stream volgen.

Frans van 't Hul.

DORCAS VOEDSELACTIE NOVEMBER-DECEMBER 2024

Pak honger en armoede aan

Samen komen we in actie! Met duizenden vrijwilligers en supporters pakken we armoede en honger wereldwijd aan. Met de Dorcas Voedselactie zetten we ons in voor mensen die dagelijks gezond voedsel moeten missen. Onze lokale collega's kennen de mensen die dit het allermeeft nodig hebben.. Met jouw steun geven we een pakkend pakket. Een pakket dat niet alleen de honger vandaag, maar ook de armoede op lange termijn aanpakt.

Geef een pakkend pakket!

Honger. Weet u hoe dat voelt? Eén op de tien mensen in de wereld krijgt door nood en extreme armoede te weinig gezond voedsel binnen. Honger maakt hen ziek, put hen uit. Maakt dat mensen niet kunnen werken of spelen. Elke dag staat in het teken van die ene vraag: hoe komen we aan eten? Armoede laat geen ruimte voor leren en ontwikkelen. Het ontnemt mensen een eerlijke kans.

Pak honger en armoede aan en doneer één of meerdere pakketten.

Voedsel bij nood

Geef dit pakket en help mensen in nood direct met voedsel. Denk aan mensen die door een natuurramp of oorlog geen toegang meer hebben tot eten en drinken. Zij ontvangen voedsel of geld om die eerste moeilijke tijd door te komen.

Voedsel verbouwen

Geef dit pakket en help mensen nu en straks zelf voedsel te verbouwen. Families die leven in armoede ontvangen zaden en gereedschap en leren hun gewassen beter te laten groeien. Zodat er het hele jaar gezond voedsel is om van te leven.

Voedsel verdienen

Geef dit pakket en help mensen zelf geld voor voedsel te verdienen. Je geeft mensen in kwetsbare situaties (vaardigheids)trainingen en hulp bij het starten van een eigen bedrijf. Zo staat er nu én in de toekomst eten



op tafel.

Doneren kan via de QR code op de dozen in de foyer (neem gerust een flyer mee) of via

[Doneer voor voedsel met de Dorcas Voedselactie | Dorcas](#)

Alvast dank!

Coördinatoren Dorcas voedselactie Swifterbant Geke van Splunter & Marianne Greijdenus.

FILM: **PAUS JOHANNA** Zaterdag 26 oktober 2024

Inloop om 18.45 uur Aanvang 19.15 uur



Aan het begin van de 9e eeuw lijkt het leven van Johanna von Ingelheim vrij voorspelbaar. Hard werken op het Duitse platteland, trouwen, kinderen krijgen en jong sterven. Johanna is een soort Aletta Jacobs, een feministe avant la lèttre.

Terwijl iedereen in Johanna's omgeving het normaal vindt dat meisjes niet naar school gaan, vindt Johanna als enige verlichte geest dat meisjes en jongens gelijke kansen moeten hebben.



Haar vader is priester en leidt zijn zoons op om dit ook te worden. Echter Johanna, die meeluisterde, is veel slimmer. Dit wordt gezien en ze wordt door de bisschop naar Dorestad (=Wijk bij Duurstede) geroepen om zich op de priesterschool verder te ontplooiën. Op deze school wordt ze tegen gewerkt. Buiten haar enorme Bijbelse kennis, blijkt ze op medisch gebied haar tijd een paar eeuwen vooruit te zijn. Terwijl niemand het woord hygiëne kent, snapt Johanna hoe belangrijk reinheid is.

Ze ontmoet graaf Gerold. Er ontstaat een aparte liefdesverhouding. Hij moet de Noormannen (Denen) bevechten en hun wegen scheiden zich. De getoonde gruweligheden lijken sterk op die we tegenwoordig van extreme groeperingen zien.

Een aantal keren moet ze vluchten. Johanna vermomd zich als man, Johannes, om als religieuze veilig te zijn. Ze wordt beroemd om haar kennis en vooral op medisch gebied.

Uiteindelijk belandt ze via netelige avonturen in Rome, waar ze als arts in het pauselijk verblijf gaat werken. Terwijl iedereen in de slangenkuil van het Vaticaan het druk heeft met achterklap, roddel en complotten, is Johanna de nobelheid zelf.

Hier ontmoet ze Gerold weer, die hoofd van de Pauselijke Garde is geworden. Dit leidt naar een geheime liefde temeer daar ze, als Johannes, het hoogste ambt van de kerk bekleedt.

Thema's

Is het een legende of was het echt?

Waarom is er een Pausstoel?

Hoe is de positie van de vrouw nu t.o.v. toen?

Zowel in de kerk, kloosters als in de maatschappij?

Spelen er nog steeds complotten in Rome?

Zijn de gruweldaden in de negende eeuw te vergelijken met die van nu?



**Pausstoel
in het
Vaticaan
museum**

**Testiculos habet et bene
pendentes**

De film duurt ruim 2 uur en 20 minuten, derhalve is er een pauze gepland en de aanvangstijd vroeger dan voorheen.

De toegang is gratis evenals bij de nazit geserveerde hapjes. De drankjes zijn voor eigen rekening.

Iedereen van harte uitgenodigd,
Filmteam Willibrord.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) - 32 20 62 of 06-386.353.93, of e-mail w.vette@outlook.com

b.g.g. mw. M. Kemps (0321) - 32 29 15 of 06-831.185.68 of e-mail mimkemps@solcon.nl

b.g.g. mw. J. Jacob (0321) - 32 22 12.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>E-mailadres</u>
Lasize Hillebregt	voorzitter/ Wrnd. secretaris	Kampweg 28	06-20 07 65 34	hillebregt@yahoo.com
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

INLEVERTERMIJN

De volgende Nieuwsbrief komt uit in de week voor zondag 17 november en loopt t/m zondag 15 december.

Kopij hiervoor moet uiterlijk zaterdag 9 november binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer J. Musters. Zijn e-mailadres is: jack.musters@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Een aantal papieren exemplaren wordt bij mensen die niet over een e-mailadres beschikken, aan huis bezorgd.

DE OVERSTEEK

De eerstkomende Oversteek (nr. 17-2), komt 13 november uit. Thema: Advent, Kerst/ Nieuwjaar.

Kopij voor deze Oversteek kunt u tot uiterlijk zaterdag 27 oktober aanleveren bij Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl