

AANVULLINGEN OP HET ROOSTER VAN 21 JULI T/M 30 AUGUSTUS 2019.

Zondag 21 juli
9.00 uur
Woord Communieviering
Voorg.: Anne-Marie Swater
Lector: Greet van 't Hul
Koster: Dook Musters
Koor: Cantorij

Zondag 18 aug.
9.00 uur
Woord Communieviering
Voorg.: Andre van Boven
Lector: Marian de Munnik
Koster: Tinus Jacob
Koor: Cantorij

Vrijdag 26 juli
10.00 uur
Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: Riet van Dam

Zondag 25 aug.
9.00 uur
Eucharistieviering
Voorg.: Theo van der Sman
Lector: Mirjam Kemps
Koster: Dook Musters
Koor: Cantorij
Extra collecte: MIVA

Zondag 28 juli ***GEEN VIERING ****

Zondag 4 aug.
10.00 uur
Bijzondere Ontmoeting
Org.: Werkgroep BO
Koster: David v.d. Schans

Vrijdag 30 aug.
10.00 uur
Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Koster: David v.d. Schans

Zondag 11 aug.
9.00 uur
Eucharistieviering
Voorg.: Jaap Scholten
Lector: : Antoinette de Winter
Koster: Vincent Hindle
Koor: Cantorij

*** Geen viering in onze kerk, maar U wordt van harte uitgenodigd voor de dienst bij onze PGS burens. (pgsswifterbant.nl/actueel/kerkdiensten)**

Na de zondagvieringen is er gelegenheid om koffie te drinken in de foyer.

BLOEMENVERSIERING VAN DE KERK

- 21 juli en 26 juli: Annelies Mangnus, Liesbeth Wijtvliet en Carolien Musters
- 4 t/m 30 augustus: Riet Meijer en Jacqueline Zonderland.

VOORAANKONDIGING OECUMENISCHE VREDESDIENST

De Raad van Kerken Swifterbant nodigt U allen uit voor de Oecumenische Vredesdienst op zondag 29 september 2019.

Het Thema van de Dienst is: 'Vrede verbindt over grenzen'

Aanvang: 10.00 uur.

Locatie: Protestantse Kerkzaal

Voorganger: Pastor Anne-Marie Swater

Organist: Jan Venema.

Voor de kinderen is er kindernevendienst!

Namens de Raad van Kerken Swifterbant,
Th .J .van Dam.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019



Op 19 mei hebben Aiden van den Bosch, Constantijn de Valk, Femm de Munnik, Filip Cichon, Hidde Thijs, Matz van Weerde, Nienke van Werven en Willeke Oud hun Eerste Heilige Communie gedaan in Swifterbant.

De voorbereidingen zijn goed verlopen en samen met u hebben wij genoten van een mooie dienst. De kinderen hebben actief bijgedragen aan de viering door te lezen, toneel te spelen, te zingen en de pastor te helpen bij de tafel.

Zij vonden het erg leuk en natuurlijk zijn zij blij dat zij voortaan ook mee aan tafel mogen gaan.

Nogmaals dank aan iedereen die ons heeft ondersteund bij de voorbereidingen en tijdens de kerkdienst. Namens de kinderen: hartelijk dank voor alle leuke attenties die zij in hun brievenbus vonden.

Vriendelijke groeten,
de begeleiders Carina, Ilona en Leonie.

Openingstekst van de LR/PG vergadering van 21 mei.

Erik Borgman: Waar blijft de kerk? Gedachten over opbouw in tijden van afbraak.
Interview in Trouw, 29-10-2015.

Het boek is een theologische bezinning op het begrip "kerk" Hier in Nederland zijn we allemaal aangetast met het beleidsmakers-virus. We willen weten welk nut het dient, of het haalbaar is en dergelijke.

De kerk is een plek waar zichtbaar wordt dat God bij de wereld is en dat wij mensen bij elkaar horen. Los van de vraag of we dat weten of willen en of we de kerk bezoeken. De kerk is er al voordat je denkt ik heb een overtuiging en daaruit vloeien mijn activiteiten voort en die bepalen wie ik ben. Zonder ons zou die overtuiging niet bestaan.

Hiermee wordt de kerk een gezindheidsorganisatie zoals een politieke partij. En dan wordt succes afgemeten aan het aantal mensen dat ze weet te overtuigen. God gaat aan ons vooraf en is niet afhankelijk van ons geloof. Ziet de kerk dat niet dan is ze eigenlijk niet te redden.

De kerk is een plaats van doordachte passiviteit en dat staat haaks op onze tijd. Een eredienst is een plaats waar nieuw begrip kan ontstaan en worden ontvangen, in plaats van alleen maar een boodschap uit te zenden.

De Christelijke traditie zegt: we zijn per definitie van elkaar afhankelijk. We vervullen op verschillende momenten verschillende rollen in ons leven en dat is onze dienst aan elkaar. Onze samenleving zegt dat wie verliest een loser is. Het christendom gelooft dat ook een beschadigd leven een goed leven kan zijn. Je bent niet verlaten en dat kan in onze cultuur niet vaak genoeg gezegd worden.

Daarom kunnen we niet ophouden kerk te zijn.

Ina Hindle.

GEFELICITEERD COMMUNICANTEN!!

Op 19 mei 2019 ontvingen Aiden van den Bosch, Filip Cichon, Femm de Munnik, Willeke Oud, Hidde Thijs, Constantijn de Valk, Matz van Weerde en Nienke van Werven hun Eerste Heilige Communie van pastor Theo van der Sman.

Wat zagen de kinderen er feestelijk uit. Het was een hele mooie viering in een leuk versierde kerkzaal. Met elkaar hebben we goed en veel gezongen, gebeden en geluisterd naar alle mooie verhalen uit de bijbel.

Het thema van de viering was "Ik zal er zijn". Het thema liep als rode draad door de liederen, de gebeden, de Bijbelverhalen en het gesprekje van de pastor met de communicanten.

Namens onze geloofsgemeenschap ontvingen alle communicanten, als mooie herinnering aan deze bijzondere gebeurtenis, een kaarsje in een glaasje met daarop hun naam en "Ik zal er zijn".

Lieve kinderen, nu horen jullie er echt bij!!! Van harte gefeliciteerd!! We hopen jullie met jullie ouders en jullie familie nog vaak in de kerk te zien.

Mirjam Kempers-van Berkum,
namens de ggWillibrord.

EILANDDAG ZATERDAG 21 SEPTEMBER IN SWIFTERBANT

Op onze Eilanddag, zaterdag 21 september in kerkcentrum de Hoeksteen in Swifterbant, willen we met elkaar de resultaten van de parochiebijeenkomsten bespreken.

De ochtend begint met een lezing van Mechteld Jansen met als titel 'oud baart jong'. Mevr. Jansen is rector van de Protestantse Theologische Universiteit en woont in Swifterbant. De lezing kan ons helpen om samen conclusies te trekken over de 'stippen aan de horizon'. Waar zetten we ons vanuit onze katholieke identiteit in navolging van Christus voor in, wat geeft ons energie?

In het septembernummer van de Oversteek wordt het programma van de dag opgenomen. Het bestuur nodigt alle geïnteresseerde parochianen uit voor onze Eilanddag. In verband met het verzorgen van de lunch vragen we u wel om u vooraf aan te melden. Dit kan digitaal bij het parochiesecretariaat secretariaat@norbertus.nl.

Voor mensen zonder internet is een belletje ook mogelijk.

Het parochiesecretariaat te Dronten is op dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur geopend. Telefoon 0321-339537.

Groet,

Anneke Keizer.

TENTVIERING



Zondag 7 juli was het koffietijd in de feesttent. En een feestje was het.

Vanaf 9.15 uur begon de tent vol te lopen. Bijna iedereen had een eigen stoel meegenomen en konden we genieten van een heerlijk kopje koffie.

Alice Winters en Paul Crijns namen plaats achter de tafel en het gesprek kon beginnen.

Ons (gg. Willibrord) thema dit jaar was "Woorden en daden", dat van de PGS "Een goed gesprek".

Met de gasten werd dan ook een goed gesprek gevoerd.

Het werden mooie gesprekken.

Na afloop was er weer koffie en werd er nog lang nagepraat.

Tot volgend jaar!

ARIËNSPUBLIEKSPRIJS 2019.

Stem op Diaconieprojecten van Pax Christi geloofsgemeenschap.

Elke 3 jaar wordt de Ariëns Prijs voor Diaconie uitgereikt. De prijs is in 2003 door het aartsbisdom Utrecht samen met het Ariëns-Comité en de Diocesane Kerkelijke Caritas Instelling in het leven geroepen om de inzet in caritas en diaconie te bemoedigen, te waarderen en hierdoor te stimuleren. De prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, priester van ons aartsbisdom. Hij toonde grote betrokkenheid bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente. Hij bracht het katholiek sociale denken tot concrete praktijk in heel Nederland

Voor 2019 zijn er 31 projecten genomineerd waaronder twee projecten uit onze Norbertusparochie n.l. **"Internationaal vieren doet integreren"** en het nieuwe project **"Meer aandacht voor diaconie in de zondagse viering"**.

Er wordt een publicatie gemaakt met daarin een portret van alle genomineerde activiteiten en projecten die in het bisdom verspreid wordt. De projecten worden beoordeeld door een jury. Voor de winnaars is er een geldbedrag en een kunstwerk. Verder krijgt ieder genomineerd initiatief een aandenken. De prijsuitreiking is op 12 oktober in Deventer.

Maar zoals gebruikelijk tegenwoordig is er ook een **publieksprijs**. Met de publieksprijs kunt u stemmen op wat u het beste initiatief vindt. Graag roep ik iedereen op om een stem uit te brengen op één van onze twee projecten. Ga daarvoor naar: www.dkci-utrecht.nl/projecten-ariens-publieksprijs en stemmen-ariens-publieksprijs. Daar vindt u ook een korte beschrijving van de projecten. U kunt ook stemmen via de parochiewebsite: www.parochienorbertus.nl

Stemmen kan tot 10 oktober. Doen hé!. Laten we de parochie maar op de kaart zetten.

Info: Ben ten Hag b.bag1@chello.nl 0320-222851.

STARTZONDAG 8 SEPTEMBER 2019 OECUMENISCHE VIERING MET THEMA EEN GOED VERHAAL!

Beste parochianen en gemeenteleden,
de schoolvakantie is nog maar nét begonnen en dan hebben we het alweer over het kerkprogramma van na deze vakantie!!! Ja beste mensen, regeren is vooruit kijken!! Want als de volgende Nieuwsbrief weer verschijnt kan het zomaar zijn dat u op zondag 8 september al iets anders in uw agenda hebt staan. Wat zou het jammer zijn als u te laat hoort over deze Startzondag en hem daardoor zou mislopen. Vandaar!!!

Dús..... noteer alvast in uw agenda: Startzondag 8 september van 9.30 tot ongeveer 13.00 uur

Het thema van de oecumenische viering is 'Een goed verhaal' en met voorgangers van beide kerken gaat dat helemaal goed komen.

Tijdens de viering is er ook een kinderactiviteit.

Na de viering is er gezellig voor iedereen een kopje koffie, thee of limonade met een zelfgebakken cupcake. Daarna zijn er traditiegetrouw weer verschillende leuke activiteiten voor jong en ouder geïnspireerd op het thema 'Een goed verhaal' en dat mag u niet missen!

Meer verklappen we nu niet. Na de schoolvakantie hoort u weer van ons. Heeft u het al genoteerd??? Startzondag 8 september van 9.30 -13.00 uur!!

Hartelijke groeten van het organiserend comité,
Tamara Smits, Marian Greijdanus, Riet Langendoen, Aagje Naber, Anita Vermaat, Marco Dijkstra, Riet van Vulpen, Anneke Keizer, Lidy van Noort en Mirjam Kemps.

PS: in de Oversteek staat aanvangstijd van deze viering 10.00 uur maar dat is niet juist: moet dus 9.30 uur zijn.

ACTIVITEITEN VAN HET JONGERENPASTORAAT VAN HET AARTSBISDOM.

Kalender

September

Openingsviering
Zondag 15 september in
Renkum

Tarcisiusdag
Zaterdag 21 september
in Utrecht

November

Saints & Souls
Zondag 3 november in
Utrecht

December

Kerstgala
Zaterdag 14 december in
Utrecht

Januari

Into the Great Silence...
24 - 26 januari Zusters
Birgittinessen in Weert

Maart

Vormelingsdag U&A
Zondag 15 maart in
Amersfoort

Maart

Stille Omgang
Zaterdag 21 maart
Amsterdam

April

Palmzondag
Zondag 5 april in
Wageningen

Juni

Rome Reis
25 april t/m 3 mei

Voor meer informatie: jongaartsbisdom.nl

Voor de digitale lezers zie ook blz. 6 en 7.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Bij overlijden:

neem contact op met mw. M. Vette (0321) 32 20 62 of mail w.vette@kpnplanet.nl
b.g.g. mw. M. de Munnik- van Stee (0321) 32 12 44 of 06 418 589 49
b.g.g. mw. J. Jacob (0321) 32 22 12.

Voor huisbezoek of communie aan huis:

neem contact op met mw. J. Jacob (0321) 32 22 12

Locatieraad:

<u>Naam</u>	<u>Functie</u>	<u>Woonadres</u>	<u>Tel.nr.</u>	<u>Mailadres</u>
Mirjam Kemps	voorzitter	De Banier 23	(0321) 32 29 15	mimkemps@solcon.nl
Max Smeenk	secretaris			secretariaat.willibrord@parochienorbertus.nl
Jack Musters	budgethouder	Kampweg 10	(0321) 32 32 07	jack.musters@kpnmail.nl

Overige informatie vindt u op de website <http://www.rkparochiewillibrord.nl>

BEREIKBAARHEID DE HOEKSTEEN

Om de planning van De Hoeksteen telefonisch te bereiken is een mobiel telefoonnummer beschikbaar.
Dit nummer is: 06-550 512 78.

Het vaste nummer in De Hoeksteen blijft: 0321-32 14 32.
Het mailadres blijft: kerkcentrum.dehoeksteen@solcon.nl

De Hoeksteencommissie.

INLEVERTERMIJN

Hebt u iets te melden, hetzij activiteiten van uw werkgroep of andere informatie die volgens u, voor de geloofsgemeenschap van belang is, geef deze dan door aan de werkgroep Communicatie. Het liefst via e-mail maar als dat niet mogelijk is, is een briefje in de brievenbus ook welkom.

De volgende Nieuwsbrief komt rond 25 augustus uit.

Kopij hiervoor moet uiterlijk 15 augustus binnen zijn.

De kopij kunt u sturen naar:

Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31, e-mail: jaapbottenberg@ziggo.nl

Als u de Nieuwsbrief in het vervolg via e-mail wilt ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan de heer P. van Noort. Zijn e-mailadres is: p.vannoort1948@kpnmail.nl

Ook staat de Nieuwsbrief op de website. Het adres: www.rkparochiewillibrord.nl

Voor mensen die niet over een e-mailadres beschikken ligt er tijdens de weekendvieringen bij de ingang van de kerkzaal een aantal papieren exemplaren.

DE OVERSTEEK

De Oversteek komt 4 september uit.

Kopij hiervoor kunt u inleveren tot uiterlijk 18 augustus.

Kopij (liefst via e-mail), voor het parochieblad De Oversteek kunt u sturen naar:

Jaap Bottenberg, Kamperfoelielaan 31,

e-mail: redactie.willibrord@parochienorbertus.nl of jaapbottenberg@ziggo.nl

De Vreugde van de
HEER
is mijn Kracht



Jong Aartsbisdom



www.jongaartsbisdom.nl

KALENDER

September

Openingsviering

Zondag 15 september in
Renkum

September

Tarcisiusdag

Zaterdag 21 september
in Utrecht

November

Saints & Souls

Zondag 3 november in
Utrecht

December

Kerstgala

Zaterdag 14 december in
Utrecht

Januari

Into the Great Silence...

24 - 26 januari Zusters
Birgittinessen in Weert

Maart

Vormelingsdag U&A

Zondag 15 maart in
Amersfoort

Maart

Stille Omgang

Zaterdag 21 maart
Amsterdam

Maart

Vormelingsdag Deventer

Zondag 22 maart
Borne

April

Palmzondag

Zondag 5 april in
Wageningen

Juni

Slotviering

Zondag 28 juni
in Zwolle



Rome Reis

25 april t/m 3 mei

JONG AARTSBISDOM UTRECHT



KALENDER

September

Openingsviering

Zondag 15 september in
Renkum

November

Saints & Souls

Zondag 3 november in Utrecht

December

Kerstgala

Zaterdag 14 december in
Utrecht

Januari

Into the Great Silence...

Vrijdag 24 - zondag 26 januari
Zusters Birgittinessen in Weert

April

Palmzondag

Zondag 5 april bij de ICC in
Wageningen

Mei

Rome Reis

25 april t/m 3 mei

Juni

Slotviering

Zondag 28 juni in Zwolle



**JONG AARTSBISDOM
UTRECHT**



"If you are what you should be, you will
set the whole world ablaze!"
- St. Catherine of Sienna -

www.jongaartsbisdom.nl



Jong Aartsbisdom